



ΚΑΪΤΣΑ

Έκδοση των Απανταχού Καϊτσιωτών



ΕΔΡΑ: Πατησίων 4, Αθήνα 106 77 • Περίοδος Γ' - Χρόνος 24ος • Αριθμός Φύλλου 101 • Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016
e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com w/s: sylogoskaitsioton.blogspot.com - www.makryrrachi.gr



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου,
εις εύχεται καθάρι και ευημέρη χρονιά.
Το 2017 να φέρει εες όλους προεωπικά
και οικογενειακά ευτυχία,
πρόοδο και υγεία.

Το άρθρο της Προέδρου

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΗ



Γρήγορα, που περνάει ο καιρός! Σας χαιρετίσαμε, αλλάζαμε δρόμο για την ΚΑΪΤΣΑ, προχωρώμε μ' ανάλογο βήμα και ρυθμό για το χωριό, πέρασαν δέκα ακριβώς χρόνια κι είμαστε πάλι εδώ.

Πατάμε πάλι σε τούτο το σκαλί, για να συμβάλλουμε εκ νέου, στην διατήρηση και ενδυνάμωση αυτής της ιερής ύπαρξης, που λέγεται ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ. Με νέους και παλιούς συνεργάτες! Έτσι, καλωσορίζουμε τη νέα Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΡΑΝΟΥΤΣΟΥ, εκλεκτή και καθάρια συγχωριανή, που προσήλθε με αγάπη, καλή πρόθεση και διάθεση για το έργο του Συμβουλίου και τη ΦΡΟΣΩ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, που επανήλθε κι αυτή, ύστερα από δέκα χρόνια, με κέφι και διάθεση για εκ νέου δράση, στο Σύλλογο που δραστηριοποιείται για την ΚΑΪΤΣΑ, που λατρεύει. Είμαστε ευτυχείς στο Δ.Σ. του Συλλόγου γιατί συνεχίζει να πλαισιώνεται από τη ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ (Αντιπρόεδρο), τον ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΠΟΥΡΝΙΑ (ταμία), την ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ (μέλος) και τον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ (μέλος), που όλοι έχουν την ΚΑΪΤΣΑ στην καρδιά τους. Εκλεκτοί, εργατικοί και έντιμοι όλοι οι συνεργάτες. Είναι τιμή μου να συνεργαστώ μαζί τους, σ' αυτή τη θητεία μας για το οδοιπορικό του Συλλόγου. Τέτοιοι υπόρξαν και οι απελθόντες ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ (πρόεδρος) και ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (γραμματέας), που τους συγχαίρουμε για την μεγάλη προσφορά τους, τους ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία μας και τους περιμένουμε να πλέκουμε όλοι μαζί, όσο ο καθένας μπορεί κι απ' όπου βρίσκεται τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Το ίδιο ζητάμε κι από όλους τους ΚΑΪΤΣΙΩΤΕΣ ή τους φίλους του χωριού. Θεωρούμε σημαντικό ν' αφουγκραζόμαστε την άποψή σας, την ιδέα σας, τη διαφορετικότητά σας, επαναλαμβάνοντας την πάγια άποψή μας πως για τον υπόψη Σύλλογο και την ΚΑΪΤΣΑ δεν περισσεύει κανείς από τους παραπάνω.

Καλούμαστε λοιπόν όλοι μαζί, σε μια εποχή που όλα ξηλώνονται, όλα ανατρέπονται και όλα αποσυνδέονται να πλέξουμε, να αναστηλώσουμε και να ενισχύσουμε αυτά που μας ενώνουν.

Ο Σύλλογός μας, σε πείσμα των καιρών αναπνέει, υπάρχει και δραστηριοποιείται, σε αντίθεση με άλλους ανάλογους Συλλόγους, που τους καθήλωσε η ανέχεια και η ματαίωση της εποχής. Κι αυτό οφείλεται στον ΚΑΪΤΣΙΩΤΗ. Στον ΚΑΪΤΣΙΩΤΗ, που διαθέτει αρχοντιά! Αρχοντιά, που όπως σημειώνει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος «δεν είναι συνώνυμο με την αριστοκρατικότητα, ούτε σημαίνει καμιά ταξική διαφορά ή διαφορά πλούτου. Είναι μια σύνθετη υπερηφάνειας, ευπρέπειας, αυτοπεοίθησης και μεγαλοψυχίας». Στον ΚΑΪΤΣΙΩΤΗ, που είναι εγκατασπαρμένος σε όλα τα είδη των ανθρώπων, μα δεν γίνεται μάζα, σε όποια τάξη κι αν ανήκει. Μένει πάντα πρόσωπο. Γιατί είναι άρχοντας!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 2017
ΕΥΔΟΚΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Αγαπητοί συγχωριανοί, θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας να ειδωθούμε όλοι μαζί και φέτος στην κοπή τής πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει:

1ον στις 29/1/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. στον ημιώροφο του ξενοδοχείου «PARNON», 3ης Σεπτεμβρίου 20 & Χαλκοκονδύλη 21 Αθήνα και

2ον στις 5/2/2017 στην Καϊτσα ώρα 11 π.μ., στο καφενείο του Απόστολου Παπαδοκοτσώλη.

Σας περιμένουμε όλους για να ανταλλάξουμε τις πιο ζεστές ευχές!

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 01.11.2014 - 31.10.2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 06.11.2016 & Ω 11 π.μ., ΠΑΤΗΣΙΩΝ 4-ΑΘΗΝΑ

Τηρηθείσης της καταστατικής διαδικασίας και αφού διαπιστώθηκε απαρτία των παρισταμένων και ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου των Απανταχού Καϊτσιωτών, πρόεδρος της Γενικής συνελεύσεως εξέλεγη ο κος Νίκος Παπαϊωάννου και Γραμματέας η κα Αικατερίνη Χαραλάμπου.

Στη συνέχεια η συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικ. Συμβουλίου, κος Δημ. Καραϊσκός ο οποίος, αφού ευχαριστήσε τους παρισταμένους, ανέγνωσε την έκθεση πεπραγμένων τού αποχωρούντος Διοικ. Συμβουλίου.

Στη συνέχεια η Ελεγκτική Επιτροπή ανέγνωσε την έκθεσή της σχετικά με τον ταμειακό απολογισμό και την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψήφει τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.

Με την έναρξη της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, και δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη υποβολή

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ

- **Φώτιος Αναστασόπουλος** (εγγονός της Μαρίκας Αντωνούλα). Εισήχθη στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα θερμά μας συγχαρητήρια και καλή πρόοδο.

ΒΑΠΤΙΣΗ

- Η **Πολυξένη Δημ. Σπουρνιά** και ο **Άρης Δαλιάνης** βάφτισαν στις 30-10-2016 την κόρη τους .Πήρε το όνομα Ελένη.
Να τους ζήσει.

ΠΕΝΩΗ

Έφυγαν από κοντά μας :

- Στις 7-7-2016: **Αθανασία Σπουρνιά-Ποδάρα**, 80 ετών.
- Στις 3-10-2016: **Ευαγγελία Αθανασίου Σπουρνιά**, 70 ετών.
- Στις 10-12-16 : **Παναγιώτα Κοτρωνιά - Παπαποστόλου**, 88 ετών
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους τους

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

- Στις 7-8-2016, έγινε το σαραντάμερο μνημόσυνο της Αθανασίας Σπουρνιά - Ποδάρα..
- Στις 30-10-16, έγινε το ετήσιο μνημόσυνο της Ζωής Ψαλλίδα.
- Στις 11-11-2016, έγινε το σαραντάμερο μνημόσυνο της Ευαγγελίας Αθαν. Σπουρνιά.
- Στις 13-11-16, έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του Δημητρίου Θανασιά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Στις **26-10-2016**, τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ενημερώνει τους απανταχού Καιτσώτες, μέλη του, ότι λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της σημαντικής μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων του συλλόγου, είναι πλέον αναγκαία η καταβολή της επήσιας συνδρομής, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου, η εκτύπωση και η αποστολή τής εφημερίδας. Παράκαλούμε για τη συνδρομή σας/οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, με κατάθεση στον τραπεζικό λογ/σμό :

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ
με IBAN No. GR9601101550000155-29619031

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν όλοι οι συγχωριανοί στην έκκλησή μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

1. Καναπίτσας Κωνσταντίνος	5 €
2. Παπαϊωάννου Νικόλαος	20 €
3. Σπουρνιάς Σεραφείμ	20 €
4. Χαραλάμπου Γεώργιος	20 €
5. Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος	20 €
6. Τσεκούρας Ελ. Αθανάσιος	20 €
7. Καλτσάς Ιωάννης	20 €
8. Τσάγκας Αντώνιος & υιοί	20 €
9. Καρανούτσος Χαράλαμπος	50 €
10. Παπαδημητρίου Μαρία 30€	
11. Παπαδημητρίου -Παπαδής Γεώργιος	20 €
12. Καρανούτσου Στέλλα	30 €
13. Καρανούτσου Στεργιανή	30 €
14. Μπιλίρης Κων/νος	20 €
15. Μπιοσκανάκη- Γουδούνα Κων/να	5 €
16. Δασκαλοπούλου Ευφροσύνη	20 €
17. Ρέπτας Νικόλαος	20 €
18. Γιαννιτσιώτη-Δραγούνη Ιουλία	15 €
19. Κούτσικα Μαρία	50 €
20. Κούτσικας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου	70 €
21 Μελισσάς Ιωάννης	10 €

Τα ονόματα των συνδρομητών καταχωρούνται σύμφωνα με τη σειρά προηρωμής της συνδρομής και όχι αλβαρητικά

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

Ο Γεώργιος Ντζόγιας ενίσχυσε το Σύλλογο μας, στη μνήμη του υιού του Γιάννη Ντζόγιαμε το ποσό των 30 €

- **Στις 28-10-2016**, τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο για την Εθνική Εορτή και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

- **Στις 6-12-2016**, τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο προς τιμής του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

- Το Δ.Σ. Του Συλλόγου και η Πρόεδρος **Ευδοκία Οικονόμου** ευχαριστούν τον **Κώστα Μπιλίρη** για την δωρεά 3 βιβλίων του με τους τίτλους : **1. Αριστουργήματα 2. Σχόλια και Σχολιανά 3. Η Ζωή στην Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας.**
- Τα ημερολόγια του Αγίου Νικολάου Μακρυρράχης για το 2017 έγιναν από το Γιώργο Χατζηαργύρη του Νικολάου στη μνήμη του πατέρα του και από ένα ακόμη αγαπητό δωρητή που επιθυμεί να κρατήσει την ανωνυμία του.

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΗΛ. 6947 857478



Μηχανή Αποφλοίωσης Δίκοκκου Σιταριού

Ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Χαραλάμπου σχεδίασε και δημιούργησε τη μηχανή αποφλοίωσης δίκοκκου σιταριού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο που πλαισιώνει τη φωτογραφία.

«ΚΑΪΤΣΑ»
Εφημερίδα του Συλλόγου των Απανταχού Καιτσιωτών Μακρυρράχης Φθιώτιδας

Εκδίδεται ανά τρίμηνο

- **ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:** ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ
- **ΕΚΔΟΤΗΣ:** ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ
- **Συντακτική Επιτροπή:** Ευδοκία Οικονόμου, Μαρία Αργύρη,
Στυλιανού Καρανούτσου, Αθηναϊκός Κουτρούμπας,,
Σερβία Σπουρνιάς, Έφη Ταγκαλάκη,
Ευφράντη Λασκαλοπούλου,
- Έδρα: Πατησίων 4, Αθήνα 10677, Τηλ./Fax 210-3819693, 6944797439

e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com
ws: sylogoskaitsioton.blogspot.com

Τυπογραφείο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», Δημ. Ανδρίκου, Ρίγα Παλαμήδη 5, Αθήνα,
Τηλ./Fax 210-3243158, e-mail: andrikou2004@yahoo.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα της εφημερίδας απηχούν τις πρωτοπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ' ανάγκη το Δ.Σ. του Συλλόγου. Επιστολές και άρθρα με υβριστικό περιεχόμενο ή ανυπόγραφα δεν θα δημοσιεύονται.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 01.11.2014 - 31.10.2016**

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

υποψηφιότητας, το προεδρείο τής Γενικής Συνέλευσης και ο απερχόμενος Πρόεδρος πρότειναν τους κάτωθι:

- Αργύρη Μαίρη
- Δασκαλοπούλου Ευφροσύνη
- Καρανούτσου Στυλιανή
- Κουτρούμπας Αθανάσιος
- Οικονόμου Ευδοκία
- Σπουρνιάς Σεραφείμ
- Ταγκαλάκη Ευθυμία.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

- Ενοίκια	1200,00 €
- ΔΕΗ	439,50 €
- ΟΤΕ	495,50 €
- Κοινόχρηστα	684,74 €
- ΕΛΤΑ-Τυπογραφ. Εφημ. ΚΑΪΤΣΑ	3180,53 €
- Λοιπές δαπάνες	4474,57 €
- Εκδηλώσεις	131,00 €
Σύνολο	10.605,84 €

Η Επιτροπή Ε.Ε.Τ.Π.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 339

Της συνεδριάσεως της 13.11.2016 και ώρα 5:00 μ.μ. των εκλεγέντων από την τακτική Γενική Συνέλευση της 6.11.2016 μελών που θα απαρτίσουν το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Απανταχού Καΐτσιων Μακρυρράχης Φθιώτιδας στα γραφεία του Συλλόγου Πατησίων 4, Αθήνα.

Με πρόσκληση του Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης της 6.11.2016 κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, κλήθηκαν τα μέλη που εξελέγησαν για να απαρτίσουν το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να γίνουν σώμα.

- Εκλήθησαν: 1) Αργύρη Μαίρη
 2) Κουτρούμπας Αθανάσιος
 3) Οικονόμου Ευδοκία
 4) Σπουρνιάς Σεραφείμ
 5) Ταγκαλάκη Έφη
 6) Δασκαλοπούλου Ευφροσύνη
 7) Καρανούτσου Στυλιανή.

Στη συνέχεια με φανερή ψηφοφορία συγκροτήθηκε σε σώμα το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει το Σύλλογο για μία 2ετία, δηλαδή μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2016 ως εξής:

- | | |
|------------------|---|
| Πρόεδρος: | Οικονόμου Ευδοκία , τηλ. 6944797439 |
| Αντιπρόεδρος: | Αργύρη Μαίρη, τηλ., 6977582402 |
| Γεν. Γραμματέας: | Καρανούτσου Στυλιανή, τηλ. 6977433465 |
| Ταμίας: | Σπουρνιάς Σεραφείμ , τηλ.6972688746 |
| Μέλη: | Κουτρούμπας Αθανάσιος, τηλ.6974804935
Δασκαλοπούλου Ευφροσύνη, τηλ. 6976790012
Ταγκαλάκη Ευθυμία τηλ. 6948570372 |

Αναπληρωματικά Μέλη: **Καλτσάς Νικόλαος**
Κουτρούμπας Δημήτρης

Αφού καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Συνεδρίαση έλαβε τέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Νικόλαος
 Παπαϊωάννου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Αικατερίνη
 Χαραλάμπου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ε.Τ.Π.Σ.

Στην Αθήνα σήμερα 31.10.2016, οι κ. κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κάτοικοι Αθηνών, τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και περιουσιακών στοιχείων τού Συλλόγου Απανταχού Καΐτσιων, αφού διενήργησαν έλεγχο, που αφορά στο χρονικό διάστημα 1.11.2014- 31.10.2016, στο βιβλίο Εσόδων και Εξόδων του υπ' όψιν Συλλόγου, διαπίστωσαν και κατέγραψαν τα παρακάτω, τα οποία θέτουν υπ' όψιν της Γενικής Συνέλευσης της 6.11.2016 :

Έσοδα: Από προηγ. χρήση	3463,87 €
Συνδρομές κ.λπ.	8317,89 €
Λαχειοφ.	2772,40 €
Είσοδ. εκδηλ. -	
Είσοδ. Χοροεσπ. -	
Είσοδ. Εκδηλ. -	
Δάνειο -	
Τόκοι	0,79 €
Δωρεές	3765,20 €
Σύνολο	18320,15 €
Έξοδα	- 10605,84 €
Υπόλοιπο	7714,31 €
Από το υπόλοιπο : 7682,37 € εις βιβλιάρια (2) ΕΤΕ	31,94 € Ταμίας

Ο Πρόεδρος
 Η Αντιπρόεδρος
 Η Γραμματέας
 Τα Μέλη

ΙΣΤΟΡΙΕΣ.....

...Σ' αυτή τη στήλη, λέμε να γράφουμε διάφορες ιστορίες διασκεδαστικές, σύγχρονες, παλιές, επιστημονικές, αθλητικές, πολιτικές, ιατρικές, μαθητικές, προσωπικές, κοινωνικές, καθημερινές και γενικότερα διδακτικές... Στείλε μας κι εσύ τη δική σου... Κι αν είναι ιστορία ΚΑΪΤΣΙΩΤΙΚΗ ή της περιοχής θα την συμπεριλάβουμε στη Συλλογή για την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΪΤΣΑΣ...

Το Δ.Σ.



Γιατί οι άνθρωποι φωνάζουν όταν εξοργίζονται;

Μια μέρα, ένας σοφός ρώτησε τους μαθητές του:

- Γιατί οι άνθρωποι ουρλιάζουν όταν εξοργίζονται;
- Επειδή χάνουν την ψυχραιμία τους, απάντησε κάποιος.
- Μα γιατί πρέπει να ξεφωνίζουν αφού ο άλλος βρίσκεται δίπλα τους; επέμεινε ο σοφός.
- Γιατί θέλουν να τους ακούσει, είπε ένας άλλος μαθητής.
- Και γιατί δεν μπορεί να του μιλήσει με χαμηλή φωνή; ρώτησε πάλι ο δάσκαλος.

Διάφορες απαντήσεις δόθηκαν αλλά καμιά δεν τον ικανοποίησε.

— Ξέρετε γιατί ουρλιάζουν δυο άνθρωποι όταν είναι θυμωμένοι; τους είπε τότε. Επειδή όταν θυμώνουν, οι καρδιές τους απομακρύνονται πολύ, έτσι για να μπορέσει ο ένας ν' ακούσει τον άλλο, πρέπει να φωνάξει δυνατά, ώστε να καλύψει την απόσταση. Όσο πιο οργισμένοι είναι, τόσο πιο δυνατά πρέπει να φωνάζουν για ν' ακουστούν. Το αντίθετο γίνεται, για παράδειγμα, όταν δυο άνθρωποι είναι ερωτευμένοι. Δεν έχουν ανάγκη να ξεφωνίσουν. Μιλούν σιγανά και τρυφερά, επειδή οι καρδιές τους είναι πολύ κοντά. Η απόσταση μεταξύ τους είναι ελάχιστη. Μερικές φορές μάλιστα είναι τόσο κοντά, που δεν χρειάζεται ούτε καν να μιλήσουν. Ψιθυρίζουν μονάχα. Κι όταν η αγάπη τους είναι πολύ δυνατή, δεν είναι αναγκαίο ούτε καν να μιλήσουν. Τους αρκεί να κοιταχτούν. Έτσι συμβαίνει πάντα κι όταν δυο άνθρωποι που αγαπιούνται πλησιάζει ο ένας τον άλλον.

“Όταν συζητάμε, λοιπόν, μην αφήνουμε τις καρδιές μας να απομακρυνθούν, μη λέμε λόγια που μας απομακρύνουν, γιατί θα έρθει μια μέρα που η απόσταση θα γίνει τόσο μεγάλη, ώστε τα λόγια μας δεν θα βρίσκουν πια το δρόμο τους...»

ΠΗΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: antikleidi.com



ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, ΜΔ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ειδικευθείς εις Α' Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ "ΛΑΪΚΟ"
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

**ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ**

Ηφαίστου 4-6, Πλατεία Βάρης
(Εναντί I. N. Εισοδίων Θεοτόκου)

www.karaiskos.gr | & Yiannis Karaiskos

210 9656291-6972728331

ikaraiskos@gmx.com

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
(κ. Νικόλαο Μαντά τού Χρυσοστόμου)

Αξιότιμε κ. πρόεδρε,

Λαμβάνω την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω δημόσια μέσω της εφημερίδας μας μαζί σας, προκειμένου να λάβουμε απάντηση σε σοβαρό θέμα, που και προφορικά σάς το εξέθεσα, αλλά δυστυχώς μέχρι τη στιγμή, που συντάσσεται η παρούσα, εκκρεμεί.

Ο λόγος για την προμήθεια των καυσόξυλων των συγχωριανών μας από το δάσος του χωριού μας. Είναι η δεύτερη χρονιά που συγχωριανοί μας αργοποδούν να προμηθευτούν καυσόξυλα (με ευθύνη σας;) και κάποιοι τον περασμένο Χειμώνα δεν έλαβαν καθόλου. Το ίδιο φοβάμαι θα ισχύσει και φέτος.

Τι συμβαίνει με το δάσος του χωριού μας; Τι συμβαίνει με τη γραφειοκρατία περί διαχειριστικών εκθέσεων για την εκμετάλλευση του δάσους και τα ανάλογα;

Είναι αλήθεια, αυτά που κυκλοφορούν για μεταφορά ξύλων σε μη συγχωριανούς;

Είναι αλήθεια, πως μερικοί συγχωριανοί μας αναγκάζονται να προμηθευτούν ξύλα από άλλες πηγές, εκτός χωριού, για τις ανάγκες του Χειμώνα, επειδή το χωριό δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει και γιατί;

20 Νοεμβρίου σήμερα κι ακόμη δεν λέει να πάρει ξύλα ο ΚΑΪΤΣΙΩΤΗΣ. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη σας την αναγκαιότητα προμήθειας ξύλων και για όσους ΚΑΪΤΣΙΩΤΕΣ δεν ζουν μόνιμα στο χωριό, αλλά μεταβαίνουν πολύ συχνά εκεί. Όπως άλλωστε και σείς. Πληρώνουμε τα τέλη σε όποια υπηρεσία απαιτείται, κρατάμε τα δικαιώματά μας εκεί για να αναδεικνύουμε τους πολιτικούς μας άρχοντες, έχουμε εκεί τα κτήματά μας, τα οποία ή καλλιεργούμε ή ενοικιάζουμε σε χωριανούς και κρατάμε γενικά ανοιχτά τα σπίτια μας. Είμαστε εκεί, εκτός απροόπτων, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΑΠΟΚΡΙΕΣ, ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και όποιες αργίες έχουμε τη δυνατότητα. Πόσοι απομείναμε κ. πρόεδρε που επιθυμούμε να μετέχουμε, έστω αυτών, των προνομίων της ΚΑΪΤΣΑΣ; Δεν φτάνουν τα ξύλα του δάσους; Πώς παλαιότερα έφταναν, που στο χωριό κατοικούσαν πολύ περισσότερες οικογένειες; Γιατί ακόμη κι για τους μόνιμους κατοίκους δεν ήρθαν σήμερα τα ξύλα;

Μια άλλη άποψη καταγράφει πως αν ο ΚΑΪΤΣΙΩΤΗΣ λάβει τα ξύλα του στο τέλος του Νοέμβρη ή αρχές Δεκεμβρη, εκτός του ότι μέχρι τότε θα έχει ξεπαγιάσει, θα πληρώσει τους τρεις τόνους ξύλα για πέντε. Καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί οι βροχές που αναμένονται για τότε θα προσθέσουν βάρος στο εμπόρευμα που θα παραλάβει. Παλαιότερα με λιγότερα μέσα οι αριθμόιοι έκαναν «κουμάντο» έγκαιρα και δίκαια. Μπορούν και σήμερα οι αντίστοιχοι. Γιατί δεν γίνεται κ. πρόεδρε; Δεν σας στρέφουμε κατηγορίες. Απευθύνουμε ερωτήματα σε σας, που τούτους τους καιρούς συμβαίνει να είστε ο πρώτος μεταξύ ίσων για τους ΚΑΪΤΣΙΩΤΕΣ. Είστε ο πρόεδρος όλων των ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ.

Ποιός φταίει; Περιμένουμε απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή
ΕΥΔΟΚΙΑ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πρόεδρος Συλλόγου
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΩΤΩΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Πως μπορείτε να στέλνετε τις επιστολές σας:

- Ταχυδρομικώς: Πατησίων 4, Αθήνα 10677. Τηλ.- Fax: 210- 38 19 693
- e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com

Αναμνήσεις από το χωριό

Φεινόπωρο

Γ λυκιές μέρες ... Τα απογεύματα τελειώνοντας τα μαθήματα του σχολείου, παιχνίδι στην αυλή του σπιτιού ή όταν είχε ήλιο περίπατο στη Μαγούλα για να μαζέψουμε κυκλάμινα. Καθαρή ατμόσφαιρα, λαμπερά όλα από τις πρώτες βροχές. Μυρωδιά από ξύλα που κόβονται και ήχοι από τα τσεκούρια που τα σκίζουν. Από κάπου πιο μακριά ήχοι από τρακτέρ που οργώνουν και σπέρνουν. Έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για το χειμώνα. Κάποια γειτονίσσα ψήνει πίτα στο φούρνο και μοσχοβολάει όλη η γειτονιά.

Τα δέντρα γεμάτα καρπούς...

κυδώνια, ρόδια, μήλα και τα αμπέλια με τα σταφύλια που τρυγούνται για να γίνουν κρασί για το σπίτι. Και οι νοικοκυρές να φτιάχνουν τα συνήθη για την εποχή γλυκά του κουταλιού, κυδώνι, κυδώνι πελτέ, σταφύλι, μήλο φιρίκι, μουστόπιτα, μουσταλευριά και μουστοκούλουρα.

Του Αγίου Δημητρίου οι περισσότερες εξωτερικές δουλειές έχουν τελειώσει, το σπίτι στρώνεται και ανοίγει το βαρέλι με το τυρί, που ήταν σφαλισμένο. Τι μυρωδιά που είχε εκείνο το τυρί! Και οι επισκέψεις στα σπίτια, όλο σχεδόν το χωριό έρχόταν για επίσκεψη στο σπίτι μας για τη γιορτή του πατέρα μου. Κι η μάνα μου να ετοιμάζει μεζέδες και φαγητά. Το γλυκό της εποχής (αγοραστό) το κοκ. Με πόση λαχτάρα περιμέναμε εμείς τα παιδιά τότε τις γιορτές για να φάμε κάπιο γλυκό, γιατί και τα γλυκά του κουταλιού που έφτιαχναν οι μανάδες μας τα έκρυβαν, για κανέναν ξένο «όπως έλεγαν».

Χειμώνας

Σχολείο το πρωί, γυμνάσιο στο Δομοκό και κρύο. Τα πρωινά συγκέντρωση στο καφενείο της κυρά-Άννας και της κυρά-Πελαγίας, που μας μαζεύανε εκεί για να μην κρυώνουμε, περιμένοντας το λεωφορείο, το οποίο κάποιες φορές με το χιόνι δεν έρχόταν και καθόλου. Κι όταν πηγαίναμε πρωί πρωί στο Δομοκό πάλι μαζευόμασταν στο κουρείο του κυρ-Θόδωρου του Κουλούρη. Κρύο και ομίχλη στο Δομοκό...

Τι ωραία που ήταν όταν γυρίζαμε στο ζεστό μας σπίτι από την ξυλόσομπα, και μας περίμενε το φαγητό και το ζυμωτό φρέσκο ψωμί που μοσχοβολούσε σ' όλη την γειτονιά. Και τα Σάββατα το βράδυ νυχτέρι στο σπίτι μας ή σε κάπιο συγγενικό σπίτι όπου οι μεγάλοι έλεγαν ιστορίες από τα παλιά, οι γυναίκες έπλεκαν κι εμείς τα παιδιά ακούγαμε εντυπωσιασμένα τρώγοντας παπαδέλες (τα σημερινά ποπκορν). Συναντήσεις ακανόνιστες από πριν (αφού τηλέφωνο δεν υπήρχε) αλλά και τόσο ευχάριστες στο ξάφνιασμα τους.



Και το χιόνι... Τι χαρά για εμάς τα παιδιά, τι γαλήνη και ησυχία στη φύση... Αν δεν το έχει ζήσει κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την απόλυτη ησυχία του χιονιού. Τα δέντρα κάτασπρα και πού και πού κανένα σπουργίτι στο παράθυρο για ψίχουλα. Πόσες φορές δεν περιθάλψαμε μικρά πουλάκια που έπεφταν από τις φωλιές μισοπεθαμένα και τα φροντίζαμε μέχρι να αναρρώσουν και να μπορέσουν να πετάξουν. Χιονάνθρωποι, χιονοπόλεμος και κρύ-

σταλλα να κρέμονται από τις στέγες και τα κεραμίδια, που τα κάναμε σπαθιά και παίζαμε. Και ανεμοσούρια... Χιόνι στιβαγμένο που σε μερικά σημεία, που τα έπιανε ο αέρας έφταναν και το ενάμισι μέτρο. Όλες οι καμινάδες των σπιτιών κάπνιζαν και μύριζε παντού καμένο ξύλο.

Και Χριστουγέννα.... Οι νοικοκυρές μέρες πριν έκαναν τις ετοιμασίες τους φτιάχνοντας τα απαραίτητα για κάθε σπίτι μελομακάρονα, κουραμπιέδες και μπακλαβά.

Την προπαραμονή οι άντρες έσφαζαν το γουρούνια τρεις και τέσσερις μαζί για να μπορέσουν να τα καταφέρουν και εμείς τα παιδιά στο σπίτι κλείναμε τα αυτιά μας για να μην ακούμε τις φωνές των γουρουνιών. Γιατί όπως και να το κάνεις και το γουρούνι το λυπόμασταν αφού και αυτό το είχαμε στο σπίτι 4-5 μήνες και το μεγαλώναμε. Και μετά άρχιζε η διαδικασία τακτοποίησής του. Λιώνανε το λίπος του που χρησιμοποιούνταν όλη τη χρονιά στις πίτες και τα φαγητά (αφού το λάδι ήταν λιγοστό), φτιάχνονταν οι τσιγαρίθρες, ο πασπαλάς, τα λουκάνικα και τα μπουμπάρια που ψήνονταν στον φούρνο με τα ξύλα. Τη νύχτα των Χριστουγέννων οι τολμηροί (λόγω της παγωνιάς αλλά και της ώρας) παρακολουθούσαμε με κατάνυξη τη λειτουργία και επιστρέφαμε στο σπίτι με το ξημέρωμα.

Πόσο έχουν αλλάξει όλα... Η ομορφιά όμως του χωριού παραμένει. Περιμένω με ανυπομονησία τα Χριστούγεννα να μπορέσω να πάω πάλι...

Το πόνεσα

Στεργιανή Καρανούτσου



Η κρίση στην Ελλάδα - Οικογένεια

Στην αρχή της οικονομικής κρίσης μουδιάσαμε. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αρθρώσουν ολοκληρωμένη σκέψη για αυτό που συνέβαινε. Στην πορεία αναφερόμασταν σε μια κρίση που φταίνε οι άλλοι. Παρά λίγο εμφύλιος πόλεμος. Φταίνε οι αρχηγοί, οι 300 της βουλής. Τελικά όλοι είχαμε την τάση να βγάζουμε έξω τον εαυτό μας από τη σκηνή του δράματος.

Αν τελικά έφταιγαν μόνο αυτοί τα πράγματα θα ήταν απλά. Θα τους αλλάζαμε! Εμείς οι πολλοί! Σίγουρα έχουν τη μεγάλη ευθύνη αυτοί που ηγούνται, το ψάρι βρωμάει απ' το κεφάλι λέει ο λαός μας.

Στη συνέχεια ανακαλώντας το παρελθόν διαπιστώνουμε πως για δεκαετίες, σχεδόν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα έγινε διαστρέβλωση των πραγματικών επιθυμιών, χάθηκαν οι αυθεντικές ανάγκες, Ο ελληνικός πληθυσμός ξόδευε περισσότερα από όσα παρήγαγε, έγινε κακοποίηση του δημόσιου αγαθού και μια συγκαλύψη των πάντων «γιατί οι άλλοι δεν έτρωγαν» ή «λεφτά υπάρχουν» δηλαδή ξοδέψτε αβέρτα. Εμπλακήκαμε σε μια αντίληψη «δανεικά κι αγύριστα».

Και τα νέα όλο και πιο ανυπόφορα, απώλειες, κατάθλιψη, άγχος, όλα να υφίστανται αναθεώρηση, ζόρια, καταπονήσεις, περικοπές στη σύνταξη του εργαζόμενου, (η εύκολη λύση), η θέρμανση να είναι άπιαστο όνειρο για τους ανθρώπους, τα ψυγεία άδεια για τα παιδιά.

Οι λογαριασμοί της χώρας πέφτουν συνεχώς έξω, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί σε αδιέξοδο και το μέλλον της νεολαίας πήρε την εφιαλτική χροιά του παρόντος.

Και το παιδί ζει την κρίση μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να καλύπτουν βιολογικά και ψυχολογικά τα παιδιά τους από τις επιπτώσεις της κρίσης. Οφείλουν να βρουν τα δικά τους ψυχικά εργαλεία, τη κατανόηση του φαινομένου ώστε να μιλήσουν χωρίς να αγχώσουν τα παιδιά με χωρίς ακραίες συναισθη-

ματικές προβολές π.χ. «θυσιαζόμαστε για σένα». Μιλάμε στα παιδιά για την κρίση, προσεγγίζουμε μ' έναν τρόπο την αλήθεια, ανάλογα με την ηλικία ώστε να προσαρμόσουν κι εκείνα τις προσδοκίες τους στα νέα δεδομένα.

Άλλωστε οι Έλληνες γονείς έχουν δυστυχώς παρελθόν σε κρίσεις. Όταν υπήρχαν οι δυνάμεις κατοχής και η πείνα θέριζε ιδιαίτερα τα αστικά κέντρα πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το βαρύτερο πλήγμα το υπέστησαν οι άνθρωποι σε λειτουργία πατέρα και μητέρας κι όχι τα παιδιά παρά τους καταιγιστικούς τίτλους εφημερίδων της εποχής «πεθαμένα παιδιά στους δρόμους κλπ.». Οι Έλληνες γονείς έδιναν και την μπουκιά τους σ' αυτά αλλά και γενικότερα έχουμε στην κουλτούρα μας τα παιδιά μας σε προτεραιότητα, τη φροντίδα τους και τη μόρφωσή τους.

Μάλλον τελικά θα πρέπει να αλλάξει ο καθένας μας μέσα του.

Να επαναπροσδιοριστούν αξίες με νόημα.

Ν' αποχαιρετήσουμε κούφια πράγματα.

Να κάνουμε σύνθημά μας μια μικρή «καλή πράξη» κάθε μέρα.

Κι ας ελπίσουμε πως οι καλοί «καπετάνιοι» θα φανούν στην φουρτούνα!

**Καλή Χρονιά, Με εκτίμηση
Μαίρη Αργύρη**



ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ

Ο αρχιμανδρίτης **Ananias Koustenis** είναι μια πνευματική μορφή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, που ζει στο κέντρο της Αθήνας. Από εκεί δραστηριοποιείται ανεξάντλητα στην υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων. Σπούδασε Θεολογία και Βυζαντινή Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει μεταφράσει τους YMNOΥΣ του ΡΩΜΑΝΟΥ του ΜΕΛΩΔΟΥ και την ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ. Είναι έργα στα οποία ο γέροντας έκανε κατάθεση ψυχής, όπου ασχολήθηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η μετάφραση τους αποτελεί προσφορά στην πνευματική μας κληρονομιά. Τα βιβλία από τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του, ξεπερνούν σήμερα τα πενήντα, και στα οποία αν αφεθείς στην ανάγνωση, σε συνεπάρνει η χάρη του ζωντανού λόγου, ο οποίος κατά ένα μοναδικό τρόπο μπορεί να μεταποιείται από τον παλαιό στο σύγχρονο. Ενός λόγου επίσης, ο οποίος μας εμπνέει, μας ενθαρρύνει, μας παρηγορεί, μας ξεκουράζει, μας διδάσκει, μας κάνει να συναισθανόμαστε τις αδυναμίες μας, και ταυτόχρονα μας παραπέμπει στον σιωπηλό κόσμο του καλού.

E. OI.

ΣΤΟ ΔΡÓΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΘΛΕÉΜ

(Απόσπασμα από το βιβλίο ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΤΟΜΟΣ Α' του Αρχιμανδρίτη π. ANANIA KOUSTENΗ)

[...] Είμαστε στο δρόμο για την Βηθλεέμ. Και αυτό μας γεμίζει μυστική χαρά και αγαλλίαση και ευφροσύνη, γιατί το όλον του πράγματος είναι η σωτηρία μας. Ο Χριστός μας εσαρκώθη, για να λυτρωθούμε εμείς. «Χριστού Γέννησις, ανθρώπου λύτρωσις», λένε οι Πατέρες οι άγιοι της εκκλησίας μας. Και πέρασαν οι μέρες. Είμαστε σχεδόν κοντά, αρκετά κοντά στα άγια Χριστούγεννα. Στην μητρόπολη των εορτών. Στη μεγάλη εκείνη ημέρα, που ο ουρανός εφίλησε τη γη, δια της ενανθρωπήσεως του Γιού του Θεού, και την αγκάλιασε και την έσωσε. Ενανθρώπισε το Θείον. Ο άπειρος και πανυπερτέλειος Θεός έγινε και τέλειος άνθρωπος. Και μας πήρε πάνω Του. Μας πήρε στη αγκάλη Του. Μας έχει κοντά Του. Μας έχει στα χέρια Του. Και ποιος μπορεί να μας πάρει απ' τα δικά Του τα χέρια, μας είπε το δικό Του αθάνατο στόμα; Γ' αυτό ο δρόμος για τη Βηθλεέμ έχει μυστική χαρά. Έχει μια συγκίνηση άλλη. Έχει κάτι το θαυμάσιο και μοναδικό, το



οποίο μας ξεκολλάει απ' τις επίγειες μέριμνες. Από τα βάσανα. Κι απ' ότι άλλο. Και μας φέρνει κοντά στο Χριστό μας, τον κυριοφορούμενο, και την επίτοχο μητέρα Του και τη λοιπή συνοδεία της αγίας οικογένειας. Γιατί, δυστυχώς, πολλές φορές, εύκολα και μεις οι καημένοι, οι αδύνατοι όντες, κολλάμε στα διάφορα του βίου αυτού. Κι άλλοτε ξεχινόμαστε, άλλοτε μισοξεχιόμαστε, άλλοτε δυσκολευόμεθα, και το να και

τ' άλλο. Άλλα έρχεται η χάρη του Χριστού σαν θεϊκό αγεράκι, και μας χτυπά στο πρόσωπο και στην καρδιά, στο νου και στην σκέψη και φεύγουν όλα σαν καπνός, εκείνα που μας συνέχουν, λίγο ή πολύ. Ξαστερώνει ο νους, αναλαμβάνει η καρδιά, σκιρτάει η ύπαρξη και γινόμεθα και μεις μικρά αγγελουδάκια, επίγεια αγγελούδια, της θείας του Χριστού μας Γεννήσως.

[...] Ο νους είναι άκοπος ταξιδευτής κι ανέξοδος. Τον πάμε στο στραβό, άλλα τον πάμε και στο ίσιο. Μπορούμε λοιπόν να τον φέρουμε κοντά στους οδοιπόρους της Βηθλεέμ και να γίνουμε και μεις συνοδοιπόροι. Κι εκεί να διοξολογούμε, να ανυμνούμε να μεγαλύνουμε, να παραλογίζόμεθα ιερώς και σεπτός, να ξεκουράζόμεθα και να παρακαλούμε και το Θεό Βρέφος, το κυριοφορούμενον, και την Μαριάμ και τον Ιωσήφ, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Να τους παρακαλούμε για όλη την πλάση. Για την ειρήνη του κόσμου. Για την δική μας ψυχή. Για τον κάθε πειναλέο ανθρωπίσκο...].

Κάλαντα Καϊτσας**Εορτολογίου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ μέχρι των ΦΩΤΩΝ**

**Αποσπάσματα από το βιβλίο του συγχωριανού μας ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ με τίτλο:
«ΑΓΓΕΙΑΙ - ΚΥΠΑΙΡΑ - ΚΑΪΤΣΑ - ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ στο διάβα του χρόνου»**

**Χριστουγέννων**

**Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου,
κι βγάτε, δέτε, μάθετε, τώρα Χριστός γεννιέται,
γεννιέται κ' αναθρέφεται στο μέλι και στο γάλα.
Το μέλι τρώνε οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες
και τα κηροσταλάγματα τριγύρω στις αυλές μας.**

Εύχονταν και του χρόνου «Του χρόν' ταχιά τρών». Οι νοικοκυρές φίλευαν τα παιδιά με φρούτα, αμύγδαλα, καρύδια, σύκα, αυγόκλουρες.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πάλι τα αγόρια, τραγουδούσαν στα σπίτια του χωριού το παρακάτω τραγούδι:

Πρωτοχρονιάς

Αϊ-Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει.

- Βασίλη μ', πούθε ν' έρχεσαι κι' απούθε ν' κατεβαίνεις;
- Ν' από τη μάνα μ' έρχομαι, στο δάσκαλο πααίνω,
κι αν είσαι και γραμματικός, πες μας την αλφαβήτα.
Στην πατερίτσ' ακούμπησε, να πει την αλφαβήτα
κι η πατερίτσα ήταν ξερή, χλωρούς βλαστούς εβγάνει,
κι απ' κάτ' απ' τους χλωρούς βλαστούς περδίκια ξεφωλιάζουν,
δεν είν' περδίκια μοναχά, μον' είν' κι περιστέρια.
Πετάξτε σεις πουλάκια μου και σύρτε στην κυρά σας,
πάρτε νερό στα νύχια σας και πάχνη στα φτερά σας,
ν' αϊάστε τον αφέντης σας και τη χρυσή κυρά σας.
«Και του χρόν'

Και του χρόν', εύχονταν μετά το τέλος του τραγουδιού και έπαιρναν φιλοδώρημα.

Τα κάλαντα συνεχίζονταν την παραμονή των Φώτων, αλλά και ανήμερα των Φώτων από τα παιδιά, πάντα τις πρωινές ώρες.

Την ημέρα της παραμονής, του Σταυρού, όπως έλεγαν, έψελναν το παρακάτω τραγούδι:

Του Σταυρού

**Σήμερα είναι του Σταυρού, π' αγιά - π' αγιάζουν οι παπάδες
όπου γυρίζουν τα στενά, κι - λε - κι - λέν' τον Ιορδάνη.
Κάτου στα Ιεροσόλυμα, στου ντα-στου ντάφου του Χριστού μας,
εκεί δεντρί δεν ήτανε, δεντρί - δεντρί κι ξεφυτρώνει,
στη ρίζα κάθεται ο Χριστός, στην α-στην άκρη η Παναγία,
κι απάνου στα ξικλώναρα, αγγέ - αγγέλοι αρχάγγελοι,
ο Μιχαήλ κι ο Γαβριήλ, οι πα - οι παραπονεμένοι,
όπου ζυγίζουν τις φυχές, σα να-σα να ταν μαθημένοι.
Εσένα πρέπ' αφέντη μου, καρέ-καρέκλα καρυδένια,
για ν' ακουμπάς τη μέση σου, τη μα-τη μαργαριταρένια.
«Να ζήσεις».**

Την άλλη μέρα των Φώτων πάλι τα παιδιά τραγουδούσαν από το πρωί το παρακάτω τραγούδι:

Των Φώτων

**Σήμερα είν' τα Φώτα κι οι φωτισμοί,
κι χαρές μεγάλες τον Κύριο μας. (κι αγιασμοί)
Κατ' στον Ιορδάνη, τον ποταμό,
κάθεται η κυρά μας η Δέσποινα,
με τα θυμιατήρια στα δάχτυλα.**

**Σπάργανα βαστάει, Θεόν παιδί (κεριά κρατεί)
κι τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί.**

**- Αϊ-Γιάννη αφέντη κι Πρόδρομε, (και βαπτιστή)
δύνασαι βαφτίσεις Θεού παιδί;**

Δύναμαι και θέλω και προσκυνώ.

**- Αύριο ν' ανεβώ τς' εφτά' ρανούς,
να παρακαλέσω το Κύριο μας
(όσο να κατέβω στις δώδεκα,)**

**για να ρίξει δρόσο, δροσολογιά,
ν' αϊστεί ο τόπος με τα σπαρτά,**

**(ν' αϊστούν τ' αμπέλια κι τα σπαρτά)
ν' αϊστεί κι αφέντης με την κυρά.**

«Τ χρόν'

Επιμέλεια: Ευδοκία Οικονόμου

Αξίζει την προσοχή σας...

«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα ότι, μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ' ότι έχω ζήσει έως τώρα... Αισθάνομαι όπως εκείνο το παιδάκι που κέρδισε μια σακούλα καραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με λαϊμαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμεναν λίγες, άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση».

Mario de Andrade

Αγαπητοί μου συμπατριώτες και φίλοι,

Φτάσαμε ήδη στο τέλος μιας δύσκολης χρονιάς για όλους μας αλλά και το Σύλλογό μας. Ευχή μας για υγεία σωματική και ιδιαίτερα ψυχική ηρεμία.

Καλές βέβαια είναι οι ευχές και καλοδεχούμενες, αλλά θα αναρωτηθείτε με το δίκιο σας, πού πουλιέται αυτή η ψυχική ηρεμία στις δύσκολες αυτές εποχές;

Δυστυχώς, όμως, φίλοι μου δεχόμαστε και βιώνουμε καθημερινά ριπές από άγριος και στενοχώριες. Φαίνεται τόχει η μοίρα μας να φορτωνόμαστε το δισάκι μας στο ώμο και να πορευόμαστε στο «άγνωστο με βάρκα την ελπίδα». Χρειαζόμαστε, λοιπόν, να ισορροπήσουμε. Οι λέξεις κλειδιά, σαν αντίβαρο είναι η υπομονή, η καρτερικότητα και η ελπίδα, γιατί δεν πρέπει να μας νικήσουν οι δυσκολίες. Γι' αυτό είναι καλό να αποκτήσουμε την ικανότητα για να γλιστράμε από φόρο για το άγνωστο αύριο. Όταν ακουμπάμε ο ένας τον άλλον, το βάρος τής ψυχής μοιράζεται και ελαφρώνει ο πόνος και η κακοκεφιά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλες είναι οι μικροχαρές και να ζούμε το παρόν, που έτσι κι αλλιώς γίνεται άχαρο παρελθόν.

Ο χρόνος που κυλά γιατρεύει τα πάντα, ξεθωριάζει την κακή θύμηση, μικράνει τον πόνο και ελαττώνει τη στενοχώρια.

Χρόνια τώρα ο ιστορικός μας Σύλλογος έχει και αυτό το σκοπό, να σας προσφέρει μικροχαρές, συντροφικότητα και μια ανάσα ζωής.

Κλείνω με ευχές σε εσάς και τις οικογένειές σας για Καλά Χριστούγεννα και γλυκιά προσμονή για τον ερχομό του νέου έτους 2017, ελπίζοντας σε καλύτερες μέρες.

Ασπρόμαυρες αναμνήσεις από το σχολείο του χωριού μας

Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες του Σχολείου μας

«3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μακρυρράχης - Δεκαετία 1960 έως 1971»
Από το αρχείο της δασκάλας Ταγκαλάκη - Κούτσικα Αμαλίας.



Φωτογραφία 1: Εικονίζονται οι δάσκαλοι: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ (1963) και διακρίνουμε τις: Θάλεια Πατρίδα - Ψαλλίδα, Βούλα Μπούρα - Καλτσά, Μαίρη Αργύρη, Κατίνα Τσιάγκα, Φαίδρα Αντωνούλα, Σοφία Τσιγκοπούλου...



Φωτογραφία 2. Διακρίνουμε τους: Γιώργο Τριαντόπουλο, Ηλία Ρέππα, Δημήτρη Δασκαλόπουλο, Κώστα Τσιάγκα, Βασίλη Κολοκύθα και Δημήτρη Πάτρα...

Στείλτε μας τις παλαιές φωτογραφίες, γράφοντας τα ονόματα που εικονίζονται για να τις δημοσιεύσουμε στην «ΚΑΪΤΣΑ»

**...Για να θυμούνται οι παλιοί
...και να γνωρίσουν οι νεότεροι....**

Από την Ευδοκία Κ. Οικονόμου

Λέξεις και φράσεις του χωριού-Ντοπιολαλίές:
Τα **τσιουκανάει** τα δόντια απ' το κρύο: τα χτυπάει...

Μάργωσι: Κρύωσε, ξεπάγιασε.

Έλεγε μουϊαμέτια: ...καλαμπούρια, αστεία.

Δεν νίφτκι: Δεν πλύθηκε.

Δεν ξιπακιάσκις: Δεν σε πόνεσε η μέση από το βάρος;