



ΚΑΪΤΣΑ

Έκδοση των Απανταχού Καϊτσιωτών



ΕΔΡΑ: Πατησίων 4, Αθήνα 106 77 • Περίοδος Γ' - Χρόνος 26ος • Αριθμός Φύλλου 109 • Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2018
e-mail: sylogos. kaitsa@gmail. com w/s: sylogoskaitsioton. blogspot.com - www. makryrrachi. gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, σας εύχεται μια δημιουργική και ευλογημένη χρονιά.
Το 2019 να φέρει σε όλους προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, πρόοδο και υγεία

Το άρθρο της Προέδρου

ΣΤΟ ΚΟΥΣΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΑΣΗ...



Μια «μεριά» στο χωριό, όπως θα το λέγαμε εκεί, για πολλούς από μας, που μεγαλώσαμε στο χωριό, αλλά και γι' αυτούς, που την επισκέπτονται, μοιάζει μ' έναν επίγειο παράδεισο. Ο καταρράκτης, το ρέμα, τα βατράχια, τα πλατάνια, τα βράχια, οι φυλλωσιές, τ' αγριολούλουδα, τα μελωδικά πουλιά, τα χρώματα, τ' αρώματα και ό,τι άλλο μπορεί να συνθέσει ένα παραδεισένιο τοπίο, είναι εκεί. **Στο Κουσλού και στην Κρέμαση της ΚΑΪΤΣΑΣ!** Δίπλα στον καταρράκτη, που τα νερά του ορμούν στο ρέμα, υπάρχει ένα ίσιωμα. Ανάμεσα στα πλατάνια και στις φυλλωσιές. Ένα ίσιωμα, που λες και το έκανε η φύση σαν προσκλητήριο γαλήνης, ηρεμίας, ξεγνοιασιάς.

Στη Γενική Συνέλευση, του Συλλόγου μας, πληροφορηθήκαμε, πως σ' αυτό το ίσιωμα ο Πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Νικόλαος Μαντάς και ο αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Καρασίκης, τοποθέτησαν τραπέζια και παγκάκια για τους επισκέπτες. Τι ωραία! Μακάρι να ξεκινήσει μια αξιοποίηση «της μεριάς», χωρίς να χαλάσει η ομορφιά της, προς ικανοποίηση ντόπιων και ξένων επισκεπτών! Είναι σίγουρο πως όποιος επισκεφτεί το τοπίο, του δίνει υπόσχεση πως σίγουρα και σύντομα θα ξαναταμωθούν.

Εμείς που ζήσαμε εκεί, που πολλές φορές διδαχθήκαμε βιωματικά το μάθημα της «φυσικής ιστορίας», όταν ξανασμύγουμε μαζί του, νοιώθουμε σαν να μας υποδέχεται, τόσο φιλικά, τόσο συγκινητικά! Όλο και μας περιμένει. Το καλντερίμι, για να φτάσεις εκεί, που τώρα γίνηκε χωματόδρομος, τα νερά, τ' αγριολούλουδα, που χαϊδεύουν τα πόδια σου στις άκρες του δρόμου, μας οδηγούν σ' εκείνο τον κόσμο σ' εκείνη την παιδική ζωή, που ήταν καλή, αφάνταστα καλή και τρυφερή. Και όσοι μεγαλώσαμε ξανανιώνουμε! Ακούμε πάλι εκείνες τις μελωδικές φωνές, που λείπουν στις μεγαλουπόλεις. Αποκτάμε την εσωτερική δύναμη και επιχειρούμε το προσκύνημα στις ρίζες. Εκεί, που η φωνή του αηδονιού κυριαρχεί. Τι φωνή κι αυτή! Πραγματικά μαγεύει! Παθητική, δυνατή και τόσο πλούσια σε ρυθμικούς τόνους όλη η κλίμακα του τραγουδιού του! Σαν ψαλμωδία γλυκιάς ευχαρίστησης στο Δημιουργό του! Η ρεματιά, μέσα στην οποία πέφτουν τα νερά της Κρέμασης, αχολογεί από ακατάπαυστους γλυκούς λαρυγγισμούς! Τούτος ο τόπος σε μαγεύει όπου κι αν ακουμπήσεις το βλέμμα, όπου κι αν τείνεις τ' αυτή! Γ' αυτό συνήθως μπροστά σ' αυτή την ομορφιά ο άνθρωπος, σαστίζει, εκστασιάζεται κι αναρωτιέται: Ποιός πετυχαίνει αυτή την τελειότητα;

Καλά Χριστούγεννα

Ευδοκία Κ. Οικονόμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ. στο κατάστημα **ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ** (asteriskos), ιδιοκτησίας της συγχωριανής μας Τόνιας Κων/νου Αντωνούλα και του συζύγου της, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Δημητρίου 16, Αθήνα, πλατεία Ψυρρή και πλησίον ηλεκτρικού σταθμού «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ» θα κοπεί η βασιλόπιτα του Συλλόγου μας. Ο Σύλλογος θα προσφέρει την βασιλόπιτα και τους καφέδες στην εκδήλωση. Μετά την κοπή της βασιλόπιτας θα ακολουθήσει πρόγραμμα με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και με μενού τιμής 15 Ευρώ το άτομο, εκτός των ποτών, για όποιον ενδιαφέρεται να παραμείνει στο κατάστημα. Θα χαρούμε ιδιαίτερα να ανταμωθούμε εκεί, να ανταλλάξουμε τις ευχές μας για το νέο έτος, και μετά την κοπή της πίτας να διασκεδάσουμε με τη μουσική και τα τραγούδια της παράδοσής μας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου κρίνουμε σκόπιμο να γίνει εκ των προτέρων κράτηση για τη συνέχεια της εκδήλωσης με το πρόγραμμα του καταστήματος. Προς τούτο είναι καλό να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας, για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης.

—◆—

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΪΤΣΑ ΜΑΣ

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 23 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 π.μ. μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Πολύκαρπο του χωριού μας, στο καφενείο του Αποστόλη Παπαδοκοτσώλη θα κοπεί η βασιλόπιτα του Συλλόγου στο χωριό. Ο Σύλλογος θα προσφέρει την βασιλόπιτα και τους καφέδες στην εκδήλωση. Εκεί θα σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε τις ευχές μας για το νέο έτος και τις απόψεις μας για την Καϊτσα, που μας συνδέει. **Καλή αντάμωση!**



Το ίδιο Δ.Σ. επανεκλέχτηκε στις εκλογές στις 11/11/2018
Φωτό: από τις εκλογές του Δ.Σ. στα γράφεια του Συλλόγου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΠΤΥΧΙΑ

- Η **Κωνσταντίνα Ανεστογιάννη** έλαβε το πτυχίο Παιδαγωγικών του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης.
- Ο **Βασίλης Θανασιάς** εισήχθη στο Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλίας στο Βόλο.
- Η **Μπουλίρη Λυδία - Σταυρούλα** εισήχθη στη Νοσηλευτική Σχολή στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
- Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας εκ παραδρομής αναγράφεται λάθος η σχολή εισαγωγής της **Θεοδώρας Ζιάκα** κόρη της Γεωργίας Φεράτη. Το ορθό είναι Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών κι όχι Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
Συγχαρητήρια.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η **Γεωργία Κούρτη** κόρη του Χρήστου Κούρτη και ο **Κώστας Αναστασίου** απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, **αγόρι**, την 1-12-2018.
Να τους ζήσει πάντα με υγεία και ευτυχία.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

- Ο **Γιάννης Καραϊσκός** και η σύζυγός του **Μυρτώ** βάφτισαν το δεύτερο παιδί τους στις 8/9/2018, ημέρα Σάββατο, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας του Βύρωνα και του δόθηκε το όνομα **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
Να είναι καλοφάτιστο.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

- **Στις 9-12-2018** έγινε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της Αμαλίας Ντάλα και της Κωνσταντίνας Σπουρνιά.
- **Στις 16-12-18** έγινε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του Γεωργίου Κλ. Ψαλλίδα και του Ευριπίδη Παπαγεωργίου.
Αιωνία η μνήμη τους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **Στις 16-10-2018** τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. του Αγίου Δημητρίου.
- **Στις 28-10-2018** τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. του Αγίου Νικολάου για την Εθνική Εορτή και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.
- **Στις 6-12-2018** τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ι. Ν. του Αγίου Νικολάου προς τιμής του πολιούχου μας Αγίου Νικολάου.

ΠΕΝΘΗ:

Έφυγαν από κοντά μας:

- **Στις 5-11-2018** πέθανε η **Αμαλία Ντάλα** ετών 89 και η κηδεία της έγινε στην Καΐτσα.
- **Στις 7-11-2018** πέθανε η **Κων/να Ν. Σπουρνιά** ετών 85 και η κηδεία της έγινε στην Καΐτσα.
- **Στις 9-11-2018** πέθανε ο **Γεώργιος Κλεάνθης Ψαλλίδας** ετών 86 και η κηδεία του έγινε στην Καΐτσα.
- **Στις 13-11-2018** πέθανε ο **Ευριπίδης Παπαγεωργίου** ετών 89 και η κηδεία του έγινε στην Καΐτσα.
- **Στις 23-11-2018** πέθανε ο **Αθανάσιος Καρανούτσος** και η κηδεία του έγινε στην Καΐτσα.
- **Στις 9-12-2018** πέθανε η **Τσαμασιώτη Θωμαή** ετών 97. Η κηδεία έγινε στην Αθήνα.
- **Στις 21-12-2018** πέθανε η Μαγδαληνή Δημ. Ψαλλίδα ετών 65. Η κηδεία της έγινε στην Αθήνα.
- **Στις 22-12-2018** πέθανε ο Γεώργιος Χρήστου Μαντάς ετών 68. Η κηδεία του έγινε στην Αθήνα.
- **Στις 23-12-2018** πέθανε η Γεωργία Β. Χριστοπούλου ετών 97. Η κηδεία της έγινε στην Καΐτσα.
Ας είναι αναπαυμένοι.

Πώς μπορείτε να στέλνετε:

1. Επιστολές

- Ταχυδρομικώς: Πατησίων 4, Αθήνα 10677. Τηλ.- Fax: 210- 3819693.
- Στο e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com

2. Συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με IBAN No.

GR9601101550000155-29619031

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν
όλοι οι συγχωριανοί στην έκκλησή μας.

ΜΝΗΜΗ ΘΩΜΑΗΣ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗ και
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δύο γυναίκες γειτόνισσες μεταξύ τους και της γειτονιάς τής γράφουσας, μας χαιρέτησαν για τας «αιωνίους μονάς» σε διάστημα δεκαπέντε ημερών. **Κυριακή 9-12-2018** έφυγε απ' την Αθήνα η θεία Θωμαή και **Κυριακή 23-12-2018** έφυγε απ' την Καΐτσα η θεία Γεωργίτσα. Ετών 97 και οι δύο.

- Μέχρι ένα μήνα πριν πεθάνει η θεία Θωμαή ήταν στην Καΐτσα, που

όπως έλεγε, όταν πήγαινε εκεί, έπαιρνε ζωή και ξανάνιωνε, αφού μέχρι τα στερνά της τα είχε «τετρακόσια». Ήταν δύσκολη η ζωή της αλλά η γενναία της ψυχή, την κράτησε στη ζωή πολύ καιρό, συντροφιά στην κόρη της Σταυρούλα και της φαμίλιας της. Τους δύσκολους καιρούς του εμφύλιου, η Θωμαή, δύο χρόνια έζησε στο βουνό κι ύστερα έφυγε στην Τασκενδή της Ρωσίας, όπου έκανε με τον αείμνηστο Χρήστο Τσαμασιώτη, την οικογένειά τους, αποκτώντας δυο κόρες, την Κωνσταντία και την Σταυρούλα. Με την πρώτη ευκαιρία επέστρεψαν όλοι μαζί στην Καΐτσα, αλλά ο Χρήστος έφυγε νωρίς, αφήνοντάς την μόνη, να αναθρέψει τα παιδιά της στην δύσκολη εποχή της εφηβείας. Περισσότερο όμως απ' όλα την τσάκισε η κακή τύχη της Κωνσταντίας, η οποία μεταβαίνοντας από την Γερμανία, όπου ήταν παντρεμένη, στην Ελλάδα, μαζί με τα δύο νήπια παιδιά της, έχασε τη ζωή της από το τρένο, στην πρών Γιουγκοσλαβία, μένοντας μόνα τα παιδιά να ταξιδέψουν μέχρι το Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ στην ΕΛΛΑΔΑ, όπου τα παρέλαβαν οι οικείοι. Πολλά κι αμέτρητα και τα προσωπικά αυχήματα, που βρήκαν τη θεία Θωμαή, μα ευτύχησε όμως να έχει τη Σταυρούλα, που μέχρι εσχάτως τη φρόντισε μαζί με την φαμίλια της τόσο πολύ, που η ίδια ποτέ δεν έχασε εκείνο το χαρακτηριστικό της χαμόγελο. Ένα χαμόγελο, που παρέπεμπε, στο «και ευχάριστοι γίνεστε» του αποστόλου Παύλου στην «προς Κολοσσαίς» επιστολή του. Ήταν πάντα ευχάριστη. Δεν τη συναντούσε κανείς ποτέ σκυθρωπή και κατσουφιασμένη. Ο πόνος της ήταν κρυφός. Με χαμόγελο ανέβαινε το Γολγοθά της. Ας σου χαμογελάσει και σένα η άλλη ζωή θεία Θωμαή! Καλή ανάπauση!

● Γενναία και η ψυχή της θείας Γεωργίτσας! Τους δύσκολους καιρούς του πολέμου και του εμφύλιου όργωσε κι αυτή τα βουνά του κόπου κι ύστερα επανήλθε στην Καΐτσα. Απέκτησε κι ανάθρεψε τα τέσσερα παιδιά της, μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της, Βασίλειο Χριστόπουλο. Τον σήμερα παπά Κώστα, την Τασούλα, τον Φώτη και την Κρυστάλλα. Τα παραπάνω από δέκα τελευταία χρόνια τής ζωής της τα έζησε στο κρεβάτι με ένα πόδι, αφού το άλλο χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί. Τελευταία ζούσε με το γιό της Φώτη, που τον ταλαιπωρούν διάφορα προβλήματα υγείας, με τη φροντίδα του παπά Κώστα και της φαμίλιας του, που μένουν ακριβώς δίπλα τους. Μέχρι όμως την τελευταία της επίγεια ζωή δεν λύγισε και ασφαλώς τα είχε κι αυτή «τετρακόσια». Απ' το παραθυράκι, πάνω απ' κρεβάτι του πόνου, παρατηρούσε την έξω ζωή και είχε άποψη για όλα. Καλό ταξίδι, δυναμική κι ανδρεία θεία Γεωργίτσα και καλό παράδεισο!

E.O.I.

«ΚΑΪΤΣΑ»
Εφημερίδα του Συλλόγου των Απανταχού Καϊτσιωτών Μακρυρράχης Φθιώτιδας

Εκδίδεται ανά τρίμηνο

– ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

– ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

– Συντακτική Επιτροπή: Ευδ. Οικονόμου, Μαίρη Αργυρή,
Στυλ. Καρανούτσου, Αθ. Κουτρούμπας,
Σερ. Σπουρνιάς, Ευθ. Ταγκαλάκη,
Ευφ. Δασκαλοπούλου.

– Έδρα: Πατησίων 4, Αθήνα 10677, Τηλ./Fax 210-3819693, 6944797439
e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com
ws: sylogoskaitson.blogspot.com

Τυπογραφείο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», Ρίγα Παλαμήδη 5, Αθήνα,

Τηλ./Fax 210-3243158, e-mail: andrikou2004@yahoo.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα της εφημερίδας απηχούν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ' ανάγκη το Δ.Σ. του Συλλόγου. Επιπλέον, οι άρθρα με υβριστικό περιεχόμενο ή ανυπόγραφα δεν θα δημοσιεύονται.

ΤΑ ΞΥΛΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ...

Δεν έφτασαν ποτέ τα φετινά ξύλα του χειμώνα στην Καϊτσα! Βαρύς χειμώνας και με το σταγονόμετρο η ζεστασία του Καϊτσιώτη στο χωριό. Ο καθένας έκανε το προσωπικό του κουμάντο, με όποιο τρόπο επινοήθηκε, προσωπικά. «Έχω κάποια κούτσουρα από πέρσι», μας είπε κάποιος στην Καϊτσα, «και τα βρέχω, για να κρατήσουν λίγο παραπάνω». Είναι γεγονός, πως όλοι για την περίπτωση των ξύλων, έχουν κάτι να πουν ή να σκεφτούν. Άλλος είναι θυμωμένος με κάποιους και τα λέει έξω απ' τα δόντια, άλλος διατηρεί την ψυχραιμία του αναζητώντας λύσεις, άλλος παρατηρεί σιωπηλός τα δρώμενα, άλλος προτρέπει το Σύλλογο να κάνει κάτι κι άλλος σφίγγει τα δόντια μην πει κάτι, που δεν είναι καλό. Ό, τι και να συμβαίνει σημασία έχει πως τα ξύλα του δάσους της Καϊτσας το φετινό χειμώνα δεν ζέσταναν το σπίτι του Καϊτσιώτη. Εμείς από μια σειρά επαφών, που είχαμε, σημειώνουμε την αριθμ. 7545/207237/7-12-2018 απόφαση του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, από την οποία μπορεί κανείς να βγάλει αρκετά συμπεράσματα. Την δημοσιεύουμε παρακάτω και στο επόμενο φύλο της «ΚΑΪΤΣΑΣ» θα αναφερθούμε ειδικότερα. **Ε. ΟΙ.**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Λ Α Μ Ι Α ΢

Λαμία 07-12-2018
Αριθ. Πρωτ.: 7545 / 207237
Αριθμ. Ρ.Δ.Κ. : 8

Ταχ. Δ/νση : 1^ο χ.μ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών
Ταχ. Κώδ : 35133
Πληροφορίες : Π.Καραπαναγιώτης
Τηλέφωνο : 22310-22319
FAX : 22310-26346

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν.ΦΘ/ΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ.1 ,66 παρ.1&4 , 177 παρ.1&2 του Ν.Δ.86/69 «Περί δασικού κώδικα» και της παρ. 2 του άρθρου 37 του Π.Δ.19-11-1928 «Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και τρόπου υλοτομίας».
- Το αριθμ. 5039 / 27-8-2018 έγγραφο αίτημα του Δήμου Δομοκού για την ανάγκη ικανοποίησης σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τ.Κ. Μακρυρράχης από το διακατεχόμενο δάσος Μακρυρράχης.
- Τα με αρ. πρωτ.: 3831/118373/17-8-2018 και 4732/139826/11-9-2018 έγγραφά μας, και το με αρ.πρωτ.:2212/125926/10-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ν.Φθ/δας.
- Το με αρ.πρωτ.:792/ 04-12-2018 έγγραφο του Δασονομείου Δομοκού.
- Την αριθμ. 5051/178812/10-11-2017 Απόφαση Σ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διαχειριστική μελέτη του διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ.Μακρυρράχης Δ.Δομοκού περιόδου 2017-2026 στην οποία σημειώνεται η συστάδας Ια' για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα.
- Την αριθμ. 1734/15-3-2010 Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη καυσόξυλευσης που ισχύει στην περιοχή μας.

Α ποφασίζουμε

Επιτρέπουμε την ατελή υλοτομία, συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά καυσόξυλων από το διακατεχόμενο δάσος Μακρυρράχης στην κοινότητα Μακρυρράχης για την ατομική οικιακή χρήση των δικαιούχων μονίμων κατοίκων για το έτος 2018 ως εξής:

- Η ποσότητα σε καυσόξυλα δρυός για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 960,67 κ.μ. ή 816,57 τόννοι απόλυτα ενδεικτικά στον ογκό και οριστικό στην επιφάνεια,
- Τα καυσόξυλα δρυός θα προέρχονται από την έκτασης της ουστάδας 1α'(1/3) επιφανείας 19,48 Ηα το οποίο θα σημανθεί και θα υλοτομείται αποψιλωτικά με παρακρατήματα κατά ομάδες στις καλύτερες εδαφικές θέσεις το ευβαδόν των οποίων θα αντιπροσωπεύει το 12 % της δασοσκεπούς έκτασης του τημήματος των 19,48 Ηα και ειδικότερα στις θέσεις «Μοσχόλακκα, Ψηλό Κοτρώνι, Ρ. Κορομηλάς, Μπουφόρεμα».
- Η θέση υλοτομίας και τα ορία της έκτασης θα υποδειχθούν από την υπηρεσία μας δια του Δασονομείου Δομοκού με σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης στον υλοτόμο με την επωνυμία Αγρ. Δασ. Συν/μόρ «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» Λιμνίτσα Ναυπακτίας Αιτ/νίας (που ορίσθηκε σύμφωνα με τα:
- Αρ. Πρακτ. 16/29-8-2018, β) Αρ. Αποφ. 154/29-8-2018 και υπογραφή σύμβασης με αρ. πρωτ.: 9233/29 - 11-2018 του Δήμου Δομοκού) που έχει καταχωριθεί στο περιφερειακό μητρώο φορέων εκμετάλλευσης με αριθμό GR OP RWG AIT 00007, που θα φέρει και την ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών υλοτομίας και θα υπογράψει και το Τελικό Πρωτόκολλο Επιθεώρησης,
- Τα καυσόξυλα που θα παραχθούν θα συγκεντρωθούν στον δασόδρομο απ' όπου θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους με μέριμνα της ορισθείσης τριμελούς επιτροπής παραλαβής, καταμέτρησης & διάθεσης (αμ. πρακτικού 17/26-9-2018 και, αρ. απόφασης 169/26-9-2018 του Δήμου Δομοκού).
- Κάθε δικαιούχος και μόνιμος κάτοικος, που προκύπτει από την υποβληθείσα στην υπηρεσία μας, κατάσταση από τον Δήμο Δομοκού θα παραλαμβάνει τέσσερις (5,00) τόνους ή (10,00 χ.κ.μ.) περίπου καυσόξυλα δρυός με την φροντίδα της ορισθείσης τριμελούς επιτροπής παραλαβής-διάθεσης (αρ.- πρακτικού 17/26-9-2018 και αρ. απόφασης 169/26-9-2018 του Δήμου Δομοκού).
- Οι παραβάτες της παρούσας ρυθμιστικής διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.Δ. 86/69 όπως ισχύει,
- Η ισχύς της απόφασης, που θα επιδοθεί στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μακρυρράχης Κ8 Μαντά Νικόλαος, αρχίζει από την δημοσιεύση της στην τοπική κοινότητα Μακρυρράχης και στο Δήμο Δομοκού εφόσον το πρωτόκολλο εγκατάστασης συνταχθεί εντός πενθήμερου από της δημοσιεύσης ή σε αντίθετη περίπτωση από την ημέρα σύνταξης του πρωτόκολλου εγκατάστα-

σης και ισχύει μέχρι 31/12/2018.

θ. Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυρράχης Κ85 Μαντάς Νικόλαος θα υποβάλλει με αίτηση στο Δασονομείο Δομοκού το πρακτικό παραλαβής παραγόμενης ξυλείας της τριμελούς επιτροπής μαζί με την συγκεντρωτική κατάσταση ποσοτήτων διάθεσης καυσόξυλων στους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους. Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη του αναφερόμενου χρόνου της παραπάνω ειδικής ρυθμιστικής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αριθμ. 1734/15-3-2010 γενικής Ρυθμιστικής Δασικής Αστυνομικής Διάταξης καυσόξυλευσης της Υπηρεσίας,

- Η έναρξη της υλοτομίας θα γίνει μετά την εγκατάσταση του υλοτόμου στο Δ.Τ.1α'(1/3) και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου εγκατάστασης καθώς και την έκδοση ατελούς αδείας υλοτομίας,
- Απαγορεύεται αυστηρά η απομάκρυνση των καυσόξυλων εκτός των ορίων της Τ.Κ. Μακρυρράχης.
- Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στους δασικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας και ειδικά στους υπαλλήλους της περιοχής του Δασονομείου Δομοκού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Δασονομείο Δομοκού.

Για την δημοσίευση -με αποδεικτικά- στο Δ. Δομοκού και στην Τ.Κ. Μακρυρράχης και επίδοση στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της κοινότητας Μακρυρράχης

- Το Α.Τ. Δομοκού

Δομοκός

- Δασοφύλακα Κο Ζησόπουλο Παναγιώτη

Δασονομείο Δομοκού.

- Τμήμα Διοίκησης -Διαχ/σης Δασών

Η αναπληρώτρια Δασάρχης

T.Y.

Γεωργούση Ζωή Δασολόγος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

- Μακρής Ευάγγελος	20,00 €
- Σωτηρόπουλος Ηλίας	20,00 €
- Ντιόγια Γεωργία	10,00 €
- Ντιόγια Αθηνά	10,00 €
- Τσαμασιώτη Ντζόγια Σοφία (στη μνήμη Αθανασίου Γ. Πετρου)	20,00 €
- Παπαστυλιανού Γεωργία	20,00 €
- Ψαλλίδα Μαρία	20,00 €
- Καραΐσκου Ευσταθία	20,00 €
- Μόσχου Σπυρ. Γεωργία	100,00 €
- Τσιρώνα Δήμητρα	30,00 €
- Αλεξίου Αλεξανδρος	20,00 €
- Σταϊκος Νικόλαος	50,00 €
- Πατσαρούχα - Ζέρβα Φωτεινή	20,00 €
- Χατζηαργύρης Κωνσταντίνος	20,00 €
- (Χατζηαργυρη Χαρίκλεια)	20,00 €
- Σαμαρά Ηλ. Γεωργία	20,00 €
- Σπουρνιάς Ηλίας	10,00 €
- Αντωνούλας Κωνσταντίνος	20,00 €
- Μόσχος Ιωάν. Ευάγγελος	100,00 €
- Τσιλίκα Βάνα	10,00 €
- Δικόπουλος Βασίλειος	25,00 €
- Δικόπουλος Ιωάννης	25,00 €
- Τσιάγκας Κώστας (Συνδρομή Τσιάγκα)	50,00 €
- Πατρίδας Κων. Γιαν.	30,00 €
- Καπάλα Σοφία	30,00 €
- Σπουρνιάς Σεραφείμ	20,00 €
- Παπαϊωάννου Νικόλαος	20,00 €
- Παπαδοκοτσώλης Λεωνίδας	20,00 €
- Καρανούτσος Μπάμπης	50,00 €
- Χαραλάμπου Γεώργιος	20,00 €
- Χατζηαργύρης Αριστ. Γεώργιος	50,00 €
- Παπαδημητρίου (Παπαδής) Γεώργιος	20,00 €
- Παπαδημητρίου (Παπαδή) Μαρία	20,00 €
- Σπουρνιάς Αθ. Νικόλαος	25,00 €
- Συνδρομή Εφημερίδας	100,00 €
- Καρπούζας Ιωάννης	50,00 €
- Δελλής Ελευθέριος	20,00 €
- Δελλής Ελευθ. Αθανάσιος	30,00 €
- Αναστασίου Άννα (στη μνήμη των γονέων της)	20,00 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ονόματα παρουσιάζονται στην παραπάνω στήλη όπως ακριβώς είναι εγγεγραμμένα στο βιβλίο ταμείου του Συλλόγου μας και προκειμένου να είναι ευκολότερο το έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ.....

...Σ' αυτή τη στήλη, λέμε να γράφουμε διάφορες ιστορίες διασκεδαστικές, σύγχρονες, παλιές, επιστημονικές, αθλητικές, πολιτικές, ιατρικές, μαθητικές, προσωπικές, κοινωνικές, καθημερινές και γενικότερα διδακτικές...

Σ τείλε μας κι εσύ τη δική σου... Κι αν είναι ιστορία ΚΑΪΤΣΙΩΤΙΚΗ ή της περιοχής θα την συμπεριλάβουμε στη Συλλογή για την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΪΤΣΑΣ...

Το Δ.Σ.

Ο Διογένης και οι φακές...



Μία μέρα ο Διογένης έτρωγε ένα πιάτο φακές καθισμένος στο κατώφλι ενός τυχαίου σπιτιού. Δεν υπήρχε σε όλη την Ελλάδα πιο φθηνό φαγητό από μία σούπα με φακές. Μ' άλλα λόγια, αν έτρωγες φακές σήμαλνε ότι βρισκόσουν σε

κατάσταση απόλυτης ανέχειας. Πέρασε ένας απεσταλμένος του άρχοντα και του είπε:

- Α! Διογένη, αν μάθαινες να μην είσαι ανυπότακτος κι αν κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δε ήσουν αναγκασμένος να τρως συνέχεια φακές...

Ο Διογένης σταμάτησε να τρώει, σήκωσε το βλέμμα και κοιτάζοντας στα μάτια τον πλούσιο συνομιλητή του, αποκρίθηκε:

- Α, φουκαρά αδελφέ μου! Αν μάθαινες να τρως λίγες φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να υπακούς και να κολακεύεις συνεχώς τον άρχοντα!

ΑΥΤΑ ΕΙΔΑ, ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Παραβρέθηκα την Κυριακή στις 11 Νοεμβρίου 2018 για πρώτη φορά στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Χάρηκα πολύ που είδα εκεί αρκετούς συγχωριανούς και μοιραστήκαμε μαζί τα νέα, τους προβληματισμούς μας αλλά και την αγάπη μας για το χωριό. Ειπώθηκαν πολλά. Έκδηλη ήταν από όλους η ανησυχία για την ερήμωση και εγκατάλειψη του χωριού, όχι μόνο από τους κατοίκους αλλά και από τους Φορείς της εξουσίας.

Ένα χωριό που μήνα Νοέμβρη και οι κάτοικοί του (αφού είχαν υποβάλει και δηλώσεις ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι) δεν είχαν προμηθευτεί τα ξύλα του χειμώνα. Από ότι μαθαίνω ακόμα δεν έχουν πάρει ξύλα και ας φτάνουν Χριστούγεννα. (Από όταν ήμουν εγώ παιδί το Σεπτέμβρη όλα τα σπίτια είχαν τα ξύλα τους και τα τακτοποιούσαν για το χειμώνα). Πώς θα ζήσουν αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που έχουν απομείνει ακόμα εκεί, και πώς θα ενθαρρυνθούν να πηγαίνουν οι άλλοι Καϊτσιώτες που έχουν μεν σπίτι στο χωριό αλλά δεν μένουν μόνιμα;

Μιλήσαμε για τις τεράστιες λακκούβες που είναι στο κέντρο του χωριού και κανείς αρμόδιος δεν ενδιαφέρθηκε να ρίξει λίγη άσφαλτο (είναι ντροπή).

Συζητήσαμε για το καμπαναριό και το Κοινωνικό Γραφείο που θέλουν επειγόντως συντήρηση.



ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ
asteriskos

ΦΑΓΗΤΟ | ΠΟΤΟ | ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγίου Δημητρίου 16
Ψυρρή | Αθήνα
τηλ.: 215 215 9799
email: info@asteriskos.net

www.facebook.com/asteriskos1

Κουβεντιάσαμε και άλλα πολλά και όλοι λέγανε «Πρέπει να κάνουμε κάτι». Ποιοι; Εμείς, ένας πολιτιστικός Σύλλογος... Δεν ανέφερα νωρίτερα ότι οι νεότεροι σε ηλικία παρευρισκόμενοι ήταν κοντά στα πενήντα αλλά υπήρχαν και συγχωριανοί μας ογδόντα χρόνων που πραγματικά «πονάνε» το χωριό.

«Κλείστε την Καϊτσα στην καρδιά σας» και ας βοηθήσουμε όλοι μαζί γιατί πραγματικά αργοπεθαίνει αυτό το χωριό. Ας εμφυσήσουμε την αγάπη μας γι' αυτό στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας.

Μέσα από το Σύλλογο όσο είναι δυνατόν μπορούν να λυθούν κάποια θέματα. Άλλα ας προσπαθήσουν να κάνουν κάτι και οι μόνιμοι κάτοικοι και να μην μένουν απαθείς σε αυτήν την υποβάθμιση και κατάντια του χωριού.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους!
Στεργιανή Καρανούσου

21 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του παιδιού όπως θεσπίστηκε το 1954 από τον ΟΗΕ

Η ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

1. Δικαιούμενα να έρων στη ζωή.
Δικαιούμενα να υπέρβαση.

2. Δικαιούμενα να μοριασθεί σε έναν κόσμο χωρίς είδα και φτώχεια.

3. Δικαιούμενα να ζήσει σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.

4. Δικαιούμενα να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο μαγικό κόσμο της γνώσης.

5. Δικαιούμενα να έχει ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζει.

6. Δικαιούμενα να έρθει τις διάβαση καλό για την ψυχική και τη σωματική μου υγεία.

7. Δικαιούμενα να περνάνε αρκετό χρόνο με τους γονείς μου.

8. Δικαιούμενα να ζήσει με αδωτόπεια και ανθεκτικά τα παιδικά μου χρόνια.

9. Δικαιούμενα να ζήσει σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου διεθνέα.

10. Δικαιούμενα έναν κόσμο ανθρώπινο, σύνηλο και ειρηνικό. Έναν κόσμο στον οποίο θα κερδάλωσε υπέρ τα μητέρα μου παιδιά.

Millennium unicef
Εθνική Επιτροπή
Εθνική Επιτροπή

Αγαπητοί φίλοι,

Tο εκπαιδευτικό μας σύστημα οφείλει να θοηθά, ώστε τα παιδιά να μορφώνονται ολόπλευρα, να σέβονται τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τη διαφορετικότητα και τους διαφορετικούς πολιτισμούς.

Οι ενήλικες δάσκαλοι και γονείς έχουμε υποχρέωση ν' ακούμε τα παιδιά και να λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη τους (ανάλογα με την ηλικία τους) για θέματα που τα αφορούν.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ρωτούν και να μαθαίνουν.

Τα παιδιά προσφυγόπουλα που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν φύγει από την πατρίδα τους, επειδή εκεί κινδυνεύουν, πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα ελληνόπουλα.

Η πολιτεία έχει μέγιστο καθήκον να προστατεύει όλα τα παιδιά από κάθε μορφή βίας και να τους εξασφαλίζει συνθήκες ευημερίας.

Το πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας εξαρτάται από το επίπεδο φροντίδας και παροχών προς τα παιδιά.

Σας εύχομαι ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα!

Με εκτίμηση
Μαίρη Αργύρη

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν μελετήσει κανείς λίγο πιο προσεκτικά τους στίχους σε αυτά:



Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά
Ψηλή μου δεντρολιβανιά (1)
Κι αρχή καλός μας χρόνος
Εκκλησιά με τ' ἄγιο θόλος (2)
Αρχή που βγήκεν ο Χριστός
Άγιος και Πνευματικός
στην γήν να περπατήσει (3)
και να μας καλοκαρδίσει
Άγιος Βασιλής έρχεται
Και δε μας καταδέχεται (4)

Από την Καισαρεία
Συ είσ' αρχόντισσα κυρία (5)
Βαστάει πένα και χαρτί
Ζαχαροκάντιο ζυμωτή (6)
Χαρτί και καλαμάρι
Δες και με το παλληκάρι (7)
Το καλαμάρι έγραφε
την μοίρα του την έλεγε (8)
και το χαρτί ομίλει
άγιε μου, άγιε μου καλέ Βασίλη.

Από την Βυζαντινή εποχή την παραμονή κάθε μεγάλης γιορτής νέοι περιφέρονταν στις οδούς ψάλλοντας σχετικούς ύμνους, πολλές φορές αυτοσχέδιους. Ήταν τα περίφημα «άσματα Αγερμού». Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ανήκουν σε αυτό το είδος. Οι Λόγιοι στο Βυζάντιο (διδάσκαλοι και μορφωμένοι κληρικοί) κατά καιρούς έγραφαν ωραιότατους στίχους με δογματικό περιεχόμενο, που ενσωματώθηκαν στα άσματα αυτά. Αυτά ακούγονταν μέχρι το 1922 στην Προπονίδα, στα Κοτύωρα του Πόντου, στην Καππαδοκία και στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας.

Έτσι στα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς η πρώτη ενότητα είναι μια τυπική ευχή να είναι καλή η Πρωτομηνιά και η είσοδος του Νέου Έτους.

Η δεύτερη ενότητα συνδέεται με την μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Περιτομής του Χριστού. Ο Χριστός με έθιμο της Περιτομής, οκτώ ημέρες μετά την Γέννησή Του, βγαίνει να γνωρίσει τον κόσμο και γίνεται αποδεκτός.

Η τρίτη ενότητα που αναφέρεται στην μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου ο οποίος προβάλλεται ως φορέας της παιδείας.

Όμως παράλληλα διαπιστώνουμε πως παρεμβάλλονται και στίχοι που φαίνονται ολότελα ξένοι ως προς το περιεχόμενο του άσματος και αρκετά ακατανόητοι. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Ποια είναι η εξήγηση;

Βρισκόμαστε στην εποχή του Βυζαντίου. Οι στίχοι αυτοί λέγονταν από όλους τους νέους της εποχής. Σε εκείνα τα χρόνια οι φτωχοί και χαμηλών στρωμάτων άνθρωποι δεν είχαν το δικαίωμα να μιλούν στους αριστοκράτες παρά μόνο σε γιορτές όπου μπορούσαν να τους απευθύνουν ευχές.

Έβρισκαν έτσι την ευκαιρία με τα κάλαντα να επισκεφθούν τα σπίτια των κοριτσιών που είχαν ερωτευθεί, να τα δουν και να εκφράσουν την αγάπη τους με τον καλυμμένο τρόπο των καλάντων.

Στα κάλαντα λοιπόν της Πρωτοχρονιάς ο νεαρός καλαντιστής, είναι ταπεινής καταγωγής και είναι ερωτευμένος με μια αρχοντοπούλα. Επειδή δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό να την πλησιάσει παρά μόνο σε περίοδο εορτών για να της απευθύνει ευχές, αποφάσισε μέσα από τα κάλαντα του Μεγάλου Βασιλείου να εντάξει καλυμμένα τα αισθήματα του προς την αγαπημένη του. Αρχίζει λοιπόν και βάζει τους ενδιάμεσους στίχους και την αποκαλεί:

1. «Ψηλή μου δεντρολιβανιά» (δηλαδή που είσαι ψηλή σαν δεντρολιβανιά)
 2. «εκκλησιά με τ' ἄγιο θόλος» (με το καπέλο σου είσαι σαν εκκλησιά με τον τρούλο).
 3. «στη γήν να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει» (αν βγεις να περπατήσεις θα ευφρανθούν οι καρδιές μας)
 4. «και δεν μας καταδέχεται» (δεν καταδέχεται η κοπέλα)
 5. «συ είσ' αρχόντισσα κυρία» (εσύ η κοπέλα, είσαι αρχόντισσα)
 6. «Ζαχαροκάντιο ζυμωτή» (ζαχαροκαντιοζύμωτη, δηλαδή ζυμωμένη με τη ζάχαρη)
 7. «Δες κι εμέ το παλληκάρι» (κοίτα και μένα το παλληκάρι)
 8. «την μοίρα του την έλεγε» (τη μοίρα του παλληκαριού, την ατυχία)
- Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι γίνονται κατανοητά τα λόγια των Καλάντων της Πρωτοχρονιάς που πέρασαν από γενιά σε γενιά και έφθασαν μέχρι τις μέρες μας.

ΕΦΗ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ

«ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΕΘΝΩΝ»

Για τον ερχομό του Χριστού και Σωτήρα του κόσμου, υπάρχουν πολλές προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη καθώς και τύποι. Περιγράφεται ολόκληρη η ζωή του Μεσσία-Λυτρωτή, αλλά και λεπτομέρειες περιγράφονται από τους Προφήτες και κυρίως από τον προφήτη Ησαΐα, τόσο συγκεκριμένα και έντονα, ώστε δίκαια να χαρακτηρίζεται ως «πέμπτος ευαγγελιστής».

Το καταπληκτικό όμως είναι ότι εξ ίσου έντονα ζούσαν την προσδοκία του Λυτρωτή και οι άλλοι αρχαίοι λαοί και περίμεναν...

Έτσι στην **Κίνα** από την εποχή των βασιλέων Schun και Wen φερόταν η παράδοση, ότι θα έρχονταν ιερά πτηνά και ιερές χελώνες με μυστικά σημάδια στο κέλυφό τους. Αυτά θα ήταν τα σημάδια, ότι θα ερχόταν «ένας Άγιος, ο οποίος θα κυβερνούσε τον κόσμο με χέρι γεμάτο δύναμη».

Ο Κομφούκιος μάλιστα έλεγε: «Δεν μου δόθηκε ή ικανοποίηση να δω έναν Θεάνθρωπο, το γνώρισμα του οποίου θα ήταν ότι ήδη πριν την γέννησή του, θα κατείχε την ψύστη, την σώζουσα, την λυτρώνουσα γνώση και θα έσωζε όλη την ανθρωπότητα, θα ήταν αληθινός θεάνθρωπος».

Στην **Ινδία** προσδοκούσαν τη λύτρωση από την αμαρτία και όσες φορές προσέφεραν αιματηρή θυσία, συνηθέστατα πρόβατο, εκραύγαζαν: «πότε θα γεννηθεί ο Λυτρωτής».

Στον **Βεδδισμό** αναμένεται ο θεός Agni, ο θεός της φωτιάς και του ήλιου, να ενανθρωπήσει από παρθένο, στελλόμενος από τον ουράνιο πατέρα του ως μεσίτης μεταξύ Θεού και κόσμου.

Ο **Σιντάρτα Γκαουτάμα** (Βούδας) τον 5^ο αι. π.Χ. προείπε ότι «μετά από 500 χρόνια θα χρεωκοπήσει η διδασκαλία μου».

Οι **Ιράνιοι** περίμεναν Θεάνθρωπο Σωτήρα που θα γεννιόταν από Παρθένο και θα ανακαίνιζε τον κόσμο. Την γέννησή του θα ανάγγελλε η εμφάνιση αστέρα, όποιος διακρινόμενος από τους υπόλοιπους, θα ήταν «ο αστέρας του» όπως καταγράφεται στο ιερό κείμενο των Περσών, την Avesta.

Στην **Αίγυπτο** υπήρχε ο μύθος του Τυφώνος και της Ισιδας σύμφωνα με τον οποίο η αμαρτία μπήκε στον κόσμο δια της γυναικός, με την επίδραση του πονηρού πνεύματος με τη μορφή φιδιού και με την απόγονο της γυναικός θα έλθει η σωτηρία.

Στην **Αμερική** παραδόσεις της προκολομβιανής εποχής αναφέρουν ότι ο Πουρού εστείλε τον γιο του από τον ουρανό για να σκοτώσει το τρομερό φίδι.

Στους **Ρωμαίους** ο Κικέρων πονηρά νοσταλγεί την εποχή που θα κυβερνά ένας δάσκαλος, ο Θεός. Ο Βιργίλιος περιμένει το «Θείον Παιδίον» που θα ξαναφέρει τον χρυσό αιώνα στον κόσμο. Ο Τάκτος γράφει ότι ο μελλοντικός βασιλιάς θα προερχόταν από την Ανατολή και μάλιστα από την Ιουδαία.

Όμως η θεανθρώπινη προσδοκία εκδηλώνεται εντονότερα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ο **Αισχύλος**, στο έργο του ο Προμηθεύς Δεσμώτης προλέγει ότι ο Λυτρωτής του θα είναι το παιδί, το οποίο θα γεννηθεί από την παρθένο Ιώ και τον Θεό. Θα είναι υιός Θεού και υιός παρθένου.

Και ο Ερμής προλέγει στον Προμηθέα: «Τέρμα στον πόνο αυτό μην καρτερείς, πριν κάποιος Θεός τις συμφορές σου να σηκώσει και στον ανήλιαγο Άδη αντί για σένα στους άφεγγους κατέβει του Ταρτάρου βυθούς».

Ο ίδιος ο **Σωκράτης** στην απολογία του λέγει στους δικαστές του: «Την υπόλοιπη ζωή σας θα την περάσετε στον πνευματικό λήθαργο, εάν ο Θεός δεν στείλει κάποιον άλλον προς εσάς φροντίζοντας για σάς» (Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 18.31 Α).

Την «προσδοκία εθνών» (Η Προφητεία του Ιακώβου: Γεν. 49,10) για τον ερχομό του Λυτρωτή μας παρουσιάζει στους υπέροχους στίχους του ο ποιητής **Γ. Βερίτης**:

Δεύτε ίδωμεν πιστοί

Ω, συ μεγάλες Αναμενόμενες του δύστυχου πεσμένου ανθρώπου!
 Για Σε φαλμοί κι' ωδές και σίβυλλες, για σένα οι θρύλοι καθέ τόπου.

Για Σε ο Δαβίδ τη λύρα ανάκρουσε, κι' ο μεγαλόπνιος Ησαΐας, που διασκελίζοντας τα σύνορα της Ιουδαίας και της Ασίας.

στης γης τα πέρατα το κήρυξε, πώς θειο Παιδί για μας εδόθη, π' όλοι θα βρούν σ' Αυτό την πλήρωση οι πανανθρώπινοι μας πόθι.

Ολόκληρη, λοιπόν, η ανθρωπότητα περίμενε... Η Ανατολή τον περίμενε από τη Δύση και η Δύση από την Ανατολή. Έτσι, όλα τα θλέμματα και οι προσδοκίες συναντώνται στην Παλαιστίνη από όπου πράγματι ήλθε ο Λυτρωτής, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα!
 Έφη Ταγκαλάκη

ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΚΗ ΜΑΡΙΑΜ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

(Απόσπασμα λόγου που εζεφωνήθη την 3^η Δεκεμβρίου 2014)

ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Π. ΑΝΑΝΙΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ

...Χωρὶς θόρυβο κατέβη ὁ Χριστὸς ὁ ἀφέντης. «Δυνάμεις λαθών, δσαὶ ὑπερκοσμίους». Ξέφυγε ἀπ' τὴν προσοχὴν τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων. Καὶ λέει, «λαθὼν ἐτέχθης ὑπὸ τὸ σπῆλαιον.» Τὰ ψάλλουμε στὴν παραμονὴ. Τί ὡραῖα τροπάρια εἰν' αὐτά! Έτοι. Χωρὶς νὰ τὸ μάθει κανείς. «Λάθε βιώσας», ἔλεγαν κι οἱ ἀρχαῖοι ἀκόμη σοφοί. Ποῦ παρέπεμπαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀρχαῖοι σοφοί; Καὶ οἱ Ἑλληνες κι οἱ ὑπόδοιποι ἥρχοντο πρὸς τὸν ἐρχόμενον. Καὶ φώναζαν μὲ τὸν τρόπον τους αὐτὸν ποὺ λένε οἱ Προφῆται τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καὶ οἱ Πατριάρχαι καὶ οἱ ὑπόδοιποι. Τὸ ρῆμα ἔρχεται, ἔρχεται, ἔρχεται. Αὐτὸν φώναζαν πρὸ Χριστοῦ. ἔρχεται! Τὸ σπέρμα τῆς γυναικός. Ὁ εὐλογημένος καρπὸς τῆς κοιλίας τῆς. Ὁ ἀφέντης ὁ Χριστός. Ὁ ἄρχων τῆς εἰρήνης. Καὶ μᾶς ἔκανε ὅλους ἀρχόντους, ἀδελφούς. Ὄλους μὰ ὅλους! Ὄλους μὰ ὅλους!

Γι' αὐτό, τί λέμε στὰ Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων; «Καλὴν ἐσπέραν ἄρχοντες!» ἄρχοντες! Καὶ τὸ λένε στὴ φτωχολογία τὰ παιδάκια, γιατὶ οἱ μεγάλοι δὲν ἀνοίγουν τὰ σπίτια τους. Στὴ φτωχολογία τὸ λένε. Ἐλλὰ εἶναι ἄρχοντες ή φτωχολογία. Εἶναι ἄρχοντες! Διότι εἶναι Χριστιανοί, διότι εἶναι πιστοί. Άν εἶναι ὄρισμός σας. Τί ὡραῖα! Τί ὡραῖα! Τί ταπείνωση! Τί ὅμορφο! Δὲν μᾶς σπάνε τὴν πόρτα νὰ μπούνε μέσα. Όχι. Άν εἶναι ὄρισμός σας. Άν ὄριζετε. Άν θέλετε. Άν καταδέχεσθε. Άν συμφωνεῖτε. «Χριστὸς τὴν θείαν Γέννησαν νὰ πῶ σ' ἄρχοντικό σας.» Γιατὶ εἰν' ἄρχοντικά ὅλα αὐτὰ καὶ οἱ καλύβες; Γιατὶ ὁ Χριστὸς ποὺ ἔγεννήθη; Στὸ σπῆλαιο! «Ο ἐν σπῆλαιών γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθεὶς», λέμε καὶ στὴν ἀπόλυτη τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν ὑπολοίπων ἡμερῶν, μέχρι τὴν Απόδοση. Έτοι.

Ο ἀφέντης ὁ Χριστὸς ἐγεννήθηκε στὸ σπῆλαιο. Καὶ αὐτὸν ἦταν ξένο! Γι' αὐτὸν ὁ ἄγιος Ρωμανὸς στὸν Ύμνο στὴ Θεία Γέννηση «Η παρθένος σήμερον» κλπ. –ἔχει 24 Οίκους κάτω ἀπλώνεται ὅλο, οἱ πιο πολλοὶ δὲν τὸ ξέρουμε στήμερα, διότι βγῆκε πιὰ ἀπ' τὴν λατρεία τῆς Εκκλησίας κι ἐμεινες μόνο τὸ Κοντάκιο κι ὁ πρῶτος Οίκος– λέει, λοιπόν, ἐκεῖ σ' ἔνα σημεῖο, στὴν ἀρχὴν μᾶλλον, παραπονεῖται ή Παναγίτσα, στὴ Σάρρα ἐδόθη χώρος νὰ γεννήσει, λέει, ἔστω καὶ μέσα στὴ σκηνή. Σὲ ἀλλες ἐπίσημες γυναίκες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐδόθη. Σὲ μένα δὲν ἐδόθη οὔτε φωλιά. Αλλὰ τοῦτο τὸ σπῆλαιο, αὐτὸν τὸ σπῆλαιο, καὶ τοῦτο εἶναι ξένο. Δὲν εἶναι δικό μου. Εἶναι ξένο!

Μᾶς διδάσκει, λοιπόν, τὴ λιτότητα, τὴν ἀπλότητα καὶ τὴν ταπείνωση ὁ Χριστός. Κι ὅ,τι κι ἀν τραβήξουμε μετά, ἀν σκεφτοῦμε μόνο τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στὸ Σπῆλαιο τῆς Βηθλεέμ, τελειώσαν ὅλα. Εἶναι ή ἄκρα ταπείνωση, ή ἄκρα ταπείνωση! Κι ὅπως λέει ὁ ἄγιος Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ ταπεινὸς εἶναι κάτω ἀπ' ὅλους κι ἀπὸ ὅλα. Καὶ δὲν ἔχει νὰ πέσει ἀπὸ πουθενά. Κάνει τὸ ὑπὸ θελματικά. Ἐκανε τὸ ὑπὸ σ' ἔμάς ὁ Χριστός. Καὶ τὸ κάνει. Τὸ κάνει. Ο ἀφέντης γίνεται δούλος. Κι ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν, ὅπως λέει στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ τὴ Μεγάλη Πέμπτη. Ὁ ἀρχηγὸς ἐδῶ, ὁ ἐπικεφαλῆς, νὰ εἶναι ὡς ὁ ὑπηρέτης. Ανατρέπεται ή τάξη τῶν πραγμάτων, τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, μὲ τὸν Χριστό. Κι ἐπανερχόμεθα στὸ ἀρχαῖον κάλος. Στὴν ἀρχαία τάξη.

Έτοι, λοιπόν. Ὁ Γέροντας, ὁ ἄγιος Γέροντας, ὁ ἄγιος Πορφύριος, ἥτανε, ὅπως θά λέγει ὁ ἄγιος Παΐσιος, πάντοτε Χριστουγεννιάτικος καὶ πάντοτε Πασχαλινός. Καὶ τοῦ ἔφτανε λίγο ψωμὶ καὶ λίγο κρασὶ, ἡ Θεία Εὐχαριστία, καὶ τοῦ ἔφταναν Χριστούγεννα κι Ανάσταση, ὅπως λέει ὁ Ελύτης στὸν «Ἔλιο τὸν Ἡλιάτορα.» Γιατὶ τὸν λέει «Ἡλιάτορα;» Κάνει δέκταση. Γιατὶ ή γλῶσσα μας εἶναι προσωδιακή. Ὁ Καζαντζάκης στὸν «Καπετάν Μιχάλη», ἀν δὲν ἀπατῶμαι, τί λέγει; Δὲν λέγει «Χριστὸς Ανέστη.» Τοῦ φαίνεται λίγο. Κάνει διέκταση καὶ λέγει «Χριστὸς

Ἀνέστακας.» Τί γελάτε; Αὐτὸν λέγεται διέκταση, ἀν δὲν μὲ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου, στὴ Γλωσσολογία. «Χριστὸς Ανέστακας!» Απλώνει. Απλώνει τὸ λόγο. Κι ὁ δεκαπενταυγάλλαβος, πού ναι τὸ ἀρχαῖο Ἐξάμετρο, τί εἶναι ἀκριβῶς; Εἶναι ή φυσικὴ ἀναπνοή τοῦ Ἐλληνα.

Γι' αὐτὸν οἱ ὄμνοι τῆς Εκκλησίας εἶναι ἔντεχνη καὶ μουσικὴ δογματική. Μουσική. Τί λένε οἱ ἀρχαῖοι; «Μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου.» «Μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου!» Σήμερα τὰ σχολεῖα τὰ κατήνησαν μπλά-μπλά. Καὶ δὲν θέλουν τὰ παιδιά. Κάνε καὶ μουσική, κάνε καὶ χορό. Κάγε καὶ διάφορα σκέτς. Κάνε χειροτεχνία. Κάνε τόσα πράγματα. Μάθε καὶ πέντε χρήσιμα πράγματα στὰ παιδιά, γιὰ τὴ ζωὴ τους. Στὸ σχολεῖο πάμε γιὰ νὰ μάθουμε γιὰ τὴ ζωὴ. Οι ἀρχαῖοι, μάλιστα, τί κάνανε; Οταν σχόλαζαν ἀπ' τὴ δουλειά τους, τότε μάθαιναν τὴ θεωρία τῆς ζωῆς. Γι' αὐτὸν καὶ μέχρι σήμερα πῶς ὄνομάζεται τὸ κτήριο αὐτὸν κι ὁ τρόπος; Σχολεῖο. Σχολεῖο! Κι οἱ ἀρχαῖοι –ᾶς τοὺς λέμε τεμπελήδες – εμάθαινες ὁ καθένας υποχρεωτικὰ μία ἐργασία. Καὶ δὴ χειρονακτικὴ ἐργασία.

Ο ἀφέντης ὁ Χριστὸς χειρώνας δὲν ἦτο; Υἱὸς τεκτονοῦ, ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Ξελουργός. Μαραγκός. Πόσα ωραῖα καθισματάκια θὰ είχε φτειάζει; Καρεκλάκια, κρεβατάκια κι ὅ,τι παράγεται ἀπὸ τὸν μαραγκό. Ο μέγας Παύλος ἡτο σκηνοποιός. Εφτειαχνε σκηνές. Μάθαιναν, λοιπόν, μία τέχνη. Χειρονακτική; Τί σημαίνει χειρονακτική; Χεὶρ καὶ ἄναξ. Βασιλιάς τῶν χειρῶν. Γιὰ κάτσε. Ο ἐργάτης εἶναι βασιλιάς τῶν χειρῶν! Καὶ πῶς λέγαν οἱ ἀρχαῖοι ιωνεῖς Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι; Ο ἀνθρωπος σκέπτεται μὲ τὰ χέρια η σκέψηται γιατὶ ἔχει χέρια. Καὶ τί κάνει μὲ τὰ χέρια; Υλοποιεῖ τὴ σκέψη του. Τὴν κάνει ἔργο. Τὴν κάνει πράξη. Γι' αὐτὸν τὸ ἰδεωδες τῶν ὄμηρικῶν ἐπάνω ητο «λόγων τε ρόητη» ρήτορας στὰ λόγια, δηλαδήκαι «έργων τε προκτήρ.» Καὶ ἔπραττε ἔργα, έλεγε κι ἔπραττε. «Ο ποιῆσας καὶ διδάξας οὗτος μέγας κληθήσεται.» Μεγάλες κουβέντες!

Βάσταξε τὶς ἀμαρτίες τοῦ κόσμου. Άφοι εἶναι «ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου.» Τὸ ἀκούσατε στὸ Εὐαγγέλιο προχθές, τοῦ ἀγίου Ανδρέου. «Ο ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ!» Ολα ἐπάνω Του. Μᾶς πῆρε πάνω Του. Γι' αὐτὸν κι ὁ Νικηφόρος Βρεττάκος, ὁ ὄμωνυμός σας, Νικηφόρος, ὁ ωραῖος αὐτὸς ποιητής, –δὲν τὸν κέρδισε οὔτε οἱ Μαρξισμὸς οὔτε τίποτε, τὸν κέρδισε ὁ Χριστός— οὐνοίξε, κτύπησε διάφορες πόρτες, μπήκε μέσα, δὲν ἐπείσθη ὁ γερο-Νικηφόρος. Καὶ ξαναῆλθε στὸν Αρχοντα τῆς εἰρήνης. Δὲν ἔφυγε ποτέ. Στὸν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης. Στὸν Χριστό. Καὶ λέει σ' ἔνα ποίημά του, τὸ χω πεῖ πολλὲς φορές, ἀλλὰ μοῦ ἀρέσει. Θὰ τὸ πῶ ἔτσι μὲ δικά μου λόγια, γιατὶ δὲν θυμάμαι ἀπέξω. Θὰ τὸ πῶ κατὰ τὸν νοῦν τοῦ χωρίου, ποὺ λέει ὁ Αριστοτέλης, τὸ νόημα. «Κύριε, λέει, «ὅταν ἀγκαλιάζω ἔναν ἀδελφό μου, νομίζω πῶς κρεμιέμαι ἀπ' τὸ λαιμό σου.»

Νά, ή ἐνανθρώπηση. Έγινε «τέλειος ἀνθρωπός κατὰ πάντα, πλὴν ἀμαρτίας», λέει ή Δ' Οικουμενικὴ Σύνοδος. Εκεὶ ἔγινε ὅλος ἐκεῖνος ὁ πόλεμος μὲ τὶς δύο φύσεις. Ο διάβολος θέλει νὰ καταργήσει τὴν ἀνθρώπινη φύση. Γιὰ νὰ καταργήσει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας. Καὶ τί δὲν ἐπενόθη! Φοβερὸς εἶναι, παιδιά. Αλλὰ ἐμεῖς στὸν καταφεύγουμε στὸν Ἰησοῦ Χριστὸν καὶ θὰ Τὸν φωνάζουμε, δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς κάμει τίποτε. Γι' αὐτὸν, στὸν εἵμαστε δύσκολα, ὁ τιδήποτε, «Κύριε, Ιησοῦ Χριστέ», ἔλεγε ὁ παππουλάκος. «Κύριε, Ιησοῦ Χριστέ!» «Κύριε, Ιησοῦ Χριστέ!» Καὶ τελειώνει. Έγινε καὶ τέλειος ἀνθρωπός ὁ Χριστός. Κι ἐλεγε πάλι ὁ Γέροντας, βάζοντας στὸ σόμα τοῦ Χριστοῦ αὐτὰ τὰ λόγια, «Μὴ μὲ βλέπετε σὸν ἄδελφο μου, νομίζω πῶς κρεμιέμαι ἀπ' τὸ λαιμό σου.» Νά μὲ δεῖτε σὰν φίλο μους. Σὰν ἀδελφό σας. Σὰν

πατέρα σας. Σὰν ύπηρέτη σας. Σὰν δικό σας.» Ωραῖα τὰ λέγει καὶ πέρα ὁ ιερὸς Χρυσόστομος γιὰ τὸν Χριστό. «Ποὺ ἔγινα τὰ πάντα», λέει στὸν ἄνθρωπο ὁ Χριστός, «καὶ ἀλήτης γιὰ σένα. Περιπλανιέμαι. Νὰ βρῶ τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον.» Τί ωραῖα! «Καὶ ἀλήτης γιὰ σένα!» Άπ' τὸ ἀλάωμαι, ἀλῶμαι. «Ἄλαὸν πόδα.» Γιὰ τὸν Οἰδίποδα. Στὸ «Οἰδίποους ἐπὶ Κολωνῷ.»



Δηλαδή, περιπλανιόταν ὁ καμένος ὁ Οἰδίποδας, μὲ τόσα ποὺ ἔκανε. Κι ἥθελε νὰ βρεῖ τὴ λύτρωση. Καὶ φτάνει στὸν Κολωνό, τὸν κατάφυτο καὶ ἐπίρρυτο, γεμάτο νερά, δηλαδή, καὶ δένδρα, καὶ πουλιά παραδεισίνια. Έφθασε ἐκεῖ, καὶ μετά, μὲ τὸ τέχνασμα τοῦ ἀπὸ μηχανῆς Θεοῦ τί κάνει; Άνεβηκε στὸν οὐρανό. Αὐτὸς εἶναι ὁ πόθος τοῦ ἀνθρώπου. Νὰ ξαναγυρίσει στὸν πατέρα. Νὰ ξαναγυρίσει στὴν πατρίδα. Οχι τὴν ἐπίγειο θεραπεία τοῦ Παράδεισου, ποὺ ἔχαθη. Άλλα νὰ ξαναγυρίσει στὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γι' αὐτὸν ἔχουμε στὴν ἀρχαία Γραμματεία, γιὰ πρώτη φορά, Ανάληψη ἀνθρώπου. Καὶ τὶ συμβολίζει αὐτό; Τὴν Ανάληψη τοῦ Χριστοῦ, ὅπως συμβολίζει στὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὴν Ανάληψη τοῦ Χριστοῦ ποιό; Η Ανάληψη τοῦ Ήλιού. Τοῦ Ήλία.

Αὐτὸς ἐπῆγε ὡς εἰς τὸν οὐρανόν. Ένωψ ὁ Ιησοῦς, λέει, ἐπῆγε εἰς τὸν οὐρανόν. Δὲν πῆγε, πῆγε σ' ἔνα μέρος, στὴν περίγειο, λέει ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Κάπου στὴν ἀτμόσφαιρα, στὴ στρατόσφαιρα, κάπου πῆγε. Ποὺ δὲν ξέρουμε. Κι ἀνάμεσά μας εἶναι. Σίγουρα εἶναι ἀνάμεσά μας. Κι ἀφού δὲν ἥλθε νὰ ἐλέγξει τὸν Αντίχριστο, δὲν ἥλθε ἀκόμη ὁ Αντίχριστος. Άμα ἥλθε ὁ Αντίχριστος καὶ κάμει δουλειά, θὰ ἥλθει, λοιπόν, ὁ προφήτης Ήλίας, νὰ ἐλέγξει τὸν Αντίχριστο. Κι ὁ Αντίχριστος θὰ τὸν σκοτώσει. Καὶ τὸν σκοτώσει. Καὶ τότε θὰ τὸ μάθει οὖλη ἡ γῆς ἀμέσως, λέει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ιωάννης. Ο Ένωψ καὶ ὁ Ήλίας εἶναι δύο μάρτυρες.

Κι ἔρχονται τῶρα διάφοροι καὶ σοῦ λένε: «Ξέρουμε πότε θὰ γίνει η Δευτέρα Παρουσία.» Ποὺ τὸ ξέρεις αὐτό; Άφοι δὲν τὸ ξέρει οὔτε οἱ Υἱὸς ὡς ἀνθρωπός. Α' Κεφαλαίο τῶν Πράξεων. Διαβάστε. Δὲν τὸ ξέρει οὔτε οἱ Υἱὸς ὡς ἀνθρωπός! Τὸ ξέρει μόνον ὁ Πατήρ. Η ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας εἶναι κρυφὸς ἄσσος στὸ μανίκι τοῦ Θεοῦ. Καὶ γιατὶ τὸ κάνει αὐτό; Γιὰ νὰ μᾶς ἔκβιάζει. Γιατὶ, ἀμά ξέραμε τὸ πότε, θὰ τὸ ἀφήναμε ὅλα. Οπως οἱ τῆς Θεοσαλονίκης, τὸ χα πεῖ προηγουμένων. Τὰ χαν ἀφήσει δλα ἔκει καὶ δὲν ἐργαζόντουσαν. Άλλα περιεργάζοντουσαν. Καὶ περιμένανε. Καὶ κινδύνευαν νὰ πεθάνουν καὶ ἀπὸ τὴν πεῖνα. Γι' αὐτὸν λέει ἐκεῖ ο Παύλος ὁ μέγας «εἰ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 6/11/2016 έως 11/11/2018

Ο απολογισμός της διετίας που πέρασε για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ υπήρξε κατά την άποψή μας πολύ θετικός καθότι όλοι μας συνεισφέραμε με τις μικρές μας δυνάμεις για το καλύτερο του μικρού χωριού μας.

Όπως και στο παρελθόν η εφημερίδα μας συνέχισε να εκδίδεται αδιαλείπτως μεταφέροντας τα νέα και την ατμόσφαιρα του χωριού μας σε όλους μας, τους όπου γης ΚΑΪΤΣΙΩΤΕΣ. Εκδόθηκαν συνολικά οκτώ (8) τεύχη. Η εφημερίδα δε, μεγάλωσε και από τετρασέλιδη έγινε οκτασέλιδη.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και τα έτη 2017 και 2018 έγιναν οι εκδηλώσεις για την κοπή της πίτας στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Πάρνων και στο χωριό στα καφενεία του χωριού.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 2017 και 2018 στο χωριό με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Το έτος 2017 στις 18 και 19 Αυγούστου στην ταβέρνα του χωριού (Παπαδοκοτσώλη) και το έτος 2018 στις 11 και 12 Αυγούστου στο γήπεδο μπάσκετ του χωριού, δίπλα στο Σχολείο. Απενεμήθη το Δραγούνειο βραβείο με την ευγενική χορηγία του κ. Γιώργου Δραγούνη, και τις δύο χρονιές στους επιτυχόντες φοιτητές.

Στις 25-2-2018 έγινε παρέμβαση με έγγραφό μας στο Δήμαρχο Δομοκού και δια του ιδίου προς την κατασκευαστική εταιρεία για την δημιουργία εξόδου – εισόδου της νέας οδού Ε – 65 στη Θέση ΑΓΓΕΙΕΣ (σιδηροδρομικό σταθμό του χωριού μας)

Στις 8/7/2018 ύστερα από πρωτοβουλία του Δ.Σ. του συλλόγου προσκλήθηκαν για συνεδρίαση όλοι οι πρόεδροι των Δ.Σ. του χωριού, μαζί με τα συμβούλια τους ήτοι: ο πρόεδρος Τ.Δ. Μακρυράχης κ. Ν. Μαντάς, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Ν. Καραΐσκος, ο πρόεδρος του συλλόγου φίλων του δάσους κ. Δ. Παπαδοκοτσώλης. Δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθεί ο πρόεδρος Κίνησης Νέων Καϊτσας κ. Β. Θανασίας, λόγω υποχρεώσεων. Εκεί και συζήτησαν από κοινού θέματα για το καλό του χωριού. Από το Δ.Σ. του Συλλόγου συμμετείχαν η πρόεδρος κ. Ευδοκία Οικονόμου, η οποία προήδρευσε της άτυπης αυτής συνεδρίασης, η αντιπρόεδρος κ. Μαίρη Αργύρη και ο ταμίας κ. Σεραφείμ Σπουρνιάς.

Στις 30-10-2018 συντάχθηκε και εστάλη επιστολή προς το Δ.Σ. Δήμου Δομοκού δια του προέδρου του Τ.Σ. του χωριού μας κ. Νικολάου Μαντά για την παραχώρηση μιας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου για χρήση και αξιοποίηση από το Σύλλογο. Αναμένουμε απάντηση.

Ο σύλλογος και πέρυσι και φέτος ενδιαφέρθηκε για το θέμα της διάθεσης των καυσόξυλων από το δάσος του χωριού μας στους χωριανούς. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΚΑΪΤΣΑ» ανοιχτή επιστολή της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας κ. Ευδοκίας Οικονόμου προς στον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου του Χωριού κ. Νικόλαο Μαντά και η ίδια επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του το 2017 και 2018.

Επίσης διατέθηκαν 11 φιάλες με αίμα από την τράπεζα αίματος. Η τράπεζα αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν λειτουργεί καθώς δεν πήγε κανένας προκειμένου να προσφέρει εθελοντικά στην τράπεζα, που διαθέτει ο Σύλλογος στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ενημερώνει τους απανταχού Καϊτσώτες - μέλη του, ότι λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της σημαντικής μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων του Συλλόγου, είναι πλέον αναγκαία η καταβολή της ετήσιας συνδρομής, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου και η εκτύπωση και αποστολή της εφημερίδας. Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας - οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, με κατάθεση στον τραπεζικό λογ/σμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με

IBAN N°. GR96011015500000155-29619031

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν

όλοι οι συγχωριανοί στην έκκλησή μας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ

6/11/2016 έως 11/11/2018

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Ε.Τ.Π.Σ.

Έσοδα:

Από προηγ. χρήση:	7714,31 Ευρώ
Συνδρομές - ενισχύσεις:	10054,51 Ευρώ
Λαχειοφόρος:	3048,00 Ευρώ
Τόκοι:	1,31 Ευρώ
Σύνολο:	20818,13 Ευρώ

Έξοδα: 13314,88 Ευρώ

Υπόλοιπο:	7503,25 Ευρώ
Από το υπόλοιπο εις βιβλιάρια (2) ΕΤΕ:	7490,19 Ευρώ
και Ταμίας	13,06 Ευρώ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ:

Ενοίκια:	1440,00 Ευρώ
ΔΕΗ:	461,00 Ευρώ
ΟΤΕ:	780,00 Ευρώ
Κοινόχρηστα:	384,70 Ευρώ
ΕΛΤΑ-Τυπογραφ. Εφημ.«ΚΑΪΤΣΑ»:	3342,26 Ευρώ
Πολιτιστικές εκδηλώσεις:	4355,02 Ευρώ
Πρωτοχρονιάτικη πίτα:	1350,14 Ευρώ
Λουκούμια για τις γιορτές Αγίων του χωριού:	272,00 Ευρώ
Οικονομική ενίσχυση	
Μελών Συλλόγου:	200,00 Ευρώ
Εξοπλισμός γραφείου:	616,36 Ευρώ
Φορολογικά κ.ά.:	113,40 Ευρώ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

Έσοδα:	20818,13 Ευρώ
Έξοδα:	13314,88 Ευρώ
Υπόλοιπο για νέα χρήση:	7503,25 Ευρώ

Ανάλυση υπολοίπου:

Βιβλιάριο Ε.Τ.Ε. (1):	6481,85 Ευρώ
Βιβλιάριο Ε.Τ.Ε. (2):	1008,34 Ευρώ
Ταμίας:	13,06 Ευρώ
Σύνολο:	7503,25 Ευρώ

Αθήνα, 11-11-2018

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Ο Ταμίας

Ευδοκία Οικονόμου Στυλιανή Καρανούτσου Σεραφείμ Σπουρνιάς

Ασπρόμαυρες αναμνήσεις από τα παλιά....

Οι φωτογραφίες από το αρχείο τής δασκάλας κας ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΑ - ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ



Φωτογραφίες από τον ανθόκηπο, λαχανόκηπο, γεωργικό κήπο, το κόσμημα του Δημοτικού σχολείου του χωριού μας.

Κάποτε σε ένα παιδαγωγικό Συνέδριο, ο τότε Επιθεωρητής της Α Εκπ/κης Περιφέρειας Καρδίτσας Δρακόπουλος πρόετρεψε τους συναδέλφους να επισκεφτούν τον κήπο του Δημοτικού Σχολείου της Μακρυρράχης.



Οι μαθητές εν δράσει μαζί με την δασκάλα τους
Αμαλία Κούτσικα Ταγκαλάκη

*...Για να θυμούνται οι παλιοί
...και να γνωρίσουν οι νεότεροι....*

Από την Ευδοκία Κ. Οικονόμου

Λέξεις και φράσεις του χωριού-Ντοπιολαλίές:

- **Τσικρίκι:** Ξύλινο εργαλείο με το οποίο παρασκεύαζαν οι νοικοκυρές το μάλλινο νήμα.
- **Μπράσκας:** Στρουμπουλός, παχύς.
- **Το απόκοψε :** Το απογαλάκτισε.
- Είχε μια **κάλεσια πρατίνα:** Είχε μια προβατίνα με σώμα άσπρο, αλλά με μάτια, μύτη και αυτιά μαύρα.
- Στο βουνό «**παρουσιάσκαν ζλάπια**»: ...εμφανίστηκαν άγρια ζώα όπως τσακάλια, λύκοι κ.λπ.
- Ένας **παπαρδέλας** μας **ντράλισι:** Ένας φλύαρος μας ζάλισε.
- Δεν έχω **αδειά** για τέτοια: Δεν έχω διαθέσιμο χρόνο για τέτοια.