



ΚΑΙΤΣΑ

Έκδοση των Απανταχού Καϊτσιωτών



ΕΔΡΑ: Πατησίων 4, Αθήνα 106 77 • Περίοδος Γ' - Χρόνος 29ος • Αριθμ. Φύλλου 134 • Ιανουάριος - Μάρτιος 2025
e-mail: sylogos. kaitsa@gmail. com w/s: sylogoskaitioton. blogspot.com - www. makryrrachi. gr

Το άρθρο της Προέδρου



... Τα τρένα που φύγαν

Στον απάνω μαχαλά της Καϊτσας αλλά και σε πολλά σπίτια πιο χαμηλά του χωριού, ανεβαίναμε στα μπαλκόνια των σπιτιών μας και αγναντεύαμε προς το Σιδηροδρομικό Σταθμό του χωριού μας. Τις ΑΓΓΕΙΕΣ. Μικρά παιδιά στοιχηματίζαμε: Περνάει το «οτομοτρίς», η «πόστα» ή η «ταχεία»; Ή μήπως κάποια εμπορική αμαξοστοιχία; Σχεδόν όλες οι αμαξοστοιχίες, μας έκαναν την τιμή, με εντολή των αρμοδιών, να σταματούν στο σταθμό. Οι επιβατικές αμαξοστοιχίες για να ανεβοκατέβουν οι ταξιδιώτες ή για να κάνουν διασταύρωση με άλλες, όπως ορίζει ο σταθμάρχης ή όποιος άλλος υπεύθυνος. Οι εμπορικές πάλι για να φορτώσουν ζαχαρότευτλα ή ντομάτες με προορισμό τα εργοστάσια παραγωγής ανάλογων προϊόντων. Σε επίπεδο επιβατών ο σταθμός εκτός απ' την Καϊτσα εξυπηρετούσε και τα χωριά Περιθώρι, Παναγιά, Ομβριακή, Άνω Αγόριανη, Κτιμένη ακόμη και την Πάπα. Οι εμπορικές αμαξοστοιχίες εξυπηρετούσαν τους αγρότες, που είχαν τα χωράφια τους γύρω από το σταθμό. Πολλοί από τους εργαζόμενους στο σταθμό κυρίως σταθμάρχες και κλειδούχοι διέμεναν στα πέτρινα παραδοσιακά σπίτια του σταθμού, που βρίσκονται ακόμη και σήμερα εγκαταλειμμένα δίπλα στο κτίριο του σταθμού. Τρείς ταβέρνες απέναντι από το σταθμό εξυπηρετούσαν εργαζόμενους, επιβάτες και περαστικούς. Ταβέρνα Καρανούτσου, Ταβέρνα Κυριλή και ταβέρνα Ντζόγια. Λίγο πιο βόρεια δέσποζε το τυροκομείο του Βασικώτσα. Όλα σε χώρους ιδιοκτησίας τους. Σχετικά κοντά στο σταθμό απ' το



λεγόμενο «ζμάκι» τα Καϊτσιωτόπουλα μάζευαν τα περιφήμα και μοισχομύριστα ίτσια. Τα έφτιαχναν χεριές, τα έδεναν και τα κρεμούσαν στο λεγόμενο «πολύσπαστο». Αυτό ήταν ένα κλαρί δέντρου, από το οποίο αφαιρούσαν τα φύλλα και έμεινε ο κυρίως κορμός με τα παρακλάδια του. Σε κάθε παρακλάδι κρέμονταν και μια χεριά ίτσια. Ήταν ευρεσιτεχνία των μικρών Καϊτσιωτών για να φτάνουν στα ψηλά παράθυρα του τρένου ώστε να πουλήσουν την πραμάτεια τους. «Ιτσια απ' το πολύσπαστοooo», φώναζαν. Και βέβαια έβγαζαν το χαρτζλίκι τους. Στους επιβάτες των τρένων επίσης παλιότερα πουλούσαν και αυγά. ... Αναζήτηση εσδόδων και εύρεση τρόπων απόκτησης τους. Παιδιά αγνά και φωτάχι, αποκτούσαν μικροειδήματα απλά και έντιμα. Σήμερα τα παραπάνω τρένα αντικαταστάθηκαν με σύγχρονα άλλων ονομασιών. Πολλοί από τους παλαιότερους Καϊτσιώτες με διάφορες αφορμές, όλα αυτά τα φέρνουν στη σκέψη τους με γλυκιά νοσταλγία και οι στίχοι του ασματος της αείμνηστης Μοσχολιού γλυκογυρνά στο μυαλό τους. «Τα τρένα, που φύγαν, αγάπες μου πήρανε..». Ο κάθε ένας, βλέπετε, προσαρμόζει τους στίχους των τραγουδιών, όπως του ταιριάζει. Πριν μερικά χρόνια κατασκευάστηκε και νέος σταθμός με νέες γραμμές, αλλά αναρωτιέται κανείς ποιο λόγο να έχει σήμερα να πάει κάποιος στην όμορφη περιοχή των «Αγγειών»; Ταβέρνες εντάξει δεν υπάρχουν, εργαζόμενοι ούτε. Μα δεν σταματάει και κανένα τρένο για την εξυπέρτετηση των ανθρώπων της περιοχής. Τα περίφημα κτίρια του σταθμού στέκουν μόνα κι εγκαταλειμμένα, δεχόμενα την φθορά του χρόνου και της ασυντηρησίας. Στέκουν αγέρωχα, απενίζουν την ομορφιά της περιοχής και περιμένουν την αξιοποίησή τους. Οι Καϊτσιώτες σήμερα αγωνιούμε κι αγωνιζόμαστε ώστε να μην ατενίζουν τα καταστροφικά γυαλιά ή τα τζάμια των φωτοβολταϊκών, που χωρίς τη συγκαταθεσή μας επιχειρεί να εγκαταστήσει ο Δήμος Δομοκού απέναντι τους. Αντί αυτού στο Δήμο Δομοκού κάνουμε έκκληση να φροντίσει ώστε τα χωριά μας να αποκτήσουν συγκοινωνία για την εξυπηρέτηση των Δημοτών του. Γιατί δεν είναι μονάχα που δεν έχουμε στάση τρένου στις «Αγγείες». Δεν υπάρχει ούτε λεωφορείο να περνάει απ' τα χωριά μας. Άλλοιμονο! Κάτοικοι, εγκαταλειμμένοι από πλευράς συγκοινωνίας, το έτος 2025 στο κέντρο της χώρας. Πώς να παραμείνουν ζωντανά τα χωριά μας; Κάποιοι άλλοι υπεύθυνοι, εκτός απ' το Δήμο Δομοκού ακούνε; Ας ελπίσουμε μήπως απ' την φετινή Ανάσταση, αρχίσει και η ανάσταση της συγκοινωνίας στα χωριά μας!

Καλή Ανάσταση

Ευδοκία Οικονόμου

Το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
σας εύχεται
**ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ -
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ**



ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2025



είχε ήδη ξεκινήσει εργασίες για την εγκατάσταση του πελώριου Φ/Β πάρκου στα ΠΡΟΣΗΛΙΑ της Καϊτσας, δεν πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας 2025 στο χωριό. Να είμαστε όλοι καλά να συμβεί του χρόνου!

• Αντίστοιχη εκδήλωση όμως πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2-2-2025 σε αίθουσα του ξενοδοχείου PARNON στην Αθήνα με μεγάλη προσέλευση Καϊτσιωτών. Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού του χωριού μας, κ. Ιωάν-



νης Ψαλλίδας και το φλουρί κέρδισε η κ. Γεωργία Μάρρου - Καρβέλη, η οποία έλαβε και το δώρο του Συλλόγου. Μια φριτέζα αέρα. Γιωργία, σου ευχόμαστε πάντα τυχερή.

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Καποκαιρινές εκδηλώσεις 2025 του Συλλόγου στο χωριό

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου την Καϊτσα θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 13-8-2025 έως και την Κυριακή 17-8-2025. Η κεντρική θραδιά θα είναι η Κυριακή 17-8-2025. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιευτεί στο επόμενο φύλο της «Καϊτσας».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ- ΠΤΥΧΙΑ

- Η **Ευαγγελία Παπαδοκοτσώλη** του Κωνσταντίνου και της Ελένης Αναγνώστου εισήχθη στο τμήμα ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Ε.Μ.Π.
- Η **Αφροδίτη Ορφανού** του Ηλία και της Μαρίας Παπαδοκοτσώλη εισήχθη στο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Πτολεμαΐδα).

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές!

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Η **Αικατερίνη Γεωργίου Σπουρνιά** και ο **Ευάγγελος Παπαδάς** απέκτησαν στις 15-12-2024 το πρώτο τους παιδί, κοριτσάκι.
- Η **Ελένη Νικ. Παπαϊωάννου** και ο **Σταύρος Διαμαντόπουλος** απέκτησαν στις 26-1-2025 το πρώτο τους παιδί, αγοράκι.
Na τους ζήσουν! Πάντα με υγεία και ευτυχία!

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

- Στις 6-6-2024, η **Πηνελόπη (Πόπη)**, κόρη του **Κώστα Μπουλούζου**, ετών 58, ύστερα από πολύμηνη μάχη με την επάρατη αρρώστια. Η κηδεία της έγινε στην Ελβετία όπου διέμενε και εργαζόταν.
- Στις 18-01-2025, ο **Ευάγγελος Ι. Μόσχος**, ετών 87 και η κηδεία του έγινε στην Καλαμάτα.
- Στις 6-2-2025, η **Μαίρη Κων. Παπαδοκοτσώλη**, ετών 85 και η κηδεία έγινε στην Αθήνα.
- Στις 21-02-2025, ο **Κωνσταντίνος Ι. Καναπίτσας**, ετών 84 και η κηδεία του έγινε στην Καϊτσα.
- Στις 4-3-2025 ο **Δημήτριος Καρβέλης**, σύζυγος Γεωργίας Μάρρου, ετών 80. Η κηδεία έγινε στη Γραμματικού Αγρινίου.
- Στις 27-3-2025, η **Παναγιώτα Γεωρ. Ντζόγια**, ετών 87 και η κηδεία έγινε στην Καϊτσα.
- Στις 28-3-2025 ο **Γεώργιος Αθαν. Πατρίδας**, ετών 82 και η κηδεία έγινε στην Καϊτσα.

Αιωνία η μνήμη των αξιομακάριστων αδελφών μας!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

- Στις 28-7-2024 έγινε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της **Πηνελόπης (Πόπης)**, κόρης **Κώστα Μπουλούζου**, στη Λάρισα.
- Στις 19-01-2025 έγινε το σαρανταήμερο μνημόσυνο της **Γεωργίας Δημητρίου Καρανούτσου**, στην Καϊτσα.
- Στις 02-02-2025 έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του **Γεωργίου Αθ. Καρασίκη**, στην Καϊτσα.
- Στις 23-02-2025 έγινε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του **Ευαγγέλου Ι. Μόσχου**, στην Καλαμάτα.
- Στις 30-3-2025 έγινε το σαρανταήμερο μνημόσυνο του **Κωνσταντίνου Ι. Καναπίτσα**, στην Καϊτσα.

Αιωνία η μνήμη των αξιομακάριστων αδελφών μας!

**ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, ΜΔ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ**

Ειδικευθείς εις Α' Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ "ΛΑΪΚΟ"
Μετεκπαιδεύεις εις Montefiore Medical Center, New York, USA
**ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ**

Πλ. Μεσσολογγίου 7, Παγκράτι 210 9656291 - 6972728331

www.ikaraiskos.gr ikaraiskos.gr@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραϊσκος, Γενικός Χειρουργός
Διεύθυνση 2ου Ιατρείου: Ηφαίστου 4 - 6, Πλατεία Βάρης
(Εναντί Ι. Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)

† Ο Κωνσταντίνος Καναπίτσας

Ο **Κωνσταντίνος Καναπίτσας** γεννήθηκε το 1940 εν μέσω ενός από τους μεγαλύτερους και πιο βίαιους πολέμους, τον Β' Παγκόσμιο. Ήταν ο νεότερος από τέσσερα αδέρφια. Μεγάλωσε με τη μητέρα του Πηνελόπη Καναπίτσα, αφού σε ηλικία δώδεκα ετών έχασε τον πατέρα του Ιωάννη Καναπίτσα, βιώνοντας τον πόνο της ορφάνιας από πολύ μικρή ηλικία. Παρά τις δυσκολίες, από μικρός ανέλαβε να συνεισφέρει στην οικογένειά του πουλώντας λουλούδια και αυγά στο σταθμό τρένων αλλά κάνοντας και άλλες δουλειές στα επόμενα χρόνια.

Μεγαλώνοντας, υπηρέτησε στο στρατό ως δεκανέας και εκπαιδευτής οδηγών, αφήνοντας θετικό αντίτυπο, όπως μαρτυρεί και ένας επαγγελματίας οδηγός, μαθητής του από το Λεοντάρι.

Στην καριέρα του, διακρίθηκε ως οδηγός στην εταιρεία Σόφτεξ και αργότερα ως πωλητής συνδυάζοντας τις δύο δεξιότητες ταυτόχρονα. Εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, όπου ήταν γνωστός για την άψογη οδηγητική του συμπεριφορά, καθώς ήταν από τους δύο μόνους οδηγούς που ποτέ δεν προκάλεσε ατύχημα σύμφωνα με τον κουμπάρο του, Σταύρο Μενεγάκο.

Το 1975 παντρεύτηκε και έζησε με την οικογένειά του στο Π. Φάληρο & την Αργυρούπολη, από τη δεκαετία του 1970 έως το 1991. Αργότερα το 2000, κατόρθωσε να οικοδομήσει το σπίτι των ονείρων του στον Άλιμο, ένα όνειρο ζωής από τον καιρό που μεγάλωνε ορφανός. Ως πατέρας, δίδαξε στα παιδιά του την αγάπη για τον τόπο τους και την αποφυγή συγκρούσεων. Μαζί τους μοιραζόταν το πάθος του για φάρεμα και περιπέτειες στη φύση, διδάσκοντάς τους αξίες ζωής. Αυτό που προσπάθησε για τα παιδιά του, ήταν να διαμορφώσει ένα ισχυρό και υγιές χαρακτήρα, με έμφαση στη δικαιοσύνη και την αγάπη. Αντιμετώπισε και νίκησε τον καρκίνο με αποφασιστικότητα, παλεύοντας να μείνει δίπλα στην οικογένειά του. Η αγάπη του για το χωριό του, την Καϊτσα, ήταν απεριόριστη και ένα θέμα διαρκούς συζήτησης, ειδικά κατά την άνοιξη όταν σχεδίαζε την επιστροφή του στα μέρη μας. Ακόμη και στις τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο, η σκέψη του ήταν στο χωριό και στη διατήρηση του χαρακτήρα του.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, βίωσε την απώλεια πολλών φίλων του, αλλά η θέλησή του να επιστρέψει στο χωριό δεν έσβησε ποτέ. Ο ίδιος, αλλά και η οικογένειά μας, περιμεναμεί ότι θα ανακάμψει από την νοσηλεία, αλλά δυστυχώς υπέκυψε ήσυχα στον ύπνο του. Οι σκέψεις του ως το τέλος στρέφονταν στους συντοπίτες και φίλους του, αντανακλώντας την αξία που τους έδινε. Η ζωή και ο χαρακτήρας του **Κωνσταντίνου Καναπίτσα** αποτελούν παράδειγμα δύναμης, θάρρους και αφοσίωσης στην οικογένεια και τις ρίζες. Το αποτύπωμά του παραμένει έντονο στις καρδιές εκείνων που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Οι αξίες σου, τα όνειρα σου αλλά και η δύναμή σου να μάχεσαι γι' αυτό που θεωρούσες δίκαιο και κυρίως καλό για τον τόπο σου, θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν και να καθιδηγούν. Καλό ταξίδι, πάντα με αγάπη.

Η οικογένειά σου

«ΚΑΪΤΣΑ»**Εφημερίδα του Συλλόγου των Απανταχού Καϊτσιωτών Μακρυρράχης Φθιώτιδας**

Εκδίδεται ανά τρίμηνο

– **ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:** ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

– **ΕΚΔΟΤΗΣ:** ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

– **Συντακτική Επιτροπή:** Ευδοκία Οικονόμου, Μαίρη Αργύρη, Στυλ. Καρανούτσου, Μαρ. Παπαδημητρίου, Σερ. Σπουρνιάς, Ευθ. Ταγκαλάκη, Ευφοσύνη Δασκαλοπούλου.

– Έδρα: Πλατησίων 4, Αθήνα 10677, Τηλ./Fax 210-3819693, 6944797439
e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com
ws: sylogoskaitson.blogspot.com

Τυπογραφείο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», Ευριπίδου 9, Αθήνα,
Τηλ./Fax 210-3243158, e-mail: andrikou2004@yahoo.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα της εφημερίδας απηχούν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ' ανάγκη το Δ.Σ. του Συλλόγου. Επιστολές και άρθρα με υβριστικό περιεχόμενο ή ανυπόγραφα δεν θα δημοσιεύονται.

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2025

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Γευτήκαμε τη γνωστή νοστιμότατη βασιλόπιτα, που προμηθευτή-



καμε από τον εκλεκτό συγχωριανό μας κ. **Χρήστο Ιωάν.** Καλτσά και το σίπουρο, που προσέφεραν οι συγχωριανοί μας κ.κ. **Γιώργος Χαράλαμπου και Δημήτριος Μπουλούζος.**

Ο Σύλλογος προσέφερε τον καφέ, και ζητάμε συγγνώμη απ' όσους δεν κατέφεραν να τον προμηθευτούν γιατί ο προγραμματισμός του Συλλόγου για το χώρο και τους υπαλλήλους του Καταστήματος για την εκδήλωση, προϋπήρξε των γεγονότων στο χωριό, που έφεραν μεγαλύτερη προσέλευση Καϊτσιωτών για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Παρ' όλα αυτά σε ευχάριστο και φιλικό κλίμα ανταλλάξαμε ευχές για την καλή χρονιά με συγχωριανούς και φίλους του Συλλόγου.



Ύστερα η εκδήλωση μετατράπηκε σε μια ενημερωτική συνέλευση με ανταλλαγή απόψεων ενάντια στην εγκατάσταση του Φ/Β πάρκου στο ΠΡΟΣΗΛΙΟ στην Καϊτσα.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρι-

σμού κ. **Ιωάννης Ψαλλίδας** ενημέρωσε το ακροατήριο για την ανεπιθύμητη επικείμενη εγκατάσταση, για τις ενέργειες του Συνεταιρισμού και για τις αποφάσεις του Δήμου Δομοκού.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με τοποθετήσεις και ερωταπαντήσεις. Οι φίλοι του Συλλόγου θαύμασαν την ενότητα, την αγωνιστικότητα και την ανταλλαγή απόψεων με επιστημονικά κριτήρια και εμπειρίες των Καϊτσιωτών.

Τις απόψεις τους εξέφρασαν νέοι επιστήμονες της Καϊτσας αλλά



και παλαίμαχοι Καϊτσιώτες, που γνωρίζουν τα του Συνεταιρισμού του χωριού μας.

Συμφωνήθηκαν μαζικές συμμετοχές σε αγώνες του χωριού για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και προβληματισμοί, που αφορούν και σε άλλα προβλήματα του χωριού.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

ΈΓΙΝΕ ΓΙΑ ΜΑΣ

† *Toυ μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη*

Η Ανάσταση, του Χριστού μας έγινε για μας. Και είναι και η εγγύηση και της δικής μας αναστάσεως.

Και αφού Ανέστη ο Κύριος, θ' Αναστηθούμε κι εμείς...

Η λαμπροφόρος Ανάσταση Του, Του έδωσε άλλες διαστάσεις.

Τον μετεμόρφωσε. Τον έκανε πανένδοξο.

Και βγήκε από το μνήμα, ενώ ήτο σφραγισμένο.

Και μπήκε στο υπερώ της Ιερουσαλήμ, «των θυρών κεκλεισμένων».

Και εμπόδισε τη Μαρία τη Μαγδαληνή να Τον ακουμπήσει.

Έδωσε, όμως, άδεια, κατ' οικονομία και προς πιστοποίηση στον Θωμά να Τον ψηλαφήσει.

Έφαγε μπροστά στους Αποστόλους και Μαθητάς ψάρι και κερί μελιού.

Και όλα τα έκανε διά την ημετέραν σωτηρίαν.

Και να μας διαβεβαιώσει για το μέγα γεγονός της Αναστάσεως Του.

Γιατί όλη μας η πίστη, η αγία μας Εκκλησία και τα πάντα στηρίζονται στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Γι' αυτό είναι το θεμέλιον και το επιστέγασμα της αγίας πίστεώς μας η Ανάστασης του Φιλανθρώπου Χριστού μας.

Φωτεινός, ολόφωτος, ως αστραπή, ήτο ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος της Αναστάσεως!

Αστραπή, λοιπόν.

Φως ουράνιο.

Εκτυφλωτικό. Σωστικό. Λαμπροφόρο.

Και πανηγυρικό.

Αυτό είναι το φως της Αναστάσεως.

Είναι το φως του κόσμου.



Ανέτειλε απ' τον Τάφο Εκείνος που είπε, «Εγώ ειμί το φως του κόσμου».

Κι όταν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου προς την Αγία Κυριακή του Πάσχα, ο λειτουργός της Εκκλησίας μας καλεί και μας λέει «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανέσπερου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών», τότε η ψυχή μας λάμπει.

Όσο κουρασμένη κι αν είναι. Όσο δυσκολεμένη.

Όσο σκοτισμένη απ' τα πάθη και τα βάσανα και τους καημούς.

Κι όσο ταλαιπωρημένη, λαμβάνει το φως του Χριστού και στέκεται στα πόδια της.

Και παραδίδουμε τη λύπη και τον πόνο μας στον Αναστάντα Χριστό μας, αφού Εκείνος είναι «ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου».

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΪΤΣΑΣ

Το καλοκαίρι του 2019, όταν υπήρξε ο πρώτος ψίθυρος για την εγκατάσταση Φ/Β πάρκου στο ΠΡΟΣΗΛΙΟ της Καϊτσας, η συντριπτική πλειοψηφία των Καϊτσιωτών, με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.) του χωριού μας, υπέγραψε κατά της εν λόγω



εγκατάστασης. Έτσι μαζεύτηκαν περίπου 350 υπογραφές συγχωριανών. Αυτές μαζί με ομόφωνη απόφαση του Τ.Σ. υπεβλήθησαν στο Δήμο Δομοκού για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου. Σε επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου, αυτές ελήφθησαν υπόψη και η απόφαση του Δ.Σ. υπήρξε αρνητική για την εγκατάσταση. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όμως και εν μέσω καλοκαιρινής ραστώνης το Δ.Σ. άλλαξε την απόφασή του σε θετική για την εγκατάσταση. Από τότε κι ύστερα ανέλαβε τα ηνία ο Συνεταιρισμός του χωριού μας, αφού η εν λόγω έκταση ανήκει σ' εκείνον και που τη διαχειρίζεται πάνω από 90 χρόνια. Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα, που υπέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού κατά του Δήμου για την σύναψη



συμφωνίας με κολοσσό εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τα κέρδισε ο Δήμος Δομοκού. Δυνατός διαπραγματευτής και γνώστης ο Δήμαρχος Δομοκού, υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ και το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού του χωριού μας, δυναμικό μεν αλλά μοναχικό στον μεγάλο αγώνα. Μετά λοιπόν τη σύναψη της συμφωνίας του Δήμου Δομοκού με την εταιρεία ΑΠΕ, η εταιρεία ξεκίνησε τα

έργα στο ΠΡΟΣΗΛΙΟ για την εγκατάσταση Φ/Β πάρκου σε περίπου 1500 στρέμματα. Να ξεκινάει απέναντι από τις ΑΓΓΕΙΕΣ και να φτάνει στις παρυφές της ΚΑΪΤΣΑΣ. Όπως ανεβαίνουμε από το σταθμό στο χωριό δεξιά. Ο Συνεταιρισμός άμεσα υπέβαλε νέα ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας και ζήτησε έκτακτη συγκέντρωση των Καϊτσιωτών στην Αθήνα στις 11-1-2025. Τη συγκέντρωση αυτή την πλαισώσει και ο Σύλλογος Απανταχού Καϊτσιωτών, καλώντας τα μέλη του να παρευρεθούν για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.. Εκεί έγινε ενημέρωση, αντηλλάγησαν απόψεις, καθορίστηκε σχετικά η μορφή του αγώνα και δημιουργήθηκε αυτόκλητη Επιτροπή διαχειρίσης του αγώνα με τη σύμφωνη γνώμη των παρευρισκομένων. Στη συνέχεια η Επιτροπή ενισχύθηκε από τους προέδρους των τεσσάρων φορέων του χωριού με την σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής. Δηλαδή τους προέδρους του Τ.Σ. Μακρυράχης, του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού, του Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Καϊτσιωτών και του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Καϊτσας. Λίγες μέ-



ρες αργότερα ορίστηκε ημερομηνία για τις 20-1-2025 για την προσωρινή δικαστική απόφαση των ασφαλιστικών από το Μονομελές Δικαστήριο Λαμίας, που χειρίζεται την υπόθεση. Την ίδια μέρα από Καϊτσα, Λαμία και Αθήνα μεταβήκαμε ιδιωτικώς περίπου 70 συγχωριανοί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας. Η συγκεκριμένη εκδίκαση πήρε αναβολή για τις 23-1-2025. Η προσέλευση των συγχωριανών κατά τη νέα ημερομηνία στο ίδιο Δικαστήριο ήταν ακόμη πιο δυναμική. Από την Αθήνα μισθώθηκε λεωφορείο με έξοδα της Αντιπροέδρου του Συλλόγου Απανταχού



Καϊτσιωτών κ. Μαίρης Αργύρη και από την Καϊτσα και τη Λαμία οι συγχωριανοί προήλθαν ιδιωτικά. Η προσωρινή απόφαση του Δικαστηρίου βγήκε την ίδια ημέρα υπέρ του Συνεταιρισμού

και έτσι διεκόπησαν προσωρινά οι εργασίες της εταιρείας ΑΠΕ στο ΠΡΟΣΗΛΙΟ. Αξίζει να σημειωθούμε πως στο δικαστήριο μάρτυρας από πλευράς του Συνεταιρισμού υπήρξε ο συγχωριανός μας κ. Λάκης Μπουλούζος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα του Συνεταιρισμού, ενώ μάρτυρας υπεράσπισης της ΑΠΕ υπήρξε ο Δήμαρχος Δομοκού κ. Χαράλαμπος Λιόλιος, ο οποίος ως γνωστό είναι και διάδικος.

Αμέσως μετά δημιουργήθηκε ομάδα συγχωριανών στο Viber για την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων των συγχωριανών



με το όνομα «ΚΑΪΤΣΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ». Λίγο αργότερα στις 2-2-2025 η νέα συνάντηση των Καϊτσιωτών στην κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου Απανταχού Καϊτσιωτών δυνάμωσε τον αγώνα για την περαιτέρω δράση.

Σχετικά με το δικαστήριο η τελική εκδίκαση των ασφαλιστικών ορίστηκε αρχικά για τις 27-2-2025 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε για τις 20-2-2025. Εκεί πια η παρουσία Καϊτσιωτών και φίλων του χωριού υπήρξε δυναμικότατη με την παρουσία περίπου 150 ανθρώπων στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας. Είναι χαρακτηριστικό πως σε αυτή τη κρίσιμη (Συνέχεια στη σελ. 5)

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΪΤΣΑΣ

(Συνέχεια από τη σελ. 4)

στιγμή για την Καϊτσα μας έδωσε το ιδιαίτερο παρόν και ο παπά Δημήτρης του χωριού μας. Η μετάβαση των Αθηναίων συγχωριανών και φίλων έγινε πάλι με λεωφορείο και με έξοδα του Συνεταιρισμού, ενώ από το χωριό και την Λαμία οι συγχωριανοί προσσήλθαν ιδιωτικά. Ήταν τότε που το Μονομελές Δικαστήριο της Λαμίας, αποφάσισε εκ νέου τη συνέχιση διακοπής των εργασιών μέχρι την έκδοση της τελικής δικαστικής απόφασης, την οποία και περιμένουμε μέχρι το τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους. Μέχρι τότε



διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία κι ελπίζουμε η δικαστής δια της νομίμου και δίκαιης οδού να μας δικαιώσει.



Προς το παρόν κρατάμε ένα σημαντικό: Οι Καϊτσιώτες ενωμένοι δίνουμε αγώνα για το όμορφο χωριό μας. Να κρατήσουμε τη φυσιογνωμία του χωριού μας και να ενισχύσουμε και αναδείξουμε τα καλώς κείμενα. Είτε αυτά αφορούν τον τόπο μας είτε αφορούν τη δυναμική μας. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Ενωμένοι μπορούμε πολλά! Ας κρατήσουμε αυτή την σύμπνοια μέχρι το χωριό μας να κερδίσει στο χρόνο τη θέση, που του αξίζει.

Ευδοκία Οικονόμου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ»



οπτικές της ανάπτυξης τους», όπως αναφέρεται στο πρόγραμμά τους. Στην ημερίδα έλαβε μέρος ο συγχωριανός μας και αρχιτέκτονας κ. Λάμπρος Ιωαν. Γκαραβέλλας, ο οποίος παρουσίασε εργασία του με θέμα «Η διαχρονική ανάπτυξη των λουτροπόλεων και ο ρόλος τους σήμερα – ή περίπτωση της Ανατολικής Στερεάς». Στην παρουσίαση του Λάμπρου είδαμε αναφορά, πρόταση και έρευνα του ίδιου που αφορούσε και στα Λουτρά ΚΑΪΤΣΑΣ – ΔΡΑΝΙΣΤΑΣ. Στα λουτρά μας δηλαδή. Αυτά, που περιμένουν την αξιοποίηση, που τους πρέπει.

E.OI.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Π.Σ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Την Παρασκευή 28-3-2025 ο Δήμος Δομοκού παρουσίασε το Τ.Π.Σ. για την περιοχή του Δήμου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου. Ήταν η πρώτη παρουσίαση του Σχεδιασμού και στη συνέχεια οι Δημάρτες του Δήμου Δομοκού θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν τα σχόλιά τους στη Δημόσια Διαβούλευση, που πρόκειται να ακολουθήσει μέχρι την τελική του μορφή.

Οι Καϊτσιώτες, που θρέθηκαν εκεί, προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη, που θα τη μελετήσουν στη συνέχεια μετά την παρουσίαση, θέλησαν να βιντεοσκοπήσουν την παρουσίαση προκειμένου να σχολιάσουν, αν χρειαστεί στη Δημόσια Διαβούλευση. Ο Δημάρχος Δομοκού κ. Χαράλαμπος Λιόλιος όμως προσπάθησε να αποτρέψει την έναρξη της παρουσίασης λόγω της προσπάθειας βιντεοσκόπησης από τους Καϊτσιώτες, στους οποίους απαγόρευσε να προβούν στην εν λόγω ενέργεια. Έτσι χρειάστηκε να επέμβει Αστυνομία και Εισαγγελέας για να ξεκινήσει η παρουσίαση. Η βιντεοσκόπηση πραγματοποιήθηκε κανονικά και έμεινε η απορία:

«Ποιο λόγο είχε ο κ. Δήμαρχος για να μην επιτρέψει αρχικά την βιντεοσκόπηση;»

25^η Μαρτίου 2025 στην Καϊτσα



Γιορτάστηκε και φέτος η 25^η Μαρτίου στο χωριό. Σημαιοστολίστηκε η πλατεία στις τρείς βρύσες, έγινε δοξολογία από τον παπά-Δημήτρη του



χωριού μας και κατέθεσαν στεφάνια προς τιμή των ηρώων ου 1821, για λογαριασμό του Τ.Σ. ο πρόεδρος του χωριού μας κ. Αλέξανδρος Μόσχος, για λογαριασμό του Συλλόγου Γυναικών Καϊτσας η γραμματέας κ. Θώμη Γάγου και για λογαριασμό της Εθνικής Αντίστασης το μέλος του Τ.Σ. κ. Ανάργυρος Καραμέρης.

Φυλάττοντας Θερμοπύλες

Μεσήλικες πλέον, αφού διαβήκαμε από δρόμους ανηφορικούς, κατηφορικούς, λεωφόρους, μονοπάτια κακοτράχαλα και αδιέξοδες ατραπούς, στεκόμαστε νοερά, σε ένα πεζούλι λίγο να ξαποστάσουμε και μοιραία κάνουμε τον απολογισμό τής μέχρι τώρα ζωής μας, και πάντα το μυαλό μας γυρίζει πίσω στα παιδικά μας χρόνια, που μπορεί να ήταν φτωχικά και στερημένα αλλά ζήσαμε σε έναν τόπο ευλογημένο και ανθρώπινο, το αγαπημένο μας χωριό την Καϊτσα.

Ζήσαμε δίπλα σε απλοϊκούς ανθρώπους, τους γονείς μας, τους συγγενείς, τους γειτόνους και συγχωριανούς μας. Διδαχτήκαμε από τον τρόπο ζωής τους. Μας μεταλαμπάδευσαν περισσότερο με τις πράξεις τους, και λιγότερο με τις συμβουλές τους, κανόνες και έννοιες διαχρονικές και πανανθρώπινες όπως, η φιλεργατικότητα, η εντιμότητα, η απλότητα, η εφευρετικότητα, η ειλικρίνεια, η κοινωνική συναναστροφή, η φιλοξενία, η αλληλεγγύη και η έγνοια προς τον πλησίον. Με αυτά πορευτήκαμε κι εμείς στη ζωή μας και αυτά μεταδώσαμε ή νομίζουμε ότι μεταδώσαμε στα παιδιά μας.

Οι γονείς μας έφυγαν, ταξίδεψαν σε άλλους ουρανούς. Όλβιος είναι ο συνομήλικος που έχει ακόμη τον έναν, και ευτυχέστατος αυτός που έχει και τους δύο γονείς του στη ζωή.

Οι γονείς μας, οι ήρωες και ηρωίδες της καρδιάς μας, ήταν οι άνθρωποι που πάλεψαν στα ίσια τη φτώχεια, την ανέχεια, τους πολέμους, τις στερήσεις, τις κακουχίες, την πείνα, κέρδισαν τη ζωή τους, ανάστησαν με αξιοπρέπεια και κόπο τα παιδιά τους και έβαλαν ακρογωνιαία πέτρα στο οικοδόμημα της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Από το τίποτα έφτιαξαν τον δικό τους παράδεισο, κι αυτόν τον παράδεισο τον διαφύλαξαν σαν τα μάτια τους και τον κληροδότησαν σ' εμάς τα παιδιά τους.

Ο παράδεισος αυτός σήμερα είναι οι δικές μας ρίζες, και μπορεί να είναι ένα σπίτι, ένα χωράφι, ένα γιούρτι, που η αντικειμενική τους αξία είναι πολύ μικρή αλλά η από διαθέσεως και συναισθηματική ανεκτίμητη.

Τα πέτρινα ντουβάρια, η κάθε γωνία, το κάθε δωμάτιο των σπιτιών, αν αφουγκραστεί κανένας, ακούει τα γέλια των παιδιών που έζησαν σ' αυτό, τις ιστορίες από τα νυχτέρια, τα επιφωνήματα χαράς από τα γλέντια. Διηγούνται τα άψυχα αυτά ντουβάρια, τις χαρές, τις λύπες, τον βουβό έρωτα των ανδρόγυνων, το κλάμα των νεογέννητων παιδιών, τις χλιμάρες και τα φαρμάκια τής ένδειας, την πίκρα του θανάτου ενός προσφιλούς προσώπου.

Τα χωράφια και τα γιούρτια είναι κι αυτά άπειρες φορές σκαμμένα από τα ροζιασμένα και ταλαιπωρημένα χέρια, και ποτισμένα με τόνους ιδρώτα και αίμα, των παππούδων και των γονιών μας.

Έφυγαν οι γονείς μας, αφήνοντάς μας παρακαταθήκη την ιστορία του χωριού μας και κληρονομιά το λιγοστό βιος τους.

Εμείς είμαστε οι συνεχιστές τους και πλέον το βάρος πέφτει αποκλειστικά στις δικές μας πλάτες.

Θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε το βιος μας, να συντηρήσουμε τα σπίτια μας ή θα τα καταπεί η φθορά του χρόνου, η αδηφάγια φύση και οι βάρβαροι κατακτητές που έχουν περικυκλώσει το χωριό μας και απειλούν να το αλώσουν;

Θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε την ένδοξη πορεία του χωριού μας ή θα είμαστε οι τελευταίοι των μοϊκανών;

Θα σταθούμε αντάξιοι των γονιών μας ή θα ακολουθήσουμε κι εμείς το συρμό της εποχής; Θα αντισταθούμε στις μαυλίστρες σειρήνες και στα εκβιαστικά διλλήμματα τους;

Όλες αυτές οι σκέψεις και τα ερωτήματα τριγυρίζουν στο μυαλό μας αυτές τις ώρες, έντονα και εμμονικά.

Κάποιοι αποφάσισαν να καλύψουν το χωριό μας με μαύρα πέπλα, πολλαπλάσια του χωριού μας, με νομιμοφανή τερτίπια που τα σοφίζονται, μόνο διεστραμένα και πουλημένα μυαλά, να μας εκσυγχρονίσουν με το στανιό, να αρπάξουν με το έτσι θέλω το βίος μας.

Θα τα καταφέρουμε, θα αντισταθούμε ή θα υποκύψουμε στις πιέσεις και στις υποσχέσεις;

**Μπουλούζος Δημήτρης
Ωρωπός 24/3/2025**

Ο παράξενος χαρταετός

Ζωή Βαλάστη

Πρωί - πρωί την Καθαρή Δευτέρα, όλοι οι χαρταετοί ανέβηκαν στον ουρανό. Άλλοι κάναν τούμπες και βουτιές κι άλλοι αρμενίζαν ήσυχα και καμάρωναν. Ήταν όμορφοι χαρταετοί. Κόκκινοι με γαλάζιους κύκλους, κίτρινοι με μπλε μαργαρίτες, μεγάλοι με πολύχρωμες χάρτινες ουρές, μικροί με αστεία σκουλαρίκια...



Αλήθεια, ήταν πολύ φανταχτεροί και πολύ περήφανοι και θέλανε να φτάσουν ως τον ήλιο, αλλά τα παιδάκια τους τραβούσαν μ' ένα σπάγκο κατά τη γη.

– Είσαστε χαρούμενοι; Είσαστε ευτυχισμένοι; τους ρώτησε η Τρελούτσικη Ηλιαχτίδα που όλα θέλει να τα μαθαίνει.

Με τόσα πλούτη που έχουμε, πώς να μην είμαστε ευτυχισμένοι; αποκρίθηκαν οι χαρταετοί με τις ουρές και τα σκουλαρίκια, με τις ζωγραφίες και τα χρώματα τα φανταχτερά!

– Ισως έχετε δίκιο, ίσως έχετε άδικο είπε η Τρελούτσικη και πέταξε στον παράξενο χαρταετό.

– Κι εσύ; τον ρώτησε.

– Και βέβαια είμαι ευτυχισμένος!

– Όμως, δεν έχεις ζωγραφίες, δεν έχεις χρώματα φανταχτερά ούτε σγουρή ουρά και αστεία σκουλαρίκια.

– Είμαι ευτυχισμένος, γιατί είμαι ελεύθερος! Ταξιδεύω δίχως σπάγκο. Όλα είναι δικά μου!

– Μμμμ, έκανε η Τρελούτσικη Ηλιαχτίδα σκεφτική.

– Χα, χα, χα!...κορόιδεψαν οι άλλοι χαρταετοί. Και πού είναι τα σκουλαρίκια σου;

– Να τα, είπε ο λεύτερος χαρταετός και πήρε δυο αχνούτσικα αστεράκια από το περιβόλι της νύχτας και τα κρέμασε στ' αυτάκια του.

Λάμψανε τ' αστράκια, ίδιο χρυσάφι.

– Μμμμ έκανε πάλι η αχτιδούλα σκεφτική. Ίσως να έχεις δίκιο, ίσως να έχεις άδικο. Κι η ουρά σου πού είναι;

– Είμαι ένα λεύτερος χαρταετός και όποτε θέλω παίρνω για ουρά μου έν' άσπρο σύννεφο.

Έτσι αποκρίθηκε και γάντζωσε στο ξυλαράκι του ένα άσπρο σύννεφο.

Οι άλλοι χαρταετοί δεν ξέρανε τώρα τι να πούνε. Δεν μπορούσαν πια να καμαρώνουν. Ο παράξενος χαρταετός ταξίδευε τραγουδώντας στον ουρανό όλο πιο ψηλά, όλο πιο μακριά. Σ' αυτάκια του λάμπανε τα νυσταγμένα άστρα, η αφράτη μεταξένια ουρά του ανέμιζε με χίλια τσακίσματα και νάζια.

– Και πού είναι τα χρώματά σου; φώναξε ένας χαρταετός.

– Να τα! είπε ο φίλος μας κι έκανε μια βουτιά στη δύση και βάφτηκε με κόκκινο, χρυσό και πορτοκαλί.

– Έχεις δίκιο! είπε η Τρελούτσικη.

– Έχεις δίκιο! είπαν οι χαρταετοί.

– Είσαι όμορφος! θαύμασε η Τρελούτσικη.

– Είμαι ελεύθερος! είπε ο χαρταετός κι οι άλλοι ζήλεψαν.

Τώρα θέλανε να' χουν κι αυτοί την ομορφιά του λεύτερου, μα ήταν τόσο γεμάτοι με ψευτομπιχλιμπίδια, που δεν είχαν χώρο ούτε για μια κλωστίτσα ήλιου.

Ο παράξενος χαρταετός ξανοίχτηκε στον ατέλειωτο ουρανό. Πήγε τόσο ψηλά και τόσο μακριά, που κανένας χαρταετός δεν μπορούσε να φτάσει, γιατί κανένας σπάγκος δεν είναι τόσο μεγάλος. Οι άλλοι χαρταετοί κατέβηκαν και άραξαν στα ντουλάπια τους, ενώ ο φιλαράκος μας αρμένιζε στον κόσμο, στολισμένος με όλα τα λεύτερα πράγματα που ο καθένας μπορεί να χαίρεται. Το φως, το σύννεφο, τ' αστέρια, το τραγούδι.

Επιλογή: Μαρία Παπαδημητρίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΪΤΣΑΣ



Την Κυριακή 9-2-2025 ο Σύλλογος Γυναικών Καϊτσας έκοψε στο κατάστημα Παναγιώτη και Βασιλικής Ζαβού την Βασιλόπιτα του 2025. Την πίτα ευλόγησε ο παπά Κώστας Χριστόπουλος παρουσία του προέδρου του Τ.Σ. του χωριού μας, κ. Αλέξανδρου Μόσχου και της προέδρου

του Δ.Σ. του Συλλόγου κ. Ευαγγελίας Σταυροπούλου. Στη συνέχεια όλοι μαζί έκοψαν την βασιλόπιτα. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου συγχωριανοί και φίλοι του Συλλόγου. Και του χρόνου με υγεία.



ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ

Ελένη Κ. Φακίτσα

Λογιστής Φοροτεχνικός Α' Τάξη

☎ 2232 300642
6973 701661

✉ elenafakitsa@hotmail.com
Δομοκός (Πλατεία Κοτρών)

Ποιοτικές Λογιστικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων
Δηλώσεις Φυσικών – Νομικών προσώπων
Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές επιχειρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ενημερώνει τους απανταχού Καϊτσώτες - μέλη του, ότι λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της σημαντικής μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων του Συλλόγου, είναι πλέον αναγκαία η καταβολή της ετήσιας συνδρομής, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου και η εκτύπωση και αποστολή της εφημερίδας. Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας - οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, με κατάθεση στον τραπεζικό λογ/σμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ με IBAN N°

GR96011015500000155-29619031

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν όλοι οι συγχωριανοί στην έκκλησή μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

- Γεώργιος Ι. Πατρίδας	20 Ευρώ
- Γεώργιος Χρ. Τριαντόπουλος	10 Ευρώ
- Φρόσω Κων. Δασκαλοπούλου - Κοκκάλα	20 Ευρώ
- Μαίρη Αργύρη-Λαιμού	100 Ευρώ
- Ιωάννης Χρ. Καλτσάς	20 Ευρώ
- Χάρης Κ. Τζιντζιλώνης	50 Ευρώ
- Λεωνίδας Γ. Παπαδοκοτσώλης	20 Ευρώ
- Λεωνίδα Καραχρήστου	20 Ευρώ
- Μαρία Μπεκιάρη	20 Ευρώ
- Δημήτριος Κων. Καραΐσκος	25 Ευρώ
- Ευσταθία Κων. Καραΐσκου	25 Ευρώ
- Νικόλαος Χρ. Καλτσάς	20 Ευρώ
- Ευσταθία Δ. Θανασιά-Σκαμαγκούλη	20 Ευρώ
- Γεώργιος Ι. Καρπούζας	50 Ευρώ
- Γεώργιος Χρ. Χαραλάμπου	20 Ευρώ
- Αλέξανδρος Σερ. Αλεξίου	25 Ευρώ
- Χρυσούλα Π. Μάρρου - Λατάνη	20 Ευρώ
- Γεωργία Π. Μάρρου - Καρβέλη	20 Ευρώ
- Δημήτριος Γ. Μπουλούζος	100 Ευρώ
- Χρήστος Δ. Κούρτης	30 Ευρώ
- Στέλιος Δ. Σπουρινάς	10 Ευρώ
- Λυδία Δ. Σπουρινά	10 Ευρώ
- Ευάγγελος Κων. Κούτσικας	80 Ευρώ
- Κονδυλία Ευάγγ. Κούτσικα	20 Ευρώ
- Ιωάννης Λ. Δικόπουλος	50 Ευρώ
- Ευάγγελος Χρ. Γκαραβέλλας	50 Ευρώ
- Θωμάνη Ν. Φεράτη	20 Ευρώ
- Βασιλική Ν. Φεράτη	20 Ευρώ
- Δέσποινα Ν. Καλτσά - Μπανούση	20 Ευρώ
- Ιωάννης Μελισσουργός	20 Ευρώ
- Δημήτριος Ν. Μόσχος	10 Ευρώ
- Μιλτιάδης Ι. Παπαδοκοτσώλης	20 Ευρώ
- Σεραφείμ Γ. Σπουρινάς	20 Ευρώ
- Κων/νος Χρ. Ζαβός	50 Ευρώ
- Βασίλειος Ι. Μιχαήλ	20 Ευρώ
- Παναγιώτης Απ. Τσώνης	10 Ευρώ
- Βασιλική Χατζηδάκη	40 Ευρώ
- Σοφία Μπάρκα - Καπάλα	50 Ευρώ
- Παρασκευή Καραγιαννίδου	30 Ευρώ
- Γεωργία Μπούρχα	30 Ευρώ
- Ευανθία Κοκκίνου	20 Ευρώ
- Σωτήριος Αθ. Δελλής	30 Ευρώ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ο Δημήτριος Γ. Μπουλούζος προσέφερε στο Σύλλογο το ποσό των 100 ευρώ, στη μνήμη της μητέρας του Παρασκευής, του πεθερού του Δημητρίου Ευαγγ. Κούτσικα και της εξαδέλφης του Πηνελόπης (Πόπης) Μπουλούζου. Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή ανάπauση στους εκλιπόντες!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Σημειώνουμε πάλι πως αν δεν γράφετε το ονοματεπώνυμο σας στην τράπεζα όταν καταθέτετε χρήματα για συνδρομή ή ενίσχυση στο Σύλλογο, δεν γνωρίζουμε ποιος είστε και θα βρίσκετε στην παρούσα στήλη αντί του ονόματός σας την λέξη «Συνδρομή». Το «Ανώνυμος», αφορά σ' αυτούς, που δεν επιθυμούν το όνομα τους στην παρακάτω στήλη, αλλά σημειώνουμε το ποσό για τις ανάγκες του Ταμείου μας και τον έλεγχο από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Πώς μπορείτε να στέλνετε:

1. Επιστολές

- Ταχυδρομικώς: Πατησίων 4, Αθήνα 10677. Τηλ.- Fax: 210- 3819693.
- Στο e-mail: sylogos.kaitsa@gmail.com

2. Συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ με IBAN No.

GR96011015500000155-29619031

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθούν όλοι οι συγχωριανοί στην έκκλησή μας.

ΤΟ Δ.Σ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ – ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας υπενθυμίζει και εκ νέου ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου, τους φίλους και τους αναγνώστες της «ΚΑΪΤΣΑ» ότι:

1. Σε καμία περίπτωση δεν λογοκρίνει άρθρα, που αποστέλλονται προς δημοσίευση στην εφημερίδα μας. Αυτό σημαίνει ότι τα άρθρα δημοσιεύονται, όπως ακριβώς μας τα αποστέλλει προς δημοσίευση στην εγγραφέας τους.
2. Όταν υπάρχουν επιφυλάξεις, ότι τα άρθρα περιέχουν αναληθές περιεχόμενα, τίθενται προς εκτενή συζήτηση σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για την δημοσίευση ή μη, αποφασίζει η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.
3. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύει άρθρα, που περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο, πράγμα, το οποίο θέτει σε υποθαύμιση το πολιτισμικό περιεχόμενο της εφημερίδας ή σε κίνδυνο προσφυγών.
4. Όλα τα άρθρα, όπως σημειώνουμε σε κάθε φύλλο, απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι κατ' ανάγκη εκείνες του Δ.Σ.

Ασπρόμαυρες αναμνήσεις του τόπου μας.

Από το αρχείο του Ευάγγελου Κ. Κούτσικα

Οι σφραγίδες του Οθωμανικού Ταχυδρομικού Γραφείου Δομοκού (από Εναγ. Κ. Κούτσικα)

Ο Δομοκός και η γύρω περιοχή αποτελούσε, κατά την Οθωμανική περίοδο, τμήμα της Θεσσαλίας, τόσο πριν το 1881 (απελευθέρωση 6/8/1881), όσο και κατά τη σύντομη κατοχή της μετά τον Ελληνο-Τουρκικό πόλεμο (1897-1898). Το Οθωμανικό Ταχυδρομικό Γραφείο Δομοκού χρησιμοποίησε 3 τύπους σφραγίδων :



Τύπος I

Αρνητική σφραγίδα διαμέτρου 24 χιλ. με τουρκικούς-αραβικούς χαρακτήρες της επιγραφής Dömeke. Χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1881.



Επιστολή του 1880 από Δομοκό προς Κωνσταντινούπολη, με τουρκικά γραμματόσημα ακυρωμένα με την σφραγίδα τύπου I. Όπισθεν σφραγίδα άφιξης ISTANBUL.



Τύπος II

Σφραγίδα μονόκυκλη χωρίς στοιχεία, όπου στο εσωτερικό του αποτυπώματος ο ταχυδρομικός υπάλληλος έγραψε με μολύβι τη λέξη Dömeke. Χρησιμοποιήθηκε το διάστημα 1897-1898.



Τύπος III

Δίκυκλη σφραγίδα με επιγραφές, στο ενδιάμεσο των δύο κύκλων, DOMOKOS σε τουρκική - αραβική (επάνω) και λατινική (κάτω) γραφή και στο εσωτερικό του μικρότερου κύκλου ημερομηνίες σε αραβική (επάνω) και λατινική (κάτω) γραφή. Χρησιμοποιήθηκε το διάστημα 1897 - 1898.

Ντοπιοπαπιές - Λέξεις και φράσεις του χωριού:

...Για να θυμούνται οι παλιοί ...και να γνωρίσουν οι νεότεροι...

Από την Ευδοκία Κ. Οικονόμου

- Τίναζε το μπουχαρί: Τίναζε την καμινάδα.
- Πλαλάν αθέρτα: Τρέχουν συνεχώς.
- Είχε νια γλίνα: Είχε μια λάσπη από χώμα που κολλάει.
- Είναι ένα γιρουκόμ': Είναι ένας καταβεθλημένος, γερασμένος άνθρωπος.
- Του έκανε μια κασκαρίκα: Του έκανε μια φάρσα.
- Γάτσιασι απ' το κρύο: Του σηκώθηκε η τρίχα απ' το κρύο.
- Είναι ένα μπλάρ ξικαπίστρουτου:μουλάρι χωρίς χαλινάρι. Το λέμε και για άνθρωπο χωρίς αρχές.

