



ΚΑΪΤΣΑ

Έκδοση των Απανταχού Καϊτσιωτών



ΕΔΡΑ: Πατησίων 4, Αθήνα 106 77 • Περίοδος Γ' - Χρόνος 14ος • Αριθμός Φύλλου 59 • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2006

Χωριανοί και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι αναγνώστες

Με τιμή και χαρά σας προσκαλούμε στις εκδηλώσεις στην ΚΑΪΤΣΑ στις 27,28 και 29 Ιουλίου 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 27-7-06

21:00 Ο Θανάσης ή ο Κώστας Σπυρόπουλος υποδύνονται τον Καραγιόζη. Ο Καραγιόζης σχολιάζει.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-7-06

21:00 Παραδοσιακοί δημοτικοί χοροί με τα χορευτικά του χωριού μας, υπό την επίβλεψη του Κώστα Καλαθά.

Ακολουθούν χοροί με Disk Jay.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-7-06

8:00 Θεία Λειτουργία στην Αγία Παρασκευή. Ακολουθούν φασολάδα, πίτες και ζημωτό ψωμί στο Παυσίλυπο.

17:00 Διαγωνισμός σκάκι στην Καφετέρεια του χωριού μας.

21:00 Έναρξη βραδιάς με τη γλυκειά ΤΖΟΥΛΙΑ και τον άσσο του κλαρίνου ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΓΚΑ.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΡΑΓΟΥΝΕΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Ακολουθεί γλέντι και χορός μεχρι πρωίς με την ορχήστρα του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΓΚΑ.

Αιμοδοσία Σάββατο 5-8-06 στο Αγροτικό Ιατρείο.

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ Το Δ.Σ.

Άρθρο της Προέδρου

Από το αρχείο του Παν. Μελισσά



«Το χάραμα επήρα / του Ήλιου το δρόμο
κρεμώντας τη λύρα / τη δίκαιη στον ώμο
κι απ' όπου χαράξει / ως όπου βυθά
τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερο από τούτο το αλωνάκι».«ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ»

Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ

Για να ... «μη μας δικάσουν οι νεκροί και οι αγέννητοι».

Ας στρέψουμε τα μάτια μας στη γενέτειρα. Ας στρέψουμε τα μάτια μας στην Πατρίδα....

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

ΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΙΑΙΑ Ειδήσεις - Σχόλια - Επικοινωνία

ΝΕΟ MINI ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΑΪΤΣΑ ΑΛΛΑΞΕ ΧΕΡΙΑ ΤΟ ΤΑΒΕΡΝΕΙΟ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ

Η Βούλα και ο Σωτήρης Βλαχάκης άνοιξαν μίνι μάρκετ στο χωριό. Έτσι στην ΚΑΪΤΣΑ έγιναν δυο τα καταστήματα αυτής της κατηγορίας. Η Θώμη με το Γιώργο κι η Βούλα με το Σωτήρη.

Ας στηρίξουμε και τα δυο καταστήματα. Είναι όλοι εξυπηρετικοί και καλοί στη δουλειά τους.

Καλοί και εξυπηρετικοί είναι επίσης η Ελένη και ο Κώστας Βασικώστας, που ανέλαβαν φέτος την ταβέρνα στα ΛΟΥΤΡΑ. Καλά λόγια όμως, έχουμε να πούμε και για τους Βάσω και Παναγιώτη Ζαβό, που φέτος έφυγαν απ' την ίδια ταβέρνα.

Όλα τα καταστήματα στο χωριό χρειάζονται πελάτες. Οι ιδιοκτήτες είναι όλοι χωριανοί και δουλευτάδες. Ας τους στηρίξουμε όλους.

Καλές δουλειές αγαπητοί μας και καλή δύναμη να έχετε.

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΩ ΖΑΒΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο απευθυνθήκαμε και φέτος στους τρεις ιδιοκτήτες ταβέρνας του χωριού μας για την εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων.

Κάναμε την ίδια πρόταση στον Αλέκο, στο Λάκη και στον Πάνο. Οι δυο πρώτοι αργήθηκαν με τα δικά τους επιχειρήματα. Αποδεκτή έγινε η πρότασή μας από τον Πάνο και τη Βάσω Ζαβό. Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά μας, που φέτος θα συνεργαστούμε με ανθρώπους του χωριού μας. Τη Βάσω και τον Πάνο. Λυπούμαστε γιατί δεν βρέθηκε τρόπος να συνεργαστούμε και με τις άλλες δυο ταβέρνες. Ελπίζουμε ο Σύλλογος να έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί στο μέλλον ιστούμα με όλους. Αυτή είναι η αποστολή του και αυτό θέλημά μας.

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Πήραμε μια επιστολή απ' τον αγαπητό συγχωριανό μας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΤΑ, που εκφράζει εκ βαθέων το παράπονο του για την απουσία της γεύσης του πανηγυριού που θα θύμιζε εκείνους τους παλιούς καιρούς. «Κάθε χρόνο και χειρότερα» όπως χαρακτηριστικά μας λέει. «Ούτε κλαρίνα, ούτε τίποτα. Όλα είναι πάρα πολύ κρύα» συνεχίζει. Και μας ζητά να του απαντήσουμε γιατί;

Αγαπητέ κε Μαντά, σας απαντάμε δημόσια για να δημοσιεύουμε και το

δικό σας δίκαιο και ειλικρινές παράπονο, που είναι όλων μας, υποθέτουμε, και τη δική μας σκέψη.

Το Πανηγύρι αγαπητοί μας είχε δυο συνισταμένες. Τη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία που γίνονταν στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής ανήμερα της εορτής της και τα γλέντια σε δυο βραδιές με κλαρίνα και χορούς στα μαγαζιά του χωριού μας. Οι ορχήστρες με τα κλαρίνα έρχονταν στην ΚΑΪΤΣΑ με πρωτοβουλία των μαγαζάτορων κι ο κόσμος του χωριού έσπευδε για να γιορτάσει.

Αργότερα ήρθαν οι εκδηλώσεις με πρωτοβουλία του Συλλόγου. Σωστά σκεπτόμενοι εκείνοι που ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις τις πραγματοποιούσαν κοντά στο Δεκαπενταύγουστο. Έτσι το χωριό παρεμεινε πάνταν και τις ημέρες της Αγίας Παρασκευής και τις εκδηλώσεων κοντά στο Δεκαπενταύγουστο.

Καλοί είναι κι οι δυο θεσμοί. Και το πανηγύρι στο χωριό και οι εκδηλώσεις. Να όμως κε Γιάννη που το ένα «άρχισε να τρώει το άλλο». Αδικα μεν, κατανοητά δε. Είναι βλέπετε και η οικονομική δυστραγία των νεο-Ελλήνων. Είναι και τα θαλασσινά μπάνια του λαού, που τα επιθυμούν κι οι Καϊτσιώτες. Πολλοί σκέφτονται να πάνε στο ένα ή στο άλλο και έτσι ίσως οι εκδηλώσεις λειτουργούσαν σε βάρος του πανηγυριού.

Τί να κάνουν κι οι μαγαζάτορες; Δεν φέρνω κλαρίνα, σου λέει, γιατί ο κόσμος έρχεται στις εκδηλώσεις.

Κι ύστερα κε Γιάννη ας προβληματιστούμε όλοι: Μήπως, μήπως λέμε, ο χώρος που γίνονταν οι εκδηλώσεις πριν μερικά χρόνια λειτουργούσε σε βάρος του πανηγυριού;

Ο Σύλλογος κε Γιάννη θέλει και το πανηγύρι και τις εκδηλώσεις. Για το πανηγύρι όμως δεν κρίνει σωστό να σπάσει την παράδοση. Αυτό υπήρξε κε κτημένο των μαγαζιών και βέβαια δεν επιθυμούμε τέτοιας μορφής διαφωνίες. Αντίθετα, αποστολή του Συλλόγου είναι να δημιουργήσει με όλους τους συγχωριανούς γέφυρες επικοινωνίας, συνεννόσης και συμφωνίας.

Πέρσι κε Γιάννη δεν έγινε πάλι πανηγύρι. Γ' αυτό και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας για φέτος μεταφέραμε νωρίτερα τις εκδηλώσεις (27, 28 και 29 Ιουλίου). Έτσι πιστεύουμε πώς ο κόσμος που θάρθει στο χωριό για τη γιορτή της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου θα παραμείνει και στις εκδηλώσεις πώς δεν σταθούν αυτές εμπόδιο στο πανηγύρι αφού μένουν κενές οι μέρες που γίνεται το πανηγύρι για την όποια πρόθεση των καταστηματαρχών.

Επιπρόσθετα αγαπητοί μας επιλέξαμε αυτές τις ημερομηνίες για να ανταποκριθούμε και στο αίτημα πολλών συγχωριανών μας, που ζητούν να γίνονται οι εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των ημερών εκτός της νηστείας του Δεκαπενταύγουστου, που κρίνουμε σημαντικό ανεξάρτητα με το πως το βιώνει ο καθένας μας.

Τέλος αγαπητοί μας αξιολογούμε να σας πούμε, πως με χαρά πληροφορηθήκαμε πώς φέτος θα γίνει και το πανηγύρι στο χωριό μας. Μακάρι και τα τρία μαγαζιά μας να συμβάλλουν στη διεξαγωγή του. Εμείς κάνουμε έκκληση σε όλους να είμαστε εκεί. Στην όμορφη ΚΑΪΤΣΑ μας. Τόσο το πανηγύρι

ΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΙΑΙΑ

Ειδήσεις - Σχόλια - Επικοινωνία

όσο και οι εκδηλώσεις μας θέλουν όλους παρόντες. Καλή αντάμωση στην όμορφη γενέτειρα κε Γιάννη και αγαπητοί συγχωριανοί.

ΠΟΛΛΟΙ ΜΑΣ ΡΩΤΟΥΝ: ΓΙΑΤΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ;

Αγαπητοί συγχωριανοί για άλλη μια φορά σας γνωστοποιούμε και σας προσκαλούμε: Τηλεφωνείστε μας κι ελάτε να ενημερωθείτε. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας είμαστε στη διάθεσή σας.

Ήδη αξιόλογη και με καλή πρόθεση και αγάπη για την ΚΑΪΤΣΑ συγχωριανή μας ήρθε και μας βρήκε. Ανταλλάξαμε απόψεις. Βρήκαμε δρόμους επικοινωνίας. Πολλοί από μας, ούτε καν την γνωρίζαμε. Την ευχαριστούμε κι επίζουμε να ακολουθήσουν τη στάση της κι άλλοι.

Όσο για την οικονομική πορεία του Συλλόγου, εν ολίγοις, μπορούμε να σας πούμε:

◆ Πριν τέσσερα περίπου χρόνια παραλάβαμε ταμείο 900 περίπου Ευρώ. Αξιοποιώντας αυτό το μικρό ποσό ως αρχή και με τη βοήθεια όλων σας και ιδιαίτερα κάπιοις συγχωριανών που άλλους ως ευεργέτες χαρακτηρίσαμε και άλλους καλούς χρηματοδότες (μονάδες ή φορείς), πορευτήκαμε με αξιοπρέπεια στο Δ.Σ. του Συλλόγου. Εφημερίδα, εκδηλώσεις του καλοκαιριού, χειμερινές χοροεσπερίδες έχουν όλα το δικό τους κόστος. Κι ας μην υποτιμάμε τα έξοδα διατήρησης του γραφείου -έδρα του Συλλόγου, που εδρεύει στην Αθήνα. Αυτά και αναλυτική ενημέρωση, σε όποιον το επιθυμεί από κοντά.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. Δ. ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ

Πολλοί επίσης μας ρωτούν: Τί γίνεται με την περιουσία Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, που αποτελεί περιουσία του Συλλόγου;

Αυτή αγαπητοί μας παραμένει ανεκμετάλλευτη (όση απέμεινε) στα χέρια του διαχειριστή της και πρώην Προέδρου του Συλλόγου κ. Δ. Παπαδοκοτσώλη.

Απ' τη στιγμή που απεχώρησε ο διαχειριστής από το Δ.Σ. του Συλλόγου παρά τις εκκλήσεις μας η τις αποφάσεις του Δ.Σ. δεν διατέθηκαν καθόλου χρήματα για το Σύλλογο. Όμως τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια υπό την προεδρεία του διαχειριστή χρησιμοποιούσουν από την υπόψη περιουσία χρήματα για τις εκδηλώσεις π.χ.

Τον τελευταίο καιρό επιχειρούμε τηλεφωνικά να προσκαλέσουμε τον κ. Παπαδοκοτσώλη στα γραφεία του Συλλόγου. Παρά τα αλλεπάλληλα μηνύματα, που αφήνουμε σε πρόσωπα της οικογένειάς του εκείνος αρνείται να εμφανιστεί.

Τον προσκαλούμε δημόσια. Για συνάντηση με τα μέλη του Δ.Σ. Ο λόγος: Η συζήτηση για την απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου περί αγοράς ακινήτου στην Καΐτσα για λογαριασμό του Συλλόγου με την αξιοποίηση της περιουσίας Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. Εμείς επιθυμούμε ειρηνική λύση στο θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας κ. Παπαδοκοτσώλη.

Τηλεφωνήστε μας να ορίσουμε από κοινού τη συνεδρίαση του Δ.Σ. με την παρουσία σας στα γραφεία του Συλλόγου.

ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΑΡΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Προς ζημιά και των δυο αντιμαχόμενων χωριών ΚΑΪΤΣΑΣ και ΑΓΟΡΙΝΗΣ το λατομείο δεν λειτουργεί. Παράγοντες, φορείς και ιδιώτες του χωριού

ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Θέλοντας κάποτε ο περιβόητος Αθηναίος πολιτικός και στρατιωτικός ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ να συναντήσει τον ΠΕΡΙΚΛΗ πήγε σπίτι του. Οι αυλικοί του μεγάλου πολιτικού τον εμπόδισαν να τον συναντήσει λέγοντάς του:

- Δεν ευκαρεί. Σκέφτεται πώς θα λογοδοτήσει στους Αθηναίους.

Ο ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ έφυγε λέγοντας:

- Πείτε του σας παρακαλώ ότι δεν θα ήταν καλύτερα να σκέφτεται πώς να μην λογοδοτήσει στους Αθηναίους!!!

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΧΑΙΡΕΤΑΙ Ο ΠΕΥΚΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Χαίρεται ο πεύκος στο νερό κι ο έλατος στο χιόνι
χαίρεται κι ένας νιος καλός σ' ένα όμορφο τραπέζι
τρία κορίτσια τον κερνάν, κι οι τρεις μαυροματούσες.
Η μια κερνάει με το γυαλί η άλλη με το τάσι
κι η τρίτη η καλύτερη με μαστραπά ασημένιο.

- Κέρνα με κόρη, κέρνα με, ώσπου να ξημερώσει
ώσπου να σκάσει ο αυγερινός, ώσπου να βγει η πούλια
εγώ να πίνω το κρασί και συ να πλέεις μέσα.

ΕΤΣΙ ΑΝΤΕΞΕ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Για ψύλλου πήδημα...

Επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ιταλία για να ξορκίσουν το μάτιασμα

μας αγωνίζονται σε κάθε μορφής δικαστήρια που αφορούν την υπόθεση.

Με άρθρο του μας ενημερώνει ο συγχωριανός μας κ. Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ που πρωτοστατεί μαζί με άλλους συγχωριανούς μας στις τελευταίες εξελίξεις. Το δημοσιεύουμε προς ενημέρωση σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου μας και Πρόεδρος του Τ.Σ. του χωριού μας, κ. Γ. Μόσχος, μας επεσήμανε πολλάκις να εκφράσουμε εκ μέρους του και εκ μέρους του Τ.Σ. του χωριού μας τις ευχαριστίες τους προς το συγχωριανό μας αξιότιμο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑ, δικηγόρο Αθηνών, που για το επίμαχο θέμα προσφέρει πολλές υπηρεσίες παρά τον ιδιαίτερα φόρτο εργασίας του.

Και μεις με τη σειρά εκφράζουμε ευχαριστίες και ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους τους συγχωριανούς που αγωνίζονται γι' αυτό το μείζον θέμα.

ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΣΕ ΛΙΓΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

Όλο και πλησιάζουμε στην ώρα της κάλπης. Εκλογές Δημοτικές. Εκλογές Νομαρχιακές. Κάποια ονόματα στο Δήμο μας ακούγονται για τις Νομαρχιακές εκλογές. Αυτά όμως ακούγονται πολύ χαμηλόφωνα. Ας μη βιαστούμε να τα ανακοινώσουμε. Περισσότερα στοιχεία όμως και με βροντερότερες φωνές έρχονται στ' αυτά για τις Δημοτικές Εκλογές. Δυναμικό παρόν ως υποψήφιος για τη θέση του Δημάρχου ΞΥΝΙΑΔΟΣ δίνει ο συγχωριανός μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Ένας άλλος συγχωριανός μας ο κ. ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΟΥΝΟΥΛΑΣ προσπάθησε να εξασφαλίσει επίσης την υποψηφιότητά του αλλά απεχώρησε με λεβεντιά κι αξιοπρέπεια απ' αυτούς του τους στόχους την ώρα που αποχωρούν οι ήρωες.

Ο Πρόεδρος του γειτονικού μας «ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ» κ. ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΣΤΟΥΚΗΣ δίνει επίσης δυναμικό παρόν στην υποψηφιότητά του μαζί με τους συνεργάτες του.

Ο νυν Αντιδημάρχος κ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ εκ Κορομηλιάς ΞΥΝΙΑΔΟΣ φαίνεται να είναι επίσης απ' τους διεκδικητές της θέσης του Δημάρχου.

Τ' άλλα ονόματα πάνε κι έρχονται. Ο νυν Δημάρχος κ. Γ. ΤΣΙΑΓΚΛΑΝΗΣ θα υποβάλλει υποψηφιότητα; Ίσως ναι, ίσως όχι. Δεν ξεκαθάρισε ακόμη τη θέση του. Οι άλλοι; Στο επόμενο φύλλο περισσότερα στοιχεία.

Έναν μπορούμε να επιλέξουμε. Καλή επιτυχία σε όλους. Ας επικρατήσει ο ικανότερος.

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ;

Ίσως, λένε κάποιες πληροφορίες, είναι η τελευταία τετραετία που θα λειτουργήσουμε ως ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Ύστερα πάμε στο ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ. Τί λέτε κ.κ. Υποψήφιοι; Είδομεν.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ

Η έκδοση και αποστολή του παρόντος φύλλου της «Κ» είναι προσφορά του εκλεκτού συγχωριανού μας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, δικηγόρου Αθηνών. Το ευχαριστούμε ιδιαίτερα τόσο για τη συγκεκριμένη προσφορά, όσο και για ότι προσφέρει γενικότερα στο χωριό μας.

Το προηγούμενο φύλλο όπως σ' αυτό διακρίνατε ήταν προσφορά των συγχωριανών μας κ.κ. ΒΑΣΙΛΗ ΔΡΑΜΑΛΗ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑ. Τους ευχαριστούμε για τη γενικότερη προσφορά τους στο Σύλλογο. Με την ευκαιρία! Επισκεφτείτε το κατάστημά τους. Ένα απ' τα καλύτερα του είδους μαγαζιά στην Αθήνα, θυμίζει ΚΑΪΤΣΑ. (Τηλ.: 210-4202377, 4201358)

(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

- Αυτά είναι γριάς μαντέματα και γέρου παραμύθια.
- Με το βελόνι τα μαζώνει, με το φτυάρι τα σκορπάει.
- Κάλλιο σήμερα ένα αυγό, παρά αύριο μια κότα.
- Κάθε πουλί με τον καιρό τ' λαλεῖ.
- Ο φτωχός όσο μπορεί κι ο πλούσιος όσο θέλει.

ΝΤΟΠΙΟΛΑΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΡΑΣΕΙΣ

- Χώρια τα τσανάκια μας: Διαχωρίζουμε τη φιλία, τη σχέση, τα υπάρχοντά μας.

- Το ζαλικώθηκε κι ήρθε: Το πήρε στους ώμους (στην πλάτη) και ήρθε.
- Τον έκοψε ο ρέκος: Κατέρρευσε από τις μεγάλες φωνές

E. Ουονόρουν

ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗ - ΚΑΪΤΣΑ ΚΑΙ ΚΑΪΤΣΙΩΤΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ

✉ Η ΚΡΙΣΤΙ Γ. ΚΟΥΤΡΑ κόρη της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ εισήλθε στο τμήμα ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.

Συγχαρητήρια ΚΡΙΣΤΙ και καλές σπουδές.

✉ Η ΕΦΗ Γ. ΚΟΥΤΡΑ της ίδιας οικογένειας έλαβε πτυχίο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ και εισήχθη στη Σχολή Αστυφυλάκων ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Μπράβο σου ΕΦΗ, καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.

✉ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ και ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΣ δίδυμα παιδιά της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΥ πέρασαν στο Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Συγχαρητήρια παιδιά! Πάντα επιτυχίες και καλές σπουδές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνουμε ότι υποψήφιοι για το ΔΡΑΓΟΥΝΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ με βάση τα δικαιολογητικά που λάθαμε είναι οι:

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

- ΚΡΙΣΤΙ Γ. ΚΟΥΤΡΑ, Ιστορία και Εθνολογία ΘΡΑΚΗΣ.
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΜΠΑΤΖΙΦΩΤΗ, Μαθηματικό ΑΘΗΝΑΣ.
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, Βιολογικό ΘΕΣ/ΚΗΣ.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΙΑΙΑ

Ο «ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ» ΜΕΤΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Δ.Σ. του «ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ» υπό την άκοπη εργασία του Προέδρου του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΣΤΟΥΚΗ, προχωρά. Εξασφάλισαν και μετέφεραν στο Περιβόλι, μας είπαν, ξυλότεχνο σπίτι για γραφεία του Συλλόγου στο χωριό. Από 3μήνου εκκρεμεί το αίτιμά τους για παραχώρηση οικοπέδου προς εγκατάσταση. κ.κ. του Δήμου τί λέτε;

Στο σημείο αυτό να διορθώσουμε κάτι που εκ παραδομής παραλείψαμε στο προηγούμενο. Η εκδήλωση στο Περιβόλι της Καθαράς Δευτέρας του 2006 ήταν συνδιοργάνωση του Τοπιού Συμβουλίου σε συ-

► ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

► ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΨΑΛΛΙΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Συγχαρητήρια σε όλους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΒΑΝΤΙΣΕΙΣ - ΓΑΜΟΙ

◆ Η Γεωργία Αθ. Τσεκούρα και ο Κων/νος Αθανασόπουλος βάπτισαν στην Αθήνα την πρωτότοκη κορούλα τους. Το όνομα αυτής Ευγενία. Να σας ζήσει παιδιά.

◆ Στις 24-4-06 παντρεύτηκαν στη ΛΑΜΙΑ ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΑΣ του Χρυσοστόμου και η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΟΥ του Κωνσταντίνου.

Na ζήσετε παιδιά και ό, τι επιθυμείτε.

◆ Στις 29-4-06 παντρεύτηκαν στον ΠΕΙΡΑΙΑ η ΘΕΚΛΑ ΜΕΛΙΣΣΑ του Παναγιώτη και ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΩΜΑΣ. Να ζήσετε όπως επιθυμείτε και καλούς απογόνους.

◆ Στις 6-5-06 παντρεύτηκαν ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Θωμά και η ΣΟΥΛΑ ΣΥΡΟΥ. Να ζήσετε παιδιά και ό, τι επιθυμείτε.

◆ Στις 10-6-06 παντρεύτηκαν στη ΛΑΜΙΑ ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του Γεωργίου και η ΟΛΓΑ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ. Να ζήσετε παιδιά και ό, τι επιθυμείτε.

ΘΑΝΑΤΟΙ

◆ Στις 2-5-06 πέθανε η Ελένη Δ. Παπαγεωργίου ετών 97.

◆ Στις 12-5-06 πέθανε η Αφροδίτη Ι. Πισσαράκη ετών 85.

◆ Ο Γεώργιος Σ. Σπουρνιάς πέθανε την 1-6-06 σε ηλικία 85 ετών

Νωρίς έψυγες Ηλία. Κι είχες ακόμη τόσα να προσφέρεις. Κι ήθελες ακόμη τόσα για να δεις.

Αιωνία η μνήμη για όλους όσοι έψυγαν.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ

**Του κ. Δημ. Γ. Κουτρούμπα, ιστορικού,
τ. Γεν. Επιθεωρητή Μ. Εκπαίδευσης**

Η προσεκτική μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας γοητεύει τον κάθε σοβαρό μελετητή για τη μεγάλη πολιτιστική και πνευματική δραστηριότητα των αρχαίων προγόνων μας. Δεν υπάρχει τομέας πολιτισμού με τον οποίον να μην ασχολήθηκαν και να μην διατύπωσαν απόψεις, που και σήμερα ακόμη προκαλούν το ενδιαφέρον.

Τα ονόματα και τα έργα, όσα διασώθηκαν, των Αρχαίων Ελλήνων στον τομέα της φυσικής, της φιλοσοφίας, της ποίησης, της ρητορικής, της αρχιτεκτονικής, της πλαστικής κλπ., είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Και τούτο γιατί εκείνοι έθεσαν τις βάσεις σχεδόν όλων των επιστημονικών κλάδων, γι' αυτό και προκαλούν τον παγκόσμιο θαυμασμό και το μεγάλο ενδιαφέρον όλων των πνευματικών ανθρώπων.

Ίσως όμως αναρωτηθεί κανείς ποι είναι το όφελος στη σημερινή κοινωνία από το ανασκάλεμα της ιστορίας των Αρχαίων εκείνων προγόνων μας, που έζησαν εδώ

και χιλιάδες χρόνια πριν από μας, εκτός από τον θαυμασμό, που μας προκαλούν, και την προσέλκυση τουριστικών ρευμάτων. Και το ερώτημα γίνεται πιο έντονο όταν αναλογιζόμαστε τα μεγάλα προβλήματα που προβάλλουν απειλητικά μπροστά μας, τα προβλήματα τα ατομικά, τα οικογενειακά, τα εθνικά, οι αρρώστιες, η ανέχεια και τόσα άλλα, όπως είπε και κάποιος μεγάλος ιστορικός από την ιστορία, δυστυχώς, ουδείς διδάσκεται.

Όμως εμείς οι παλιότεροι, όσοι μάλιστα αναλώσαμε πολλές δεκαετίες της ζωής μας στην εκπαίδευση των ελληνοπατιδών, γνωρίζουμε τη μεγάλη αξία που έχει η ιστορία της πατρίδας μας, καθώς και τη σημασία που έχει η διδασκαλία της για το μέλλον της Πατρίδας μας. Δεν είναι μόνο η περηφάνια που δοκιμάζουν οι νέοι μας αλλά και δύο μας για το ένδοξο παρελθόν. Είναι και ο παραδειγματισμός που επέρχεται στη νεολαία μας, καθώς και τα διδάγματα ότι για να έχει

κανείς κοινωνική αναγνώριση, πρέπει να κοιτάζει προσφέροντας στους άλλους και να τιθασεύσει τον πρωτόγονο εγωισμό, τα φθοροποιά πάθη και τα ζωώδη ένστικτα.

Αυτό έκαναν οι μεγάλες εκείνες προσωπικότητες της Αρχαιότητας, γι' αυτό και πέτυχαν τα ονομαστά εκείνα κατορθώματα.

Η ενασχόληση με την Αρχαία

μας ιστορία, εμπνέει την καλαισθησία, την αγάπη προς το ωραίο και το αληθινό, αλλά συμβάλει συγχρόνως στην εξέλιξη, την πρόοδο και την τελειότητα.

Είχε απόλυτο δίκαιο ο αρχαίος ιστορικός και πατέρας της ιστορίας Ηρόδοτος όταν έλεγε ότι «όλβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθησιν», δηλαδή ευτυχής είναι όποιος γνώρισε την ιστορία.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

1. Μαυρίδης Γεώργιος	20 €	Καράγιωρδα	10 €
2. Σπουδηία Τούλα	20 €	Μελισσάς Νίκος	20 €
3. Μπουλούζου - Τεμπέλη		Κολοβού Ντίνα	200 €
Εναγγελία	20 €	Τσεκούρας Κωνσταντίνος	20 €
4. Τσιάργκα Αντιγόνη	10 €	Ψαλλίδας Ν. Ευάγγελος	10 €
5. Πατρίδας Χαρίλαος	20 €	Β. Δράμαλης-Π. Μελισσάς	450 €
6. Κώστας Χ. Δραγούνης	20 €	Κουτρούμπας Ν. Βασίλειος	500 €
7. Ελευθερίου Ελένη \$ USA	300 \$	Αναστασίου Νίκος	25 €
8. Καρακάστα - Τζώμου	20 €	Αποστολόπουλος Θεόδωρος	20 €
Δήμητρα		Καραθάνος Χαράλαμπος	20 €
9. Τσεκούρα Καλλιόπη	5 €	Μπουλούζους Ηλ. Κων/νος	10 €
10. Τσαμασιώτη Σταυρούλα	20 €	Γουρούνα Ντίνα	20 €
11. Κρυσταλία Χριστοπούλου -		Αντωνούλας Κων/νος	50 €

ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Κώστας Ιωάννου Αντωνούλας

Στο 57ο φύλλο της εφημερίδας μας έγραψα το ένα κομμάτι, το πιο σπουδαίο για μένα, από τις αναμνήσεις μου. Σ' αυτό το τεύχος θα προσπαθήσω να περιγράψω δυο ακόμα γεγονότα εκείνων των ημερών. Συνεχίζω.

Κοιμήθηκα στο σταθμό σαν «πουλάκι» γιατί ήμουνα πολύ κουρασμένος και παιδί.

Το πρωί μου έφτιαξαν και ήπια γάλα. Λίγο αργότερα, αφού τακτοποίησα της υπηρεσίες τους, μαζί με τους Νίκο Αργύρη και Αντώνη Οικονόμου ξεκινήσαμε για το χωριό. Τον τορό τον άνοιγαν ο Νίκος και ο Αντώνης που ήταν άντρες και δυνατοί. Όταν φτάσαμε, μετά από ώρες, στο χωριό και πήγα σπίτι μου η μακαρίτισσα Μάνα μου νόμιζε ότι βλέπει όνειρο.

Η Μάνα μου με ενημέρωσε ότι ο επίσης μακαρίτης Πατέρας μου είναι στα πρόβατα και αποκλεισμένος από τα χιόνια. Το μαντρί μας ήταν στην τοποθεσία «Αγνιωργούλα» απέναντι από τον Πύργο του ΟΣΕ στην κατεύθυνση του τρένου προς Παλιοφάρσαλο.

Την επόμενη μέρα φόρτωσα στον «Φαρή», (ένα άλογο μεγαλόσωμο, γεροδεμένο και όμορφο), τριφύλλι για τα πρόβατα και τρόφιμα για τον Πατέρα μου. Κρατώντας τον «Φαρή» από το καπίστρο τηρά το δρόμο για το Σ. Σταθμό

και εκεί που αριστερά τελειώνουν τα χωράφια πήρα αριστερά την κορυφογραμμή να βγω στο ύψωμα και από εκεί να κατηφορίσω προς το μαντρί μας. Άνοιγα τορό

κυριολεξία. Ευτυχώς που κρατούσα γερά το καπίστρο του αλόγου. Ο «Φαρής» στύλωσε τα πόδια του και άρχισε να με τραβάει προς την επιφάνεια, χλιμιντρίζοντας για να μου δώσει κουράγιο. Με την καθοριστική βοήθεια του «Φαρή» τα κατάφερα γρήγορα. Ό-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ευχαριστώ δημόσια τους κυρίους Κώστα Καρατσαλή, Βασίλη Δάθαλο και Απόστολο Δάθαλο οι οποίοι πρόσφατα, στο Περιβόλι, υπερασπίστηκαν, εν απουσίᾳ μου, το ήθος μου σε μια ανέντιμη και συκοφαντική επίθεση από συγχωριανό μας.

Γιατί τόση κακία;;;

Κωνσταντίνος Ιωάννη Αντωνούλας

σιγά-σιγά κάνοντας στάσεις κάθε λίγα μέτρα για ανάσα. Μετά από ώρες έφτασα κοντά στο ύψωμα. Στο σημείο εκείνο άκουσα φωνές αλλά δεν ξεχώριζα τι ακριβώς μου έλεγαν. Αυτός που φωναχτά μου έλεγε κάτι ήταν ο μακαρίτης ο παππούς Κώστας Μελισσάς ένας καλοκάγαθος ξερακιανός γέροντας, που είχε το μαντρί του εκεί που είναι σήμερα το μαντρί του μπάρμπα Βασίλη του Χριστόπουλου. Τον χαιρέτισα γιατί νόμιζα το ίδιο και προχώρησα. Μετά από λίγα μέτρα έπεσα μέσα σε ένα ανεμοσούρι και χάθηκα στην

ταν με είδε όρθιο και δίπλα του, ο «Φαρής» έτριψε το κεφάλι του πάνω στο δικό μου αποδεικνύοντας έτσι την αγάπη του. Τότε κατάλαβα από τι προσπαθούσε με τις φωνές του, να με προφυλάξει ο παππούς Κώστας. Είναι πολύ αργά πια για να ευχαριστήσω τον ίδιο αλλά ας δεχτούν το ευχαριστώ μου τα παιδιά του.

Την επόμενη μέρα ο καιρός το γύρισε στο νοτιά με αποτέλεσμα το πολύ χιόνι να γίνει κουρκούτι.

Η Μάνα μου και ο μπάρμπας μου ο Γιάννης Καραϊσκός συνεννοήθηκαν για το πότε και πως θα

πάμε στο Δομοκό που ήταν μάνος του ο Νίκος. Τελικά ξεκινήσαμε για το Σ. Σταθμό με τα πόδια. Η Μάνα μου η και ο μπάρμπας μου κουβάλαγαν και από ένα τορβά γεμάτο τρόφιμα. Η διαδρομή μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί το χιόνι αλλάζοντας τα πόδια κόβονταν φέτες και πετάγονταν στα καλάμια των ποδιών μας.

Όταν φτάσαμε στο Σ. Σταθμό είμασταν μέχρι το γόνατο μούσκεμα. Μπήκαμε στο σταθμό και η μαντεμένια σόμπα έκανε πάλι το «θαύμα» της στεγνώνοντάς μας.

Μπήκαμε στο τρένο και κατηφορίσαμε για το Σ. Σταθμό της Σκάρμιτσας (τώρα Θαυμακός). Το μαρτύριό μας άρχισε όταν κατεβήκαμε από το τρένο και πήραμε το δρόμο για το Δομοκό. Το μονοπάτι ήταν μόνο ανηφοριά. Το χιόνι ήταν και δω κουρκούτι. Η διαδρομή αυτή, για όσους την γνώριζαν, ήταν ένα σκέτος Γολγοθάς. Τώρα που το γεγονός εκείνο το φέρνω στη μνήμη μου οφείλω ένα ευχαριστώ στους μακαρίτες. Ήταν πραγματικοί ήρωες. Νιώθω περηφανος που είμαι γιος της Αντωνίας.

Ο ΚΟΥΜΑΡΟΣ

ΑΠΟ ΝΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΪΣΚΟ

Στο φύλλο 57 της εφημερίδας μας «ΚΑΪΤΣΑ» είχε δημοσιευτεί το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμά μου για την υπόθεση «ΚΟΥΜΑΡΟΣ» σύμφωνα με το οποίο μετά από «ΤΑ ΟΛΑ» που είχαν συμβεί, γνωστοποιούσα ότι η νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Αποτερματισμού είχε οριστεί για τις 6/2/2006. επίσης ευχόμουνα για να παρευρεθούν στη συνεδρίαση αυτή όλοι μας οι εμπλεκόμενοι απολύτως υγείες ψυχή τε και πνεύματι ώστε να συζητήσουμε και να βρούμε τη δίκαιη λύση του ζητήματος προς όφελος των δυο χωριών από κάθε πλευρά.

Μετά από «ΤΑ ΟΛΑ» όμως προέκυψαν και «ΤΑ ΑΛΛΑ».

Συγκεκριμένα:

1) Η πλευρά της Εκκάρας, με το δικηγόρο της κ. Αντ. Παπαπολύζο, με το από 26/1/2006 έγγραφο της με νομικότηκα και αίσια (στον αέρα) επιχειρήματα ζητούσε την εξαίρεση (απομάκρυνση) εμού από την Επιτροπή γιατί είμαι, όπως λέει, «φοβερός πολέμιος της Κοινωνίας του Αγροκτήματος Αγροίανης κλπ».

2) Στις 3/2/2006 με έγγραφό του ο δικηγόρος της Εκκάρας ενημερώνει ότι «λόγω προσφάτως διαιπιστωθέντος σοβαροτάτου προβλήματος υγείας του κλπ., κλπ» αδυνατεί να παραστεί στις 6/2/06 στη συνεδρίαση της Επιτροπής και ζητούσε αναβολή μέχρι 15/3/2006 τουλάχιστον.

3) Στις 6/2/2006 ματαώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω αυθαίρετης απουσίας ενός μέλους αυτής, το οποίο την επομένη 7-2-2006 ζήτησε να οριστεί κατά υπέρβαση του νόμου, ως πρόσθετο - επικουρικό μέλος της Επιτροπής.

4) Μετά από διάφορες «μανούβρες» ορίστηκε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής για τις 3-4-2006.

5) Στο μεταξύ, ήτοι στις 15/3/2006 μετά την ανάρρωση του ο δικηγόρος της Εκκάρας κάνει νέα

αίτηση για εξαίρεσή μου από την Επιτροπή «ως φοβερό πολεμίου της Εκκάρας». Παρόμοια αίτηση κάνει ο δικηγόρος και στις 3/4/2006 (μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής) για εξαίρεση εμού και του Δ. Μόσχου (αναπληρωτή μου).

6) Στις 3/4/2006 ματαώθηκε πάλι η συνεδρίαση της Επιτροπής γιατί απουσίας άλλο μέλος της Επιτροπής επειδή «αρρώστησε» κατά παραγγελία, όπως είχε προβλέψει πριν από μέρες.

7) Μετά από αυτά ορίστηκε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής για τις 18/4/2006, τη Μ. Τρίτη, μέρα της σε πολλές αμαρτίες περιπτεσούσης γυνής, μέρα στην οποία και η Επιτροπή μας έπεσε στις περισσότερες αμαρτίες της μέχρι σήμερα.

Στη συνεδρίαση αυτή θέμα συζήτησης, αντί να είναι ο Αποτερματισμός, ήταν η εξαίρεση εμού και του Δημ. Μόσχου.

8. Στις 18/4/2006, μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής, τα δυο άλλα μέλη αυτής ήταν τόσο σίγουρα για την εξαίρεσή μου ώστε να την έχουν σχεδιάσει και επί χάρτου.

Και τούτο γιατί είχαν θεμελιώσει την αποψή τους, μετά από εμπειρισταμένη μελέτη και ερμηνεία του νόμου, ότι η ΑΠΑΡΤΙΑ στην 3/μελή Επιτροπή εξασφαλίζεται και από τα δυο μόνο μέλη της Επιτροπής.

Την άποψή τους αυτή την ενίσχυσε, όπως μας μεταφέρθηκε εκεί, και η ίδια άποψη του δικηγόρου κ. Σκλαβούνου, νομικού συμβούλου του κ. Περιφερειάρχη, με την οποία ταυτίζονταν επίσης και η άποψη του κ. Παπαπολύζου.

Ο νόμος όμως λέει, απλά και καθαρά, και διευκρινίζεται απόλυτα και από τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, ότι στην 3/μελή Επιτροπή η ΑΠΑΡΤΙΑ εξασφαλίζεται με την παρουσία υποχρεωτικά και των τριών (3) μελών αυτής και ότι η 3/μελής Επι-

τροπή δε μπορεί να πάρει απόφαση για ΕΞΑΙΡΕΣΗ μέλους αυτής.

Μετά από αυτά αποφασίστηκε να γίνει ερώτημα στο Δικαστικό Γραφείο Λαμίας για απάντηση αναφορικά με την ΑΠΑΡΤΙΑ και το δικαίωμα της 3/μελούς Επιτροπής για την ΕΞΑΙΡΕΣΗ μας.

Αναμένουμε και όπως φαίνεται στη συνέχεια θα απολαύσουμε νέες φάσεις από τις εργασίες της Επιτροπής προς δόξα και τιμή ΤΗΣ ΦΑΥΛΗΣ, ΑΝΙΚΑΝΗΣ και ΑΝΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

«ΚΑΪΤΣΑ»

**Εφημερίδα των Συλλόγων των Απανταχού Καϊτσιωτών
Μακρυρράχης Φθιώτιδας**

Εκδίδεται ανά τρίμηνο

◆ **ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ**

◆ **Εκδότης: Η Πρόεδρος Ευδοκία Κ. Οικονόμου.**

◆ **Συντακτική Επιτροπή: Ευδοκία Οικονόμου του Κων/νου, Αθανάσιος Τσεκούρας του Ελευθερίου, Σεραφείμ Σπουρνιάς, Ευφροσύνη Δασκαλοπούλου του Κων/νου, Σοφία Ελευθερίου του Αντωνίου, Κασσιανή Σαμαρά του Δημητρίου, Κωνσταντίνα Γουρούνα - Μπισκανάκη.**

◆ **Έδρα: Πατησίων 4 Αθήνα 106 77, Τηλ.: - FAX: 210-38.19.693**

◆ **Τυπογραφείο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ», Δημ. Ανδρίκου, Ρήγα Παλαμήδη 5 Τηλ.: 210-32.43.158, Αθήνα**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα άρθρα της εφημερίδας μας απηχούν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ' ανάγκη το σύνολο του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Επιστολές και άρθρα με υβριστικό περιεχόμενο ή ανυπόγραφα δεν θα δημοσιεύονται.